

de Grote tekenen van het Uur deel1

Het is overgeleverd van Hudhayfa Ibn Osyad al-Ghafaary dat hij zei: ‘Toen wij op een dag bezig waren met iets bespreken, zei de Profeet (s.a.w) tegen ons: “Wat bespreken jullie?” Zij zeiden: “Wij bespreken het Uur, o gezant van Allah.” De Profeet (s.a.w) zei: “Zij zal niet aanbreken voordat jullie tien tekenen gezien hebben, en zij zijn: al-Dukhaan (De Rook), de Dajjal (de tegenhanger van de messias), al-daaba (het Beest), het opkomen van de zon uit het westen, de komst van ‘Isa Ibn Maryam, de Gog en Magog, en drie verzakkingen: een verzakking in het oosten, een verzakking in het westen en een verzakking op het Arabisch schiereiland. Na afloop daarvan zal een vuur ontbranden in Jemen, dat de mensen bijeen zal drijven naar hun verzamelplaats.”’

(overgeleverd : Moslim, Abu Dawood en Tirmidhie)

عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال:

اطَّلَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَتَذَكَّرُ فَقَالَ مَا تَذَكَّرُونَ قَالُوا نَذَكَّرُ السَّاعَةَ قَالَ إِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرَوْا قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتٍ فَذَكَرَ الدُّخَانَ وَالدَّجَالَ وَالدَّابَّةَ وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَنُزُولَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَثَلَاثَ خُسُوفٍ خَسَفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسَفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسَفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمْ. (مسلم، أبو داود، الترمذي)

Al-Masih A-Dajjal**Dajjal, de grootste beproeving**

“Tussen de schepping van Adam en het Uur zal er geen schepsel zijn die meer problemen veroorzaakt dan de Dajjal.”

Deze overlevering van de Profeet (s.a.w) is overgeleverd door Imran ibn Husain (moge Allah tevreden met hem zijn). De Hadith staat vermeld in Moslim en gaat over de Dajjal die aan het einde der tijden zal komen. De Dajjal wordt ook wel Antichrist genoemd en is de grootste beproeving die de mensen zullen krijgen. Alle Profeten hebben hun volk tegen de Dajjal gewaarschuwd en ook de Profeet Mohammed (s.a.w). De Dajjal zal tot dingen in staat zijn waardoor mensen in hem zullen geloven en hem zullen volgen. Wij dienen allen toevlucht te zoeken tot Allah (SwT) en Hem te vragen om ons te beschermen tegen de Dajjal.

(The Anti-Christ) De Dajjal in de geschriften

الدَّجَالُ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ عَلَيْهَا ظَفْرَةٌ غَلِيظَةٌ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ: كَافِرٌ (الراوي : انس بن مالك)

Er is overgeleverd dat de profeet Mohammed (s.a.w) op stond en de mensen toesprak met de volgende woorden:

"Ik waarschuw jullie voor hem; er is geen enkele Profeet die zijn mensen niet voor hem gewaarschuwd heeft - Zelfs Nooh waarschuwde zijn mensen voor hem. Maar ik zal jullie iets vertellen wat geen enkele andere Profeet zijn mensen heeft verteld. Jullie moeten weten dat de Dajjal eenogig is, en Allah (SwT) is niet eenogig."

De Profeet Mohammed (s.a.w) zei:

"Tussen zijn ogen zal het woord Kaafir (ongelovige) geschreven staan. Iemand die spijt heeft van zijn slechte daden - of iedere gelovige - zal in staat zijn het te lezen."

Uit de Hadith kunnen wij opmaken dat Allah (Swt) Zijn dienaren zal beproeven met de Dajjal. Diegenen die de Dajjal verwerpen en weigeren in hem te geloven zullen aan droogte en hongersnood lijden; het vee van die mensen zal sterven en de welvaart en de voedselvoorraden zullen uitgeput raken. Veel mensen zullen door deze zware test de Dajjal als zwermen bijen volgen.

De handelingen van de Dajjal zijn geen soort van magie; het zal iets echts zijn waarmee Allah (Swt) Zijn dienaren aan het einde der tijden zal beproeven. Velen zullen dwalen en velen zullen erdoor geleid worden.

Moge Allah de Verhevene ons al het goede schenken en beschermen tegen al het slechte en kwade
Moge Allah de Verhevene ons allen leiden naar het juiste pad, het pad van de Islam.
Moge Allah de Verhevene onze goede daden belonen en onze slechte daden vergeven.

Moge Allah de Verhevene onze harten vullen met liefde voor Hem en voor zijn profeet Mohammed (s.a.w)
Moge Allah de Verhevene onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

Amien!