

## de Grote tekenen van het Uur deel2

De Profeet (s.a.w) heeft ons door middel van verschillende overleveringen op de hoogte gebracht wat de tekenen zijn voordat de dag des Oordeels plaats zal vinden. Er zijn kleine tekenen die begonnen zijn bij de komst van de Profeet (s.a.w) en nog steeds aan de gang zijn. Dan zijn er ook de grote tekenen die aangeven dat het einde der dagen werkelijk dichtbij is. Zodra de grote tekenen verschijnen zal het niet lang duren voordat de wereld zal vergaan, het zal in een vrij korte periode achtereenvolgend plaatsvinden. Deze tijd zal een hele zware beproeving worden voor de moslims maar de Profeet (s.a.w) heeft ons zoveel aanwijzingen en mogelijkheden gegeven om onszelf te beschermen tegen deze beproevingen.

Eén van die aanwijzingen is het aangeven welke tekenen we kunnen verwachten, door deze kennis is het mogelijk om ons voor te bereiden.

### De zonsopkomst uit het Westen

Allah (SwT) zegt: "**Verwachten zij niets anders dan dat engelen tot hen zouden komen, of dat hun Heer zou verschijnen of dat enige der tekenen van uw Heer zouden plaatshebben? Op de dag, wanneer enige der tekenen van uw Heer zullen verschijnen, zal het geloven geen ziel baten die voorheen niet geloofde noch iets goeds door haar geloof verdiende. Zeg: "Wacht, Wij wachten ook."** (Al-Anaam: 158)

Er is overgeleverd dat onze geliefde Profeet (s.a.w) uitlegde dat de zin: **Op de dag wanneer enige der tekenen van uw Heer zullen verschijnen, zal het geloven geen ziel baten die voorheen niet geloofde, verwijst naar de zonsopkomst uit het Westen.** (Ahmed)

Het is ook van Abu Huraira overgeleverd, dat de Profeet (s.a.w) zei: **Het Uur zal niet aanbreken voordat de zon in het westen opkomt. Als ze opkomt en de mensen zien het, dan zullen zij allen geloven. Maar dat zal de tijd zijn dat het geloven geen ziel zal baten die voorheen niet geloofde, noch iets goeds door haar geloof verdiende.** (Al- Bukharie)

Het is ook van Abu Huraira overgeleverd, dat de Profeet (s.a.w) zei: **Er zijn drie zaken die, als zij verschijnen, het geloven daarin zal geen ziel baten als ze er voorheen niet in geloofde, of rechtschapenheid verkreeg door haar geloof.' Dit zijn: de zonsopkomst uit het westen, de Dajjal en het Beest uit de aarde.** (Ahmed, Moslim, Tirmidhie)

Aboe Dhar zei: De Profeet (s.a.w) vroeg mij: **Weet jij waar de zon heen gaat als zij ondergaat?' Ik zei: 'Ik weet het niet.'** Hij zei: **'Zij reist tot zij beneden de troon neerknielt en toestemming vraagt om opnieuw op te komen. Maar er zal een tijd komen dat haar verteld wordt: 'Ga terug naar waar je vandaan kwam. 'Dat is de tijd dat het geloven geen ziel zal baten die voorheen niet geloofde, noch iets goeds door haar geloof verdiende.** (Al- Bukharie)

### De verschijning van het beest

Onder de tekenen van het Uur zal de verschijning van een beest uit de aarde zijn. Het zal er heel vreemd uitzien en bijzonder groot zijn; men kan zich niet voorstellen hoe het er uit zal zien. Het zal uit de aarde komen en het stof van zijn hoofd afschudden. Het zal de ring van Sulayman en de staf van Moussa (A.S) hebben. Mensen zullen er erg bang voor zijn en proberen weg te rennen, maar zij zullen niet kunnen ontsnappen, want zo zal het besluit van Allah zijn. Het zal met de staf de neus van iedere ongelovige vernielen en het woord 'Kaafir' op zijn voorhoofd schrijven; het zal het gezicht van elke gelovige versieren, en het woord 'moemin' (ware gelovige) op het voorhoofd schrijven en het zal met de mensen spreken.

Allah (Swt) zei: **En als het woord voor hen vervuld wordt, zullen Wij uit de aarde een beest voor hen voortbrengen dat tegen hen zal spreken....** (An-Naml: 82)

Er is overgeleverd van ibn Abbas dat 'toekallimoehoem' betekent dat het beest hen zal snijden. Dit wil zeggen dat het woord 'Kaafir' op het voorhoofd van de ongelovige zal worden geschreven en het woord 'moemin' op het voorhoofd van de gelovige. Het is ook van ibn Abbas overgeleverd dat hij hen zal aanspreken en hen zal snijden.

Er is van Abu Huraira overgeleverd, dat de Profeet (s.a.w) zei: **Het beest zal uit de aarde verschijnen en het zal de staf van Moussa en de ring van Sulayman hebben.**

Abu Huraira zei: De Profeet (s.a.w) zei: **Haast je om goede daden te verrichten voordat er zes dingen gebeuren: de opkomst van de zon uit het westen; de rook; de Dajjal; het beest, de (dood) van een van jullie of een algemene beproeving.** (Moslim)

Er is ook overgeleverd dat hij zei: '(Het beest) zal de neuzen van de ongelovigen met de ring vernielen, zodat de mensen die om een tafel zitten en elkaar zullen aanspreken met de woorden: 'O gelovige!' of 'O ongelovige' (dat wil zeggen de positie van ieder zal duidelijk worden). (Ibn Maajeh)

Abdu Allah ibn 'Amr zei: 'Ik heb een Hadith van de Profeet (s.a.w) uit het hoofd geleerd die ik sinds die tijd niet vergeten ben. Ik hoorde de Profeet (s.a.w) zeggen: Het eerste teken (van het Uur) dat zal verschijnen, zal het rijzen van de zon uit het westen zijn en de verschijning van het beest in de ochtend. Zodra een van deze gebeurtenissen zal plaatsvinden, dan wordt het meteen door de andere tekenen gevolgd. (Moslim)

Dit zullen derhalve de eersten van de buitengewone tekenen zijn. De Dajjal, het afdalen van Jezus (AS) en het verschijnen van Gog en Magog zijn minder bijzonder, want dat zijn allemaal mensen. Maar het verschijnen van het beest waarvan de vorm heel vreemd is, dat de mensen aanspreekt en hen onderverdeelt naar geloof en ongeloof, is iets wat echt bijzonder is. Dit is het eerste in rij van de aardse tekenen, zoals het rijzen van de zon uit het westen het eerste teken van de hemelse tekenen is.

Als moslim zijnde weten wij dat Allah (s.w.t) onze zonden niet dubbel zal aanrekenen maar de beloning voor goede daden wel vele malen verdubbeld kan worden. Ondanks dat is het de vraag wat onze situatie zal zijn op die dag. De metgezellen waren bang voor die dag en de profeten zullen zich zorgen over zichzelf maken op die dag. Als dat zo is, wat is dan onze toestand? We kunnen er nog veel langer over praten met vele koranverzen en overleveringen, maar vraag jezelf gewoon eens af; zou je met de daden die je nu verricht, of juist niet, NU voor Allah (s.w.t) willen komen te staan? En als het antwoord nee is, denk dan aan de manier waarop je jezelf kunt verbeteren. Want het motto van de moslim dient te zijn dat hij elk gebed verricht alsof het zijn laatste is, en elke dag leeft alsof hij de volgende morgen niet zal meemaken.

En weet dus dat jij voorbijgaand bent, en dat alleen Allah blijvend is. Overdenk dit en richt je leven er naar in. En als je in een positie van macht bent, zie dit dan slechts als een manier om Janna te bereiken en misbruik die macht niet voor jezelf. Deze vergankelijkheid is een werkelijkheid voor ieder schepsel. De dood wacht op ons allemaal, zelfs onze Profeten hebben er van moeten proeven.

Moge Allah de Verhevene ons al het goede schenken en beschermen tegen al het slechte en kwade  
Moge Allah de Verhevene ons allen leiden naar het juiste pad, het pad van de Islam.

Moge Allah de Verhevene onze goede daden belonen en onze slechte daden vergeven.

Moge Allah de Verhevene onze harten vullen met liefde voor Hem en voor zijn profeet Mohammed (s.a.w)

Moge Allah de Verhevene onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

Amien!