

## Het blazen op de Bazuin

Wat is de bazuin en wie is degene die erop blaast?

Hierover is overgeleverd door Abdallah ibn 'Umar ibn al-Aas: **(Er kwam een bedoeïen naar de Profeet en die zei: "O gezant van Allah, wat is as-Soer (de bazuin?)." waarop onze geliefde Profeet (s.a.w) zei: "Een hoorn waarop geblazen wordt.")**

De eerste: de Stoot van de Verschrikking (Nafekhe Fezza). Hij zal op de Bazuin blazen, waarop de mensen in angst zullen verkeren en zullen bezwijken, behalve wie Allah wil.

De tweede: de Stoot van de Opstanding (Nafekhe Saaq). Hij zal op de Bazuin blazen, waarop zij worden opgewekt en uit hun graven zullen opstaan.

Degene die erop blaast is **Israa'iel**. Die taak heeft hij al toegewezen gekregen sinds hij geschapen is. Hij is een nobele engel. Hij kijkt zonder ook maar één keer met zijn ogen te knippen naar de troon (arsh), wachtend op het bevel van Allah om te blazen, dat ieder moment kan komen. Hij is er dan direct klaar voor.

De Profeet (s.a.w) heeft gezegd: **(Hoe kan ik genieten (van de zoetheid van het aardse leven) terwijl de beheerder van de bazuin de bazuin vastheeft, en zijn gehoor aandachtig luistert, wachtend op wanneer hij het bevel krijgt (te blazen). Toen dit tegen de Sahaba gezegd werd, vroegen zij: 'Wat moeten wij zeggen, o gezant van Allah?' Hij zei: "Zegt: Hasbuna Allah wa niema al-Wakiel. Zegt: Hasbuna Allah wa niema al-Wakiel).**

Onze geliefde Profeet (s.a.w) zei: **(De beste van jullie dagen is de vrijdag. Op deze dag was Adam geschapen; op deze dag kwam hij te overlijden; en op deze dag zal op de bazuin worden geblazen; op deze dag zal de hele Schepping bezwijken.** (Aboe Dawood)

Op de Laatste Dag zal de engel Israa'iel op de Bazuin blazen. De eerste keer zal het volledige universum en alles wat zich daar in bevind vernietigd worden. Alles zal sterven behalve Allah (Swt), en degenen die Hij uitzondert. Als de engel voor de tweede keer op de bazuin blaast, zullen alle wezens uit de dood opstaan om de Dag des Oordeels te ondergaan.

**Allah (Swt) zegt hierover in zijn boek: (En er zal op de bazuin geblazen worden, waarop ieder die in de hemelen en op de aarde zijn, zal bezwijken, behalve die Allah wil. Vervolgens zal er nogmaals op geblazen worden, en zie hier, zij staan overeind en kijken rond).** (Az-Zoemar (39) aya 68)

**(En de Dag, waarop de bazuin zal worden geblazen, zullen zij (allen) die in de hemelen en ook zij die op aarde zijn, schrikken, behalve degenen die Allah wil (sparen). En allen zullen nederig tot Hem komen. En gij ziet de bergen en gij denkt ze onbeweeglijk terwijl zij als de wolken voorbijgaan. Dit is Allah's werk Die alles volmaakt heeft geschapen. Voorwaar, Hij is goed op de hoogte van hetgeen gij doet).** (An-Naml (27) aya 87 en 88)

Allah, de Verhevene noemt zaken die zich zullen voordoen op de Dag der Opstanding, de Dag waar de loochenaars met elkaar over redetwisten en die door de halsstarrige verzetters ontkend wordt. Het betreft hier werkelijk een grootse Dag die Allah voor de schepping heeft **'vastgesteld,' 'waarop op de bazuin wordt geblazen en jullie in scharen zullen komen.'** De Dag die gekenmerkt wordt door verschrikkingen en afschuwelijkheden waar de jongeling spontaan van vergrijsd en die de harten doet stokken in de kelen.

Op die dag zullen de bergen verdwijnen en tot verpulverd stof worden gereduceerd. De hemel zal opensplijten, zodat het vele openingen zal hebben. En Allah zal met Zijn rechtvaardige Wijsheid oordelen tussen de schepselen.

Als degene die Allah het meest vreesde, gezegd heeft: “Hoe kan ik op mijn gemak zijn wanneer degene die op de bazuin blaast, het aan zijn mond heeft gezet, zijn voorhoofd gebogen heeft en zijn oor gespitst heeft, in afwachting van het moment waarop hij het bevel zal krijgen om erop te blazen? hoe zit het dan met ons, die zwak zijn en tekortschieten?”

Wij dienen deze Dag te vrezen. En deze angst moet ons bewust maken dat Allah altijd ziet wat wij doen. Daarom dienen wij vast te houden aan de waarheid en het goede te zoeken. Ook dienen wij het kwaad en de zonden te vrezen.

Het is middels de Genade van Allah voor Zijn schepselen dat Hij ons tekenen heeft gegeven die duiden op de laatste dag. Zodat deze ons zullen motiveren goede daden te verrichten, Allah te vrezen en verboden zaken te vermijden. Elke keer dat we één van de tekenen zien, zal de vrees voor het Uur en haar verschrikkingen toenemen, zoals ook onze zekerheid dat het aanstaande is. Hierdoor zullen wij ons erop voorbereiden door meer goede daden te verrichten.

Wij moeten ons voorbereiden op deze beslissende momenten door ons te haasten om goede daden te verrichten en ons weg te houden van slechte dingen en slechte daden.

Het leven op deze wereld is kort. Zowel de gehoorzame als niet gehoorzame aan Allah (Swt) kunnen hier slechts tijdelijk van genieten. Wees degene die werkt voor het hiernamaals en niet degene die alleen werkt voor het wereldse. Degene die wijs is, is degene die zichzelf bekritiseert en werkt voor het hiernamaals. De nalatige is iemand die lui is in het geloof en denkt dat het allemaal wel goed komt. De weg naar het hiernamaals kent obstakels, dit zijn de verleidingen van het wereldse. Degenen die Allah (Swt) gehoorzamen en vrezen en de verleidingen kunnen weerstaan, zullen succesvol zijn en het paradijs mogen binnentreden.

En Allah weet het het beste