

Deugden van liefdadigheid

Liefdadigheid is een grote daad van goedheid. De moslim die liefdadigheid geeft verdient het om beschreven te worden als vrijgevig persoon.

Liefde voor geld is een aangeboren gedrag bij de mens. Allah de verhevene zei:

“en jullie beminnen het bezit met overdreven liefde” (Al Fadjer 20).

Het geld dat wij bezitten is eigenlijk van Allah, Hij heeft ons als beheerders van dat geld aangesteld en moedigt ons aan om van dat geld bijdragen te geven.

Allah de verhevene zei: **“en geeft bijdragen van dat waarover Hij jullie als beheerders aangesteld heeft”**. Op de dag des oordeels zullen we ondervraagd worden over het bezit, vanwaar we het hebben verdiend en waaraan we het hebben besteed.

We kunnen een paar deugden van liefdadigheid opsommen zoals de volgende:

Liefdadigheid is één van de beste en geliefde daden bij Allah (Swt). de profeet (saw) zei:

“De geliefde daden bij Allah (Swt) zijn het brengen van blijdschap aan een gelovige waarmee zijn benarde toestand onthuld wordt, of het aflossen van zijn schuld, of het verdrijven van honger.”

(Overgeleverd door Al-Baihaqi).

De liefdadigheid wist de zonden uit en compenseert en beschermt de bezittingen. Allah (swt) zei:

“neem van hun bezittingen de zakaat, Jij reinigt en zuivert hen daarmee (O Mohammed) en verricht een smeekbede want jouw smeekbede is een geruststelling voor hen. En Allah is Alhorend Alwetend.” (At-tauba 103) en Hij zei ook: **“ en wat jullie aan bijdragen uitgeven, Hij zal het vergoeden. En Hij is de beste der voorzieners”** (Sabae 39)

Aboe Horayra overleverde dat de profeet (saw) zei: **“liefdadigheid vermindert je bezittingen niet, en Allah verhoogt de waarde van een dienaar die vergeeft en als iemand bescheidenheid voor Allah toont, Allah zal hem verheven”**.

Liefdadigheid (sadaqa) leidt tot de vergeving van de zonden wat aangeduid is in het vers waarin Allah de eigenschappen van de mensen die vergeving verdienen opsomt, waarvan de bijdrage gevende mannen en de bijdrage gevende vrouwen. Allah de verhevene zei: **“ heeft voor hen vergeving bereid en een geweldige beloning”** (ahzab 35)

Liefdadigheid beschermt tegen het hellevuur: Onze geliefde profeet (saw) zei: **“Bescherm jezelf tegen het hellevuur, al is het maar door het uitgeven van een halve dadel en als je het niet hebt dan door een goed woord te zegen”**. Wat wil zeggen dat liefdadigheid u tegen het vuur beschermt zelfs als het weinig is en het brengt u onder de schaduw van Allah's troon. De profeet heeft de zeven mensen geteld die van de schaduw van Allah's troon zullen genieten, op een dag waar het de enigste schaduw zal zijn, waarvan iemand die een bijdrage stiekem heeft uitgegeven zodat zijn linkerhand niet weet wat zijn rechterhand gegeven heeft.

Liefdadigheid beschermt tegen ongelukken, plagen en rampen:

De profeet zei: **“goede daden beschermen tegen het sterven op een slechte wijze (plotseling sterven of sterven door rampen...)”** (Overgeleverd door At-Tabarani)

Liefdadigheid leidt tot alle daden van gerechtigheid en maakt alle zaken gemakkelijk: Allah de verhevene zei: **“ wat betreft degene die geeft en Allah vreest en in de goede beloning (het paradijs) gelooft. Wij zullen voor hem het gemakkelijke vergemakkelijken.** (Al-layl 5-7)

De engelen bidden voor de bijdragegever: de boodschapper van Allah (saw) zei: **“Elke dag waarop de ochtend voor de dienaren aanbreekt dalen twee engelen neer. De ene zegt: ‘O Allah, geef de uitgever een compensatie’. De andere zegt: ‘O Allah, geef de gierigaard verlies.”** (Bukharie en Moslim)

Liefdadigheid dient enkel en alleen te worden uitgegeven om daarmee de tevredenheid van Allah (SwT) te verkrijgen, en niet de tevredenheid van mensen, of dat men jou gaat prijzen ervoor.

Liefdadigheid dient te worden uitgegeven van geld/bezitting dat op een rechtmatige manier is verkregen.

Een moslim dient niet te kwetsen of op te scheppen bij het geven van liefdadigheid. Men krijgt er dan namelijk geen beloning voor.

Het is aanbevolen in de islam om liefdadigheid in anonimiteit te geven.

Onze profeet Mohamad s.aw heeft ons geïnformeerd over de zeven mensen die in het hiernamaals van de schaduw van Allah's Troon zullen genieten op de dag waarop geen schaduw zal zijn enkel Zijn schaduw: **Een persoon die bijdrage heimelijk (in anonimiteit) geeft zodat zijn linkerhand niet weet wat zijn rechterhand heeft gegeven.**

Tot slot behoort de Sadaqa gegeven te worden met een zuiver hart en geheel vrijwillig en met blijheid en geluk, en men moet hierbij Allah (SwT) ook bedanken omdat het enkel en alleen Allah (SwT) is die hem in staat heeft gesteld om deze liefdadigheid te kunnen geven, hetgeen hem van het hellevuur verwijderd en hem naar het paradijs doet naderen.

Moge Allah de Verhevene van ons allen het goede accepteren en ons in staat stellen goede daden te verrichten.

Vergeet niet bij te dragen aan de bouw van de moskee!

de Profeet (saw) zei: **“Wie omwille van Allah een moskee bouwt; voor hem bouwt Allah het gelijke hieraan in het Paradijs.”** (Bukharie & Moslim)

“Wanneer de mens sterft, houden zijn daden op, behalve drie: een doorlopende liefdadigheid, kennis waar anderen profijt van hebben of een oprechte zoon (of dochter) die smeekbeden voor hem verricht.” (Bukharie & Moslim)

Er zijn nog duizenden zaken te bedenken waarmee een persoon in aanmerking kan komen voor de beloning van een doorlopende liefdadigheid. Het enige wat dit van ons vergt, is de wilskracht om op te staan en dit doel achterna te gaan. Dus zorg ervoor dat ook jij een doorlopende liefdadigheid op jouw conto hebt, zodat de beloningen zich blijven opstapelen. Zelfs na je dood...

Manieren om goed te doen beste gelovigen zijn oneindig, situaties waarin je het goede kan doen en je ernaar kan haasten zijn onuitputbaar. De profeet (saw) heeft hierover gezegd:

Elk vriendelijk woord is liefdadigheid. Hulp bieden van iemand aan zijn broeder is liefdadigheid. Een slok water aan iemand bieden is liefdadigheid. Het verwijderen van iets schadelijks uit de weg is liefdadigheid.

Zo zijn er tal van voorbeelden. Van het glimlachen naar iemand tot aan het zorgen dat mensen geen last van je hebben. Tussen jou en jouw schepper; in het verrichten van aanbiddingen, in het nakomen van Zijn opdrachten en in het ver weg blijven van Zijn grenzen. Maar ook tussen jouw en je medemensen. In jouw relatie tot je gezin, tot je burens, tot je collega's op het werk. Zorg dat zij allen alléén, maar dan ook alléén het goede van jou zien. Laat het haasten naar het goede een vaste eigenschap en kenmerk zijn van wie jij bent, van je persoonlijkheid. Zorg dat je als eerste in de rij staat om het goede te verrichten. Zo word je een prettige aanwezigheid voor je omgeving en bovenal; zo win je de liefde van Allah (SwT).

En Allah weet het het beste.