

## Geloofsleer, Al-Aqiedah.

Al-Aqiedah (geloofsleer) is datgene waar zijn hart aan verbonden is, m.a.w. zijn geloof.

De betekenis van Al-Aqiedah in de Islam is het geloof in Allah, Zijn Engelen, Boeken, Boodschappers, de Laatste Dag en het geloof in al-Qadr (Goddelijke Oordeel) zowel het goede als het slechte daarvan. Deze worden ook wel de pijlers van Al-Iman genoemd.

Er is geen twijfel dat de wetenschap van de Islamitische geloofsleer de basiskennis vormt die de volle aandacht verdient om zowel bestudeerd en onderwezen te worden, alsook naar gehandeld dient te worden. Want het is nu eenmaal het oogmerk van ons leven op aarde, en het vormt de scheiding tussen de waarheid en de misleiding.

Allah, de Almachtige, getuigt dat Hij één is, samengaand met de getuigenis van Zijn engelen en mensen met kennis van Zijn Eenheid:

Allah (s.w.t.) zegt: **(Allah getuigt dat er geen God is dan Hij, en de engelen en degenen die kennis bezitten getuigen dit eveneens, handhavende de rechtvaardigheid: er is geen God dan Hij, de Almachtige, de Alwijze).** (Al-Imraan:18)

Als Al-Aqiedah zo belangrijk is, dan dient elke moslim zich te bekommeren om deze kennis te verwerven door het te bestuderen, te begrijpen en er vervolgens in te geloven. Dit is de manier waarop moslims hun religie bouwden op een stevige basis, terwijl zij zekerheid en nederigheid voelden in het geloof. Dit leidt uiteindelijk naar vreugde, nadat de doelen van de Islam zijn bereikt.

Geloven in Allah, op bovengenoemde wijze, leidt tot vele effecten voor de gelovigen:

Een correct begrip van Al-Aqiedah is één van de beste eigenschappen waarmee een moslim kan worden geëerd. De Profeet (s.a.w) zei: **(Als Allah voor een persoon het goede wenst, dan schenkt Hij hem begrip van de religie).** (al-Bukharie)

De profeet Mohamed (s.a.w) heeft gezegd: **(Geloof in jullie harten verslijt, net zoals jullie kleren verslijten, dus smeek Allah om jullie geloof in jullie harten te vernieuwen).**

Het is belangrijk om te weten dat verzwakking van Iman leidt tot het verwaarlozen van verplichtingen of het doen van verboden zaken. Dit is iets ernstigs en hiervoor moet men berouw tonen en onmiddellijk beginnen er wat aan te doen.

Velen van hen die voelen dat hun hart is verhard willen een oplossing buiten henzelf om vinden, ze hopen dat ze kunnen vertrouwen op iemand anders, zelfs als het binnen hun bereik is om voor zichzelf te zorgen. Het moet zelf gedaan worden, omdat Iman de relatie tussen een dienaar en zijn Heer inhoudt. Vragen aan Allah (s.w.t) om versterking en vernieuwing van Iman.

De Profeet (s.a.w) heeft tegen zijn Metgezellen gezegd: **(Vernieuw jullie geloof, Zij zeiden: En hoe kunnen wij ons geloof vernieuwen? Hij antwoordde: Zeg: (La illaha illa Allah).**

We zijn verplicht om te leren, studeren en te weten over Allah (s.w.t) wat Hem tevreden maakt en wat Hem ontevreden maakt, waar Hij van houdt en waar Hij niet van houdt, Zijn Namen en Zijn Eigenschappen.

Één van de tekenen van een goed begrip is wanneer een dienaar zorgt voor zijn Iman en aandacht schenkt aan datgene wat het verzwakt en weet wanneer het toeneemt en afneemt.

Het is belangrijk om te weten dat verzwakking van Iman leidt tot het verwaarlozen van verplichtingen of het doen van verboden zaken.

Onze geliefde profeet (s.a.w) zei: **(Wie er getuigt dat er niets het waard is om aanbeden en gehoorzaamd te worden behalve Allah en dat ik de Boodschapper ben van Allah, zonder hier aan te twifelen, zal el Janna binnentreden).**  
(Sahih Moslim)

Het is daarom van uiterst belang dat wij kennis vergaren over Al-Aqiedah en de kennis die we erover hebben vergaard te verspreiden, zodat de onwetendheid hierover verdwijnt. Al-Aqiedah is namelijk de sleutel tot het Paradijs en zonder Al-Aqiedah (tawheed) zal men het paradijs nimmer kunnen binnentreden:  
De boodschapper van Allah (s.a.w) heeft ook gezegd: **(Ieder die oprecht 'La illaha illa Allah' getuigt; zal het Paradijs binnengaan)** (Ahmed)

Om zich bewust te worden van de eenheid van Allah (Geprezen en Verheven is Hij), door alleen van Hem afhankelijk te zijn en je hoop op Hem te vestigen, en alleen Hem te vrezen en te aanbidden.  
Om de liefde en verering van Allah (Geprezen en Verheven is Hij) te perfectioneren , en m.b.t Zijn Macht zoals beschreven door Zijn Meest prachtige namen en Meest hoge eigenschappen.  
Door waarachtig te zijn in de aanbedding van Allah (Geprezen en Verheven is Hij) en door zich te houden aan Zijn geboden en Zijn verboden na te laten.

Moge Allah de Verhevene onze harten vullen met liefde voor hem en voor zijn profeet Mohamed (s.a.w)