

Voordelen en gunsten van sadaqa!

Allah (s.w.t) spreekt zijn dienaren aan in de Quran en zegt: **(Zeg (O Mohamed) tot mijn dienaren die geloven: "Onderhoudt de salaas en geeft bijdragen van waar Wij hun mee voorzien hebben, in het verborgene of openlijk, voordat er een Dag komt, waarop er geen handel en geen boezemvriend zal zijn).** (S14-A31)

En in een ander vers: **(En geeft bijdragen op de Weg van Allah, en stort jullie niet door eigen toedoen in de ondergang, en doet goed. Voorwaar, Allah heeft de weldoeners lief).** (S02-A195)

Onze geliefde Profeet (s.a.w) zegt: **(Er zal geen enkel van jullie zijn of hij wordt gesproken door Allah, zonder vertaler tussen hen, hij kijkt rechts van hem en ziet slechts wat hij heeft gedaan, en dan kijkt hij links van hem en ziet slechts wat hij heeft gedaan, hij kijkt dan voor zich en ziet slechts het hellevuur voor zijn gezicht, behoed jezelf van het hellevuur zelfs met een halve dadel).**

Beste Moslim, weet dat Allah je aanspoort en aanspreekt om in actie te komen, om een sadaqa te geven, voor jezelf, om jezelf mee te beschermen en te behoeden. Haast je daarom naar het geven van een sadaqa.

Hieronder een aantal voordelen van het geven van een sadaqa.

- 1- Sadaqa dooft de Woede van Allah, zoals de Profeet (s.a.w) zei:
(Sadaqa dooft de Woede van Allah en behoedt tegen een afschuwelijke dood)
(at-Tirmidhi en Ibnou Hibbaan)
- 2- Sadaqa wist de zonden, de Profeet (s.a.w) zegt:
(En de sadaqa dooft de zonden zoals het water het vuur dooft). (Ahmed, at-Tirmidhi)
- 3- Sadaqa geven als bescherming tegen het vuur. Onze profeet (s.a.w) zei:
(Bescherm jezelf tegen het vuur, al is het door het weggeven van een halve dadel)
(Bukharie & Moslim)
- 4- Sadaqa is een verlossing van de hitte op de dag des oordeels. De profeet (s.a.w) zei:
(Eenieder staat in de schaduw van zijn sadaqa (liefdadigheid)). (at-Tabarani)
- 5- Ook heeft de Profeet (s.a.w) gesproken over degenen die beschaduwd zullen worden door Allah op de Dag dat er geen schaduw is, behalve de Zijne.
Hieronder valt ook **(een man die sadaqa uitgeeft met zijn rechterhand, zonder dat zijn linkerhand hier weet van heeft).** (Bukharie & Moslim)
- 6- Een voordeel waar je niet snel aan denkt, namelijk dat een sadaqa een middel is tegen lichamelijke klachten en ziekten. Want degene die jou geschapen heeft en heeft voorbestemd dat jij ziek bent heeft namelijk zijn boodschapper gezonden die ons geleerd heeft en zegt:
(Genees jullie zieken met sadaqa).
- 7- Maar niet alleen lichamelijke klachten, ook geestelijke klachten kunnen genezen worden door een sadaqa te geven omwille van Allah. De profeet (s.a.w) zegt:
(Als je je hart wilt verzachten, geef dan een behoefte te eten en streel over het hoofd van een wees). (Ahmed)
- 8- De Engelen verrichten smeekbeden voor degene die een sadaqa geeft, de Profeet leert ons en zegt:
(Er zal geen dag voorbij gaan zonder dat de dienaar opstaat of er zullen 2 Engelen neerdalen, de één zal dan zeggen: O Allah geef degene die geeft vervanging, en de ander zal zeggen: O Allah geef de onthouder schade). (Bukharie)
- 9- Het geven van een sadaqa is een reiniging en zuivering, zoals de Profeet (s.a.w) de handelaren en kooplieden adviseerde door te zeggen: **(O kooplieden, deze handel wordt vergezeld door nutteloos gepraat en zweren, meng het daarom met sadaqa).** Reinig je onvolmaaktheden en slechte eigenschappen door het geven van een sadaqa omwille van Allah.

10- Sadaqa zal nooit bezittingen in zowel materialistische als in niet-materialistische zin doen verminderen. Onze geliefde profeet (s.a.w) zegt:

(Sadaqa doet niets van de bezittingen verminderen). (Moslim)

11- Sadaqa is het bewijs van imaan zoals onze profeet (s.a.w) heeft gezegd:

(Het geven van een sadaqa is een bewijs dat je imaan hebt) (Moslim)

Het bewijs dat je tot het goede in staat bent. Het bewijs dat je vertrouwen in Allah hebt.

En zo zijn er nog vele voordelen en gunsten die jij, beste dienaar van Allah, kunt verdienen.

Onze profeet (s.a.w) heeft vermeld dat de daden ophouden na het overlijden behalve als men sadaqa jaariyya heeft gegeven. Sadaqa jaariyya is een liefdadigheid die gegeven is aan een langdurig liefdadigheidsproject zoals moskeeën, ziekenhuizen en scholen die nog voort zullen bestaan na de dood van degene die daaraan heeft bijgedragen.

Aboe Huraira (r.a) heeft overgeleverd van de profeet (s.a.w):

(Wanneer de mens sterft, houden zijn daden op, behalve drie: een doorlopende liefdadigheid, kennis waar anderen profijt van hebben of een oprechte zoon of dochter die smeekbeden voor hem verricht).

(Moslim)

Vergeet niet bij te dragen aan de bouw van de moskee!

de Profeet (s.a.w) zei: **(Wie omwille van Allah een moskee bouwt; voor hem bouwt Allah het gelijke hieraan in het Paradijs).** (Bukharie en Moslim)

Tevens heeft onze geliefde profeet (s.a.w) gezegd:

(degene die een moskee bouwt voor Allah, al is het ter grootte van een nest van een vogel of zelfs kleiner, Allah zal voor hem een huis bouwen in het Paradijs) (Sunan ibn Majah)

Moge Allah (s.w.t) onze sadaqaat accepteren.

Moge Allah (s.w.t) onze zonden en tekortkomingen middels onze sadaqaat vergeven.