

Waakzaam zijn over het gebed.

De Profeet (s.a.w) zei: "Allah, de Glorieuze en Verhevene, zei: **(Ik heb het gebed tussen Mijzelf en Mijn dienaar gedeeld in twee delen en Mijn dienaar zal krijgen wat hij gevraagd heeft.)**" Als de dienaar zegt: "Alle lof is voor Allah, de Heer der werelden," dan zegt Allah: "Mijn dienaar heeft Mij geprezen." Wanneer de dienaar zegt: "De Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle," dan zegt Allah: "Mijn dienaar heeft Mij Verheven." Als de dienaar zegt: "Heerser op de Dag des Oordeels," dan zegt Allah: "Mijn dienaar heeft Mij verheerlijkt." Wanneer de dienaar zegt: "U alleen aanbidden wij en U alleen vragen wij om hulp," dan zegt Allah: "Dit is tussen Mij en Mijn dienaar en Mijn dienaar zal krijgen wat hij gevraagd heeft." Wanneer de dienaar zegt: "Leid ons op het rechte Pad, het Pad van degenen aan wie U gunsten hebt geschonken, niet van degenen op wie de toorn rust en niet dat van de dwalenden," dan zegt Allah: "Dit alles is voor Mijn dienaar en Mijn dienaar zal krijgen wat hij gevraagd heeft). (Moslim)

Het gebed heeft een hoge status in de Islam, mede door het feit dat het gebed ons in de hemel is opgelegd door Allah (s.w.t) op de nacht van Israe en Mi'raaj.

Het verrichten van het gebed is dus een belangrijke zuil van de islam en dient nagekomen te worden. Het houdt de band die wij hebben met Allah in stand en het is eveneens een reiniging van onze zonden.

De Profeet (s.a.w) heeft gezegd: **(Kijk, als één van jullie zich vijf keer per dag zou wassen in een rivier die voor zijn deur stroomt, denken jullie dat er dan nog maar iets van vuiligheid op zijn lichaam kan achterblijven?)** De Metgezellen antwoordden: "Er zal geen spoor meer achterblijven."

De Profeet (s.a.w) vervolgde: **(Deze rivier is vergelijkbaar met de vijf gebeden waarmee Allah de fouten uitwist)** (al-Bukharie)

Het gebed vereist een geduldige houding, het bedwingen van verlangens en het onderdrukken van plezieren. Echter, wanneer een persoon dit regelmatig doet, dan traint de aanbidder om ook in alle andere aspecten van het leven de verlangens te bedwingen en het plezier te onderdrukken, aldus maakt het hem een succesvol persoon in alle aspecten van het leven, wereldse en religieuze.

Allah (s.w.t) heeft het succes van de gelovigen in het verkrijgen van hetgeen waarnaar gestreefd wordt en de redding van hetgeen waarvoor gevreesd wordt – laten afhangen van de vrome daden, met aan kop het gebed dat nederig en geconcentreerd wordt verricht. Hij heeft immers gezegd: **(Waarlijk, de gelovigen slagen, degenen die nederig zijn in hun gebed)**. (S23-A1&2)

Eén van de deugden van het gebed is het feit dat het de gelovige ervan weerhoudt om schandelijke en verwerpelijke daden te verrichten, zoals Allah (s.w.t) in dit vers zegt:

(Het gebed weerhoudt van de gruwelijke en verwerpelijke daden). (S29-A45)

Onze geliefde Profeet (s.a.w) zei: **(maar mijn oogappel is het gebed)** (An-Nasaai)

Het gebed zorgt voor rust en tevredenheid van de ziel en het lichaam en geluk in dit leven en in het hiernamaals. Allah (s.w.t) zegt: **((Zij zijn) degenen die gelovigen zijn en wiens harten tot rust komen door het gedenken van Allah. Weet: door het gedenken van Allah komen de harten tot rust)**. (S13-A28).

Tevens zegt Allah (s.w.t): **(En verricht de salaas aan het begin en het einde van de dag en aan het begin van de avond, voorwaar, de goede daden wissen de slechte daden uit. Dat is een onderricht voor degenen die zich laten onderrichten)**. (S7-A114)

De profeet (s.a.w) zei: Het eerste waar naar gevraagd zal worden door Allah op de Dag des Oordeels is het gebed; wanneer Allah het als voldoende beschouwt, dan zal hij opbloeien en geslaagd zijn, wanneer het als onvoldoende gerekend wordt, dan zal hij gefaald en verloren hebben) (Tirmidhi)

Aboe Huraira verhaalt dat onze geliefde profeet (s.a.w) zei: **(De eerste van de werken waarover een dienaar op de Dag der Opstanding rekenschap gevraagd zal worden, is zijn gebed. Wanneer die in orde bevonden wordt, slaagt hij en heeft hij succes; wanneer die niet in orde bevonden wordt, is hij geruïneerd en verloren. Wanneer hij tekort schiet met betrekking tot zijn verplichte gebeden, zal Allah (s.w.t) zeggen: Bekijk of er bij de vrijwillige handelingen van Mijn dienaar**

iets is dat de tekortkomingen in zijn verplichte gebeden compenseert. Vervolgens worden al zijn (verplichte) handelingen zo bekeken). (Tirmidhi)

Allah de verhevene zegt in de Quran: **(En degenen die zich vasthouden aan het Boek en de Salaat onderhouden: voorwaar, de beloning van degenen die verbetering brengen zullen Wij niet verloren doen gaan).** (S7-A170)

De boodschapper van Allah (s.a.w) waarschuwde ons dat het eerste waar Allah ons rekenschap over vraagt op de Dag der Opstanding het gebed is.

Het is daarom zeer belangrijk om het gebed met regelmaat en correct uit te voeren maar vooral waakzaam te zijn.

De keuze is aan ons beste broeders en zusters. Willen wij behoren tot de gelovigen die zullen slagen? Of tot de achtelozen die zullen dwalen?

Moge Allah (s.w.t) het ons mogelijk maken onze intentie te zuiveren en ons te begunstigen met het verrichten van onze gebeden op hun tijd.

Amien.