

## Geboorte van de Profeet

Allah (s.w.t) heeft de mens geschapen en hem geëerd en hem ver boven velen van de andere schepselen die Hij heeft geschapen, bevoorrecht. Allah (s.w.t) heeft de profeten gestuurd zodat ze de mensen leren om alleen Allah te aanbidden en dat ze Hem geen partners moeten toekennen. Allah zegt hierover in de Quran: **(En Wij stuurden niet één van de Boodschappers voor jou, of Wij openbaarden aan hem dat er geen andere god dan Ik is, aanbidt Mij daarom).** (S21-A25) De profeten hebben de mensen dus geïnformeerd over het juiste pad dat ze moeten bewandelen om in het wereldse leven en het hiernamaals tot de gelukkigen te behoren. Dus vele boodschappers en profeten zijn tot ons gezonden.

Allah (s.w.t) zegt: **((Wij zonden) Boodschappers als bringers van verheugende tijdingen en als waarschuwers, opdat de mens geen excuus tegenover Allah zal hebben na de Boodschappers. En Allah is Almachtig, Alwijs).** (S4-A165).

De eigenschappen van de boodschappers en profeten zijn verenigd in het karakter van de laatste profeet, onze geliefde profeet Mohamed (s.a.w). Allah heeft hem geëerd met een hoogstaand karakter en ons bevolen om zijn voorbeeld altijd te blijven volgen.

Zijn roem is door Allah verheven. Hij, de Verhevene, maakt dit kenbaar in Zijn Boek:

**(En Wij hebben jouw roem verhoogd).** (S94-A4)

Allah (s.w.t) heeft de gehoorzaamheid aan de profeet (s.a.w) gelijkgesteld aan gehoorzaamheid aan Hem (d.w.z. dat degene die de profeet (s.a.w) gehoorzaamt, tevens Allah de Verhevene gehoorzaamt) en het volgen van de profeet (s.a.w) is tevens een indicatie voor het houden van Allah de Verhevene: **Allah (s.w.t) zegt: (Wie de boodschapper (Mohamed) gehoorzaamt, gehoorzaamt dan werkelijk Allah).** (S4-A80)

**Tevens zegt Allah (s.w.t): (Zeg (O Moh'ammed): Als jullie (werkelijk) van Allah houden, volg mij dan, Allah zal van jullie houden en jullie zonden vergeven. En Allah is Vergevensgezind, Barmhartig).** (S3-A31)

Jazeker beste gelovigen, wij zijn begunstigd door Allah (s.w.t) door te behoren tot de beste natie. De natie van de beste der profeten en boodschappers, onze geliefde profeet Mohamed (s.a.w).

In het islamitische jaar is het nu de maand van rabie al-awwal. De derde maand van het islamitisch jaar. De maand waarin hoogstwaarschijnlijk onze geliefde profeet (s.a.w) is geboren. Hij is geboren in Mekka. Hij is geboren als een wees in het jaar van de olifant, zijn vader is overleden toen hij in de buik van zijn moeder zat. Zijn opa, Abdulmuttalib, nam de verantwoordelijkheid van zijn vader over en kreeg de voogdij over hem. Vervolgens heeft zijn oom, Abutalib, de voogdij overgenomen nadat zijn opa, Abdulmuttalib, kwam te overlijden. De profeet Mohammed (s.a.w) groeide op met hele mooie en goede karaktereigenschappen. Hij stond bekend als een persoon die graag mensen hielp en altijd de waarheid sprak. Op 40-jarige leeftijd heeft hij de openbaring gekregen van Allah (s.w.t). Dit vond plaats in de grot van Hira. Onze geliefde Profeet (s.a.w) heeft gezegd: **(Voorwaar! Allah heeft uit het nageslacht van Ibrahim, Ismail uitverkoren, en Hij heeft uit het nageslacht van Ismail Kinaana uitverkoren, en Hij heeft uit het nageslacht van Kinaana Quraysh uitverkoren, en Hij heeft uit het nageslacht van Quraysh Bani Haashim uitverkoren en Hij heeft mij uit Bani Haashim uitverkoren).** (Moeslim - 2276)

**Terugkomend** op de vraag hoe wij de geboortedag van de profeet Mohamed (s.a.w) moeten vieren, zien we niets terug in de Quran of in de soenna wat erop wijst dat de geboortedag van de profeet Mohamed (s.a.w) gevierd moet worden. Na de eerste drie eeuwen van de islam hebben de moslims deze belangrijke dag als een dag genomen om de geboorte van de profeet te herinneren. Vele hedendaagse moslims vullen deze dag op een verkeerde manier in wat in strijd is met de islamitische wetten en regels.

De komst van de Profeet (s.a.w) was zeker een barmhartigheid, niet alleen voor moslims, maar ook voor niet-moslims. Daarom is het onze taak om de Profeet (s.a.w) niet één keer per jaar te herdenken, maar elke dag. Onze taak is om hem na te volgen en van hem te leren hoe wij moeten handelen tegen onze kinderen, tegen onze vrouwen, tegen onze burens, tegen onze ouders, tegen de moslims en tegen elk schepsel.

Allah (s.w.t) zegt over zijn geliefde profeet: **(En Wij hebben jou (o' Mohamed) slechts gezonden als een barmhartigheid voor de werelden)**. (S21-A107).

Onze rol beste gelovigen is om in zijn voetsporen te treden. In alle facetten van het leven heeft onze geliefde profeet (s.a.w) een voorbeeld voor ons achtergelaten; als vader, als echtgenoot, als leider, als handelaar, als vriend en ga zo maar door. Leer je profeet kennen, bestudeer zijn leven en trek daar levenslessen uit voor je eigen leven.

Moge Allah (s.w.t) ons in staat stellen in de voetsporen van onze geliefde profeet (s.a.w) te treden en samen met hem het paradijs te betreden.

Amien.