

## Invloed van het woord

Allah (s.w.t) beschrijft de goede en de slechte woorden in deze analogie in de Quran.

Allah (s.w.t) zegt: **(Zie jij niet hoe Allah een vergelijking maakt met een goede uitspraak, die als een goede boom is, waarvan de wortel stevig staat en de takken naar de hemel reiken? \* Hij geeft zijn vruchten in elk seizoen, met verlof van zijn Heer. Allah maakt de vergelijkingen voor de mensen. Hopelijk zullen zij er lering uit trekken).** (S14-A24&25)

De woorden vormen de verbindingen tussen mensen en zijn tevens een vertolking van gevoelens en het bewijs van onze intentie, daarom heeft Allah (s.w.t) ons begunstigd met de tong. Met je tong kun je woorden uitspreken en Allah gedenken: Allah (s.w.t) zegt: **(Hebben Wij niet voor hem een paar ogen gemaakt? \* En een tong en een paar lippen? (9) En hebben Wij hem niet de twee wegen (van Leiding en dwaling) gewezen?).** (S90-A8&9&10).

Denk na over je uitspraak, voordat je het uitspreekt: is het van nut voor de moslims? Brengt het hen profijt? Zijn de gevolgen ervan correct? Is het omwille van het Aangezicht van Allah de Almachtige? Is het overeenkomstig aan de Leiding van het Boek en de Sunna?

Op deze manier is het verplicht voor de moslims in het algemeen, om Allah de Almachtige te vrezen betreffende hetgeen je zegt en uitvoert en betreffende hetgeen waarmee je de moslims adviseert.

Mouad ibn Jabal vroeg aan onze geliefde profeet (s.a.w) "Zullen we beoordeeld worden in verband met wat we zeggen?". De profeet (s.a.w) antwoordde: **(Had je moeder je maar verloren Mouad! Waardoor zouden de mensen anders met hun gezicht in het hellevuur tuimelen als het niet de oogst was van wat ze met hun tongen hebben gezaaid?)** (Tirmidhi) En in een andere Hadith is overgeleverd door Imam Al-Bukharie dat de Profeet (s.a.w) gezegd heeft: **(Een moslim is iemand die het vermijdt om moslims met zijn tong en handen te schaden).** (Sahih Al-Bukharie).

En in een andere overlevering van dezelfde Hadith: Een man vroeg aan onze geliefde profeet: Wie onder de moslims is beter? Hij (s.a.w) antwoordde: **(Degene voor wiens hand en tong de moslims veilig zijn).** (Sahih Moslim)

Aboe Huraira (r.a.) verhaalde dat onze geliefde profeet (s.w.t) zei: **(Laat degene die in Allah en de Laatste Dag gelooft, het goede zeggen of zwijgen).** (Moslim & Bukharie) Deze Hadith bevat uitspraken inzake de 'tong' en het gedrag van moslims jegens anderen. Het benadrukt ook dat we verantwoordelijk zijn voor wat we zeggen. Maar ook het bewijs dat het bedwingen van de tong en het scherp onder controle houden ervan de basis is voor al het goede! En degene die zijn tong onder controle houdt, heeft controle over zijn zaak.

Wanneer iemand wil spreken, moet hij eerst nadenken. Als het hem duidelijk wordt dat er geen kwaad schuilt in wat hij wil gaan zeggen, dan kan hij spreken. Als hem echter duidelijk wordt dat er wel kwaad schuilt in wat hij wil gaan zeggen, of zelfs wanneer hij niet zeker weet of er wel of geen kwaad schuilt in wat hij wil gaan zeggen, dan zou hij niet moeten spreken.

Beste gelovigen, weet dat men zaait met zowel zijn goede als zijn slechte spraak en daden en op de Dag des Oordeels oogst hij wat hij gezaaid heeft. Degene die goede spraak en daden gezaaid heeft, zal een goede en royale oogst vergaren, maar degene die slechte spraak en daden gezaaid heeft, zal een oogst van spijt vergaren.

Laten we onze woorden zorgvuldig onderzoeken. Geven onze woorden troost en verlichting aan degenen om ons heen, of vallen ze scherp en zwaar op hun harten? Eén scherp woord van ons doet de vriendelijke dienaren van Allah vervallen tot droefheid en treurnis. Maar weet dat Allah (s.w.t) alles hoort en de engelen elke uitspraak opschrijven. Allah (s.w.t) zegt: **(Is er geen woord dat Hij uit, of aan zijn Zijde bevindt zich een waker die gereed is).** (S50-A18)

Hoe zal het ons vergaan wanneer al onze onvriendelijke woorden voor onze ogen verschijnen, op het moment dat onze rol van daden wordt weergegeven? Wat voor een met doodsangst geslagen toestand zullen we ervaren op die Dag, wanneer het tot ons daagt dat ook wij kunnen vervallen tot een veel grotere treurnis...? We zoeken bij Allah toevlucht hiervoor! Aboe Huraira (r.a) verhaalde dat hij de boodschapper van Allah hoorde zeggen: **(Waarlijk, een dienaar zegt misschien een woord dat hij zich niet realiseert en het zal hem doen vallen in het vuur, verder dan het Oosten en het Westen).** (Bukharie en Moslim)

We weten maar al te goed dat lasteren/roddelen een grote zonde is. Echter, hoe gering is onze vastberadenheid om hiervoor te waken! Een met roddel gevulde opmerking hier en daar lijkt misschien onschuldig, maar het is een gevaarlijk pad om te betreden. In andermans ogen zijn we die persoon aan het kleineren. We hebben misschien onze ego's hoog doen rijzen, alleen om onze harten onder te dompelen in duisternis. In dit wereldse leven zorgen dergelijke opmerkingen voor de vernietiging van het vertrouwen en genegenheid tussen moslims. Dergelijke opmerkingen laten wrok en achterdocht achter in de harten.

Beste moslims, we moeten beseffen, en wel nu, dat onze woorden onze broeders en zusters harder pijn doen en verminken dan we denken. De ware moslim is degene die anderen verbaal of fysiek, op welke manier dan ook, geen kwaad doet.

Moge Allah de Verhevene ons beschermen tegen roddels, leugens en praatjes.

Amien