

De zegeningen van de vrijdag

Beste moslims: De dag (van de) vrijdag is een gezegende dag bij Allah. Hij zal getuigen voor diegenen die aanwezig zijn op die dag. En Allah heeft deze dag, de vrijdag dus, verkozen boven alle dagen.

De Profeet (s.a.w) zei: **(De beste van jullie dagen is de vrijdag. Dus zorgt ervoor dat jullie mij daarin gedenken en zegenen want jullie gebeden en zegeningen zullen mij bereiken).**

Het gedenken en zegenen van de Profeet (s.a.w) op deze gezegende dag is van groot belang en heeft veel nut voor een moslim; dus wen er aan beste moslim en maak het tot een vast gebruik op elke vrijdag.

Allah heeft de vrijdag verkozen voor de moslims tot de dag van het geven van zegeningen en vergiffenis. De Profeet (s.a.w) zei hierover: **(Wie op vrijdag de (grote) wassing doet en zich wast en reinigt en vervolgens vroeg naar de moskee gaat en daarnaar loopt zonder gebruik te maken van een vervoermiddel en zo dicht mogelijk bij de imam gaat zitten en de preek van de imam aanhoort zonder daarbij te praten, verkrijgt daarvoor voor elke stap de zegeningen en beloning van een heel jaar vasten en opblijven).**

En de belangrijkste zegening van deze dag, de vrijdag dus, is ook wel dat daarin een uur is waarin de smeekbeden en gebeden van een mens verhoord worden.

En sommige geleerden hebben hierover gezegd dat dit uur waarin de smeekbeden door Allah worden geaccepteerd valt tussen het gebed van "Al-'Asr" en het ondergaan van de zon. Weer andere geleerden hebben gezegd dat dit valt tussen het zitten van de imam op de preekstoel tot aan het eind van het vrijdaggebed. Het is een uur dat je moet benutten, dus beste moslims doe je best op de vrijdag om dit uur te benutten door het vermeerderen van smeekbeden op deze heilige en gezegende dag.

De verdere zegeningen van deze dag is ook dat wanneer je op deze dag "soera-t-al-Kahf" reciteert, Allah hem of haar de tijd tussen die dag en de vrijdag daarop zal verlichten. De Profeet (v.z.m.) zei hierover: "Wie op vrijdag "soera-t-al-Kahf" reciteert, Allah zal hem of haar de tijd tussen de beide vrijdagden verlichten en licht op zijn pad doen schijnen" (.d.w.z. hem of haar zegenen bij al zijn doen en laten).

(Wie op vrijdag de grote wassing verricht en vervolgens in het eerste uur naar de moskee gaat, het is net alsof hij een kameel heeft geofferd. En wie in het tweede uur naar de moskee gaat, het is net alsof hij een koe heeft geofferd. En wie in het derde uur naar de moskee gaat, het is net alsof hij een gehoornde ram heeft geofferd. En wie in het vierde uur naar de moskee gaat, het is net alsof hij een kip heeft geofferd. En wie in het vijfde uur naar de moskee gaat, het is net alsof hij een ei heeft geofferd. Maar zodra de imam tevoorschijn komt, gaan de engelen naar binnen om te luisteren naar de Khotba).

Deze woorden zijn van de Profeet (s.a.w) overgeleverd door Abu Huraira (r.a) en staan vermeld in Sahih Bukharie en Sahih Moslim.

Deze Hadith leert ons dat de grootte van de beloning voor het jomua-gebed afhankelijk is van het tijdstip waarop men naar de moskee gaat. Degenen die het vroegste naar de moskee komen, maken aanspraken op de grootste beloning. Het is alsof zij een kameel geofferd hebben. Een gigantische beloning als we bedenken dat het offeren van een kameel gelijk staat aan zeven schapen en al helemaal als we erbij stilstaan dat we iedere week aanspraak kunnen maken op deze beloning.

Degenen die later komen, maken ook aanspraak op grote beloningen totdat de imam komt om te beginnen met de Khotba. Vanaf het moment dat de imam begonnen is met de Khotba komt men niet meer in aanmerking voor deze beloning (het vroeg komen naar de moskee), omdat de engelen dan naar binnen zijn gegaan om naar de Khotba te luisteren, wat wederom de grote waarde laat zien van het vrijdaggebed! Zelfs de engelen komen het vrijdaggebed bijwonen!

Voorwaarde voor deze beloning is dat men de grote wassing verricht heeft en in de aangegeven tijden naar de moskee gaat.

Aboe Huraira heeft overgeleverd dat de Profeet (s.a.w) heeft gezegd: **(De vijf dagelijkse gebeden en het ene vrijdaggebed en de volgende, gelden als een kwijtschelding voor de gepleegde zonden (tussen hen), zolang dit geen grote zonden betreft).** (Moslim)

Onze geliefde Profeet (s.a.w) heeft ook gezegd: **(Wie de grote wassing verricht en naar het vrijdaggebed komt, het aantal gebeden verricht die Allah voor hem bepaalt, aandachtig luistert naar de vrijdagpreek tot deze voorbij is, dan het gebed (met de imam) verricht; (zijn zonden) tussen het ene vrijdaggebed en het andere en drie dagen erna zullen vergeven worden).** (Moslim)

Imam an-Nawawi heeft gezegd: “De geleerden hebben gezegd dat wat met de vergeving tussen twee vrijdaggebeden en drie dagen erna bedoeld wordt dat de goede daden een tien keer grotere beloning met zich mee brengen. Hij zal dus beloond worden met tien hasanaat voor elk van de goede daden die hij op vrijdag verricht. Sommige van onze metgezellen hebben gezegd, Met ‘wat tussen de twee vrijdaggebeden plaatsvindt’ wordt bedoeld het vrijdaggebed en de preek tot dezelfde tijd de vrijdag erna, zodat het zeven dagen zijn, niet meer en niet minder, dan worden drie dagen toegevoegd om de tien te completeren.”

Als een persoon naar het vrijdaggebed loopt, ontvangt hij voor elke stap de beloning voor de vasten en het verrichten van het nachtgebed van een jaar.

Het is overgeleverd van Aws ibnoe Aws ath-Thaqafi (r.a) dat de Boodschapper van Allah (s.a.w) heeft gezegd: **(Wie de grote wassing verricht op vrijdag en (zijn vrouw) aanspoort tot het verrichten van de grote wassing, vroeg vertrekt, dicht bij de imam komt, stil is en luistert; voor elke stap zal hij de beloning ontvangen voor de vasten en het verrichten van het vrijwillige nachtgebed gedurende een jaar).** (at-Tirmidhi)

Al-Haafidh Ibnoe Hadjar zegt na het quoten van de overlevering betreffende de deugdzaamheden van het vrijdaggebed: “Hetgeen we hebben geciteerd, duidt op vergeving van de zonden van de ene vrijdag tot de andere vrijdag mits aan alle voorwaarden is voldaan zoals de grote wassing, zichzelf parfumeren, het dragen van mooie kleding, bedeesd en beschaafd lopen, niet over de mensen heenstappen, zich niet duwend tussen de mensen begeven, anderen niet schofferen, het verrichten van het vrijwillige gebed, aandachtig luisteren en het vermijden van zinloze praat.”

En Allah weet het het best.