

Geduld (As-Sabr)

Geduld is een goede eigenschap maar het is ook de sleutel en het geheim van succes hebben in dit leven en in het hiernamaals. Allah (s.w.t) zegt: **(O jullie die geloven, wees geduldig en toon meer geduld, en waak over jullie grondgebied en vrees Allah, opdat jullie succesvol zullen zijn)**. (S3-A200)
De beste genade van Allah is geduld. De profeet (s.a.w) zei: **(Niemand kan een grotere en betere gunst gegeven worden dan geduld)**. (Bukharie & Moslim).

Geduld houdt in dat je je ego onder controle hebt en beheerst. Het zorgt ervoor dat je Allah (s.w.t) aanbidt en gehoorzaamt zoals Hij dat wenst en streeft naar Zijn welbehagen ondanks dat het soms zwaar kan zijn. Het betekent dat je je niet laat verleiden tot het plegen van zonden en Allah (s.w.t) niet ongehoorzaam bent. Je hebt volledige controle over je ego en laat je niet beheersen door wereldse zaken. Zo spoort Allah (s.w.t) ons aan om geduldig te zijn want dat is waar het succes zich bevindt. Geduld en succes zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Allah (s.w.t) zegt: **(Allah heeft ons genade geschonken. Voorwaar, wie (Allah) vreest en geduldig is: voorwaar, Allah doet de beloning van de weldoeners niet verloren gaan)**. (S12-A90)
Om het belang van geduld te benadrukken, heeft Allah (s.w.t) geduld tegelijk met het gebed genoemd. Allah (s.w.t) zegt: **(En vraagt (Allah) om hulp door middel van geduld en het gebed. En voorwaar, dat is zwaar, behalve voor degenen die gehoorzaam zijn)** (S2-A45)

Het geduld heeft bij Allah (s.w.t.) een verheven status, en wel in die hoedanigheid dat het één van de Schone Namen van Allah is: 'De Geduldige' (As-Sabour). Allah (s.w.t) heeft ook zijn Profeten en Boodschappers met deze eigenschap begunstigd. De profeten waren de mensen die het zwaarst werden beproefd en het waren de Profeten die het meeste geduld konden opbrengen in tijden van beproevingen en in het verkondigen van de Boodschap.

Allah (s.w.t) zegt hierover: **(En Wij stelden vanwege hun geduld onder hen leiders aan, die leiding gaven volgens Ons bevel. En zij waren van Onze Tekenen overtuigd)**. (S32-A24)
Tevens zegt Allah (s.w.t): **(Wees daarom geduldig, zoals de bezitters van standvastigheid (Oeloel'azmi) onder de Boodschappers geduldig waren. En vraag niet om (de bestraffing) voor hen te bespoedigen. Het zal op de Dag, waarop zij zien wat hun aangezegd was, voor hen zijn alsof zij slechts een uur van de dag (op aarde) verbleven. Dit is een vermaning. Er wordt dan (niemand) vernietigd dan het zwaar zondige volk)** (S46-A35)
Geduld zal beloond worden door Allah (s.w.t). Het laten van iets en het verrichten er van met tegenzin omwille van Allah (s.w.t), dat is geduld. Allah (s.w.t) zegt: **(Voorwaar, het zijn de geduldigen die hun beloning zonder berekening zal worden gegeven)**. (S39-A10)

De Profeet (s.a.w) heeft gezegd: **(De meest beproefde personen zijn de Profeten, vervolgens de soortgelijken. Een persoon wordt beproefd naar gelang zijn geloof, en als zijn geloof sterk is wordt de beproeving zwaarder)**.

We moeten geduld opbrengen als het gaat om het aanbidden van Allah (s.w.t). We moeten geduldig zijn als het gaat om het opvoeden van onze kinderen. We moeten geduldig zijn als het gaat om het niet vervallen in zonden. We moeten geduldig zijn als het gaat om tegenspoed en voorspoed. We moeten geduldig zijn als het gaat om ziek worden. Of dat een naaste getroffen wordt door een ziekte.

De Profeet (s.a.w) zegt: **(Degene die omgaat met de mensen en geduld heeft wanneer zij hem kwaad berokkenen is beter dan degene die zich niet mengt onder de mensen en geen geduld heeft)**.

Ieder persoon komt wel eens in de situatie dat zijn geduld op de proef wordt gesteld. Daarom moeten we leren om geduldig te zijn en om ons geduld aan te sterken met het gebed. Want de mens is zwak en beperkt en is behoeftig aan de hulp van Allah (s.w.t).

O Allah laat ons behoren tot de geduldigen. En behoed ons van haast en wanhoop. En laat het gebed voor ons het moment van rust zijn in ons leven.

Amien