

Taqwa (Godsvrees)

Weet, beste moslim, dat Taqwa (Godsvrees) de hoogste matiging is, de hoogste graad van het geloof en ook een verzameling van goedheid en welwillendheid. Taqwa betekent ook preventie, angst en voorzichtigheid ter voorkoming van slechte daden en het naleven van de orders van Allah (s.w.t).

Allah (s.w.t) zegt: **(En wij hebben zeker degenen aan wie vòòr u het Boek werd gegeven en ook u geboden Allah te vrezen).** (S4-A131)

Allah (s.w.t) zegt ook: **(O jullie die geloven, vreest Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterft niet anders dan als moslims).** (S2-A102)

Ali (r.a) zegt het volgende over de Taqwa: **(Het vrezen van de Almachtige, het doen wat er in de Quran staat, het genoeg nemen met weinig en voorbereid zijn op de Dag van het vertrek).**

Wat betreft de plek waar de Taqwa zich bevindt, het kan zich nergens anders bevinden dan in het hart. Taqwa is datgene waar Allah (s.w.t) ons tot aanspoort.

Beste dienaren van Allah. Het is van cruciaal belang dat wij dienen stil te staan bij de betekenis van Taqwa, wat dit voor ons betekent in ons dagelijks leven en hoe wij hier aan moeten werken willen wij Taqwa in onze harten planten. Het is niet genoeg om Allah (s.w.t) te vrezen zonder Zijn bevelen inderdaad te gehoorzamen, omdat echte vrees leidt tot vermijding en dat wordt bedoeld met het opvolgen van de richtlijnen van Allah (s.w.t).

De beste handeling is het toepassen van de Quran met de juiste voorschriften en gevolgtrekkingen. Dit is ook de enige wijze om je voor te bereiden op de Laatste reis, de dood en het afscheid.

Als wij kijken naar de vrome voorgangers zien wij dat hun leven bestond uit kennis, vroomheid en immense vrees voor Allah (s.w.t). Zo groot was die vrees, dat hun tranen ongemerkt vielen en hun voeten dik werden van de lange nachten op hun gebedskleedjes. Zij vreesden en vereerden Allah (s.w.t) continu: in stilte, in het openbaar, bij geluk en bij verdriet.

Zij benutten hun vrije tijd en maakten daar het beste van, opdat zij het ultieme succes zouden behalen. Zij lieten zich niet afleiden door de begeertes en verlangens door deze wereld. Zij waren zich bewust van het tijdelijke leven, de Dag die zou aanbreken waarop op de trompet zal worden geblazen. Allah (s.w.t) zegt: **(En wat betreft degene die de macht van zijn Heer vreesde en zijn ziel weerhield van slechte begeerten * Voorwaar, het Paradijs is de verblijfplaats).** (S79-A40 & 41)

Hiermee wordt bedoeld, dat die persoon vreest tegenover Allah te staan; Zijn innerlijk bevel vreest en zichzelf dwingt om Allah weer te gehoorzamen.

Onze geliefde profeet (s.a.w) zei: **(Vrees Allah waar je ook bent en laat een goede daad een slechte daad opvolgen zodat deze haar (de slechte daad) uitwist en ga met de mensen om op een goede wijze).** (at-Tirmidhi)

Welk woord er ook gebruikt wordt om Taqwa te vertalen; weet dat het gaat om het doen van het goede en het wegblijven van het kwade. Deze twee handelingen worden verricht op basis van een drietal zaken: **hoop** (op de beloning van Allah), **vrees** (voor Zijn bestraffing) en **liefde** voor Allah. Wanneer één van deze zaken tekort schiet zal het geheel uit balans raken met als gevolg dat Taqwa zal verminderen. Immers; Taqwa is voortdurend in ontwikkeling, het neemt toe en het neemt af, al naar gelang jouw daden.

Enkele voordelen van Taqwa

Taqwa is ook het verkrijgen van de liefde van Allah (s.w.t).

Allah (s.w.t) zegt: **(Voorwaar, Allah houdt van de Moettaqin)** (S9-A4)

Onze geliefde profeet (s.a.w) zei: **(Als Allah (s.w.t) een dienaar liefheeft roept Hij Jibriel en zegt: Ik hou van die en die, hou daarom van hem. Hij zei: Dus houdt Jibriel van hem. Dan roept hij in de hemel: Allah houdt van die en die, hou daarom van hem. En zo houden de inwoners van de hemel van hem. Hij zei: Dan wordt hij op aarde geaccepteerd).**

Taqwa en geduld hebben, bieden bescherming tegen je vijanden. Allah (s.w.t) zegt:

(Maar als jullie geduldig zijn en (Allah) vrezen, dan zal hun listigheid jullie geen schade berokkenen. Voorwaar, Allah omvat wat zij doen). (S3-A120)

Taqwa is de juiste weg naar kennis vergaren. Allah (s.w.t) zegt:

(En vreest Allah, en het is Allah Die jullie onderwijst, en Allah is Alwetend over alle zaken).

(S2-A282) Onze geliefde profeet (s.a.w) zei: **(Voorwaar, wie een weg kiest waarin hij naar kennis zoekt, Allah zal (hem) daarmee een weg naar het paradijs geven).** (Abu Dawud - 2606)

Taqwa is ook het overwinnen van tegenspoed en het vermeerderen van halal levensonderhoud. Allah (s.w.t) zegt: **(En wie Allah vreest die zal Hij een oplossing geven).** (S65-A2)

Taqwa leidt naar het paradijs. Allah (s.w.t) zegt: **(En haast jullie naar vergeving van jullie Heer en (naar het) Paradijs, dat net zo wijd is als de hemelen en de aarde, gereedgemaakt voor de Moettaqin).** (S3-A133)

Beste dienaren van Allah. Wij zouden er alles aan moeten doen om zo dichterbij Allah te komen en onze godsvrucht te vergroten. Ieder moment van de dag zouden we ons moeten bedenken of hetgeen wat we doen het welbehagen van Allah opwekt. Dit zou altijd moeten gebeuren, waar je je dan ook bevindt.

Moge Allah (s.w.t) onze harten zuiveren en ons voorzien van Taqwa opdat wij het paradijs zullen betreden.

Amien