

Attawba (berouw tonen)

Attawba betekent het tonen van berouw en het vragen van vergiffenis aan Allah. Als we aan berouw tonen denken, dan denken de meeste van ons dat dat alleen voor de grote zonden geldt, maar dat is dus niet zo. Iedereen heeft het tonen van berouw nodig, alle moslims. Er zijn namelijk altijd wel zonden die je verricht waarvoor je berouw aan Allah (s.w.t) toont en vergiffenis aan Allah (s.w.t) vraagt. Allah (s.w.t) draagt Zijn dienaren op om oprecht berouw te tonen, zodat zij de Genade van Allah kunnen verkrijgen en Zijn Paradijs kunnen binnentreden. Allah (s.w.t) zegt: **(O jullie die geloven, toont Allah oprecht berouw, hopelijk zal jullie Heer jullie zonden uitwissen en jullie Tuinen doen binnengaan waar de rivieren onder door stromen op de Dag waarop Allah de Profeet en degenen die met hem geloven niet zal vernederen).** (S66-A8).

In een andere aya heeft Allah (s.w.t) gezegd: **(En keert jullie allen berouwvol tot Allah, O gelovigen, Hopelijk zullen jullie welslagen).** (S24-A31)

Het geloof van een moslim kan verzwakken en hij kan overmand worden door zijn begeerten. De Shaytaan kan de zonde voor hem aantrekkelijk maken, waardoor hij zichzelf onrecht aandoet en vervalt in datgene wat Allah verboden heeft. Maar Allah (s.w.t) is Barmhartig tegenover Zijn dienaren en Zijn Genade omvat alles. Indien iemand berouw toont na het begaan van een zonde, dan zal Allah (s.w.t) zijn berouw aanvaarden, aangezien Allah de Vergevensgezinde en Genadevolle is. Allah (s.w.t) zegt: **(En wie na zijn onrecht berouw toont en goede daden verricht: Allah aanvaardt het berouw van hem. Zeker, Allah is Vergevensgezind en Barmhartig).** (S5-A39)

Allah (s.w.t) zegt ook: **(En Hij is Degene Die het berouw van Zijn dienaren aanvaardt. En Hij vergeeft de slechte daden en Hij weet wat jullie doen).** (S42-A25)

De moslim is kwetsbaar in het begaan van fouten en zonden. Hij moet dus stevast berouw tonen en vergiffenis vragen. De Profeet (s.a.w) heeft gezegd: **(Bij Allah, ik smeek Allah om vergiffenis en keer me meer dan zeventig keer per dag berouwvol tot Hem).** (Bukharie)

Wij moeten hierbij niet vergeten dat Allah (s.w.t) ervan houdt om ons te vergeven, en dat wij daar vooral niet aan moeten twijfelen. De volgende overlevering zegt: **(O mensen, toon berouw aan Allah en vraag om vergeving, en waarlijk ik vraag vergeving meer dan honderd keer per dag).** (Bukharie)

De profeet (s.a.w), de beste onder de mensheid, toonde honderd keer berouw per dag...en hoe vaak zouden wij het dan niet moeten doen?

De profeet (s.a.w) zei ook: **(Allah komt naar de aardse hemel in het laatste derde deel van de nacht, en roept: "Is er iemand die berouw toont? dan accepteer ik hem. En is er iemand die om vergeving vraagt, dan vergeef ik hem).** (Bukharie & Moslim)

De poorten van berouw staan open voor Zijn dienaren totdat de zon opkomt in het Westen. De Profeet (s.a.w) heeft gezegd: **(Allah spreidt Zijn Hand uit gedurende de nacht om het berouw te aanvaarden van degene die onrecht begaan gedurende de dag en Hij spreidt Zijn Hand uit gedurende de Dag om het berouw te aanvaarden van degene die onrecht begaan gedurende de nacht. (Dit zet zich voort) totdat de zon opkomt vanuit het Westen).** (Moslim)

Oprecht berouw is niet alleen maar iets wat je zegt. De aanvaarding van berouw is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

- Met de zonde moet onmiddellijk gestopt worden.
- De persoon in kwestie moet spijt hebben van wat zich in het verleden heeft voorgedaan.
- Hij moet zich voornemen nooit meer terug te vallen in datgene waarvoor hij berouw heeft getoond
- Hij moet de rechten of het bezit van de mensen herstellen als de zonde betrekking heeft op anderen
- Hij moet berouw tonen voordat de kwelling van de dood hem treft.

Allah (s.w.t) zegt: **(Allah aanvaardt slechts het berouw van degenen die het slechte uit onwetendheid bedrijven en vervolgens snel berouwvol zijn, Zij zijn degenen van wie Allah het berouw aanvaardt en Allah is Alwetend en Alwijs * Er is geen berouw voor degenen die het slechte bedrijven totdat één van hen de dood nabij is, (en dan) zegt: Zeker, nu heb ik berouw. En ook niet voor degenen die ongelovig sterven. Zij zijn degenen voor wie Wij een pijnlijke bestraffing hebben voorbereid).** (S4-A17&18)

En ter afsluiting een verheugende Hadith, de Profeet (s.a.w) zegt: **(Allah verheugt zich meer over het berouw van Zijn dienaar dan de vreugde van iemand van jullie wanneer hij vindt wat hij kwijt is geraakt in de woestijn).**

Moge Allah (s.w.t) ons leiden tot het tonen van berouw.

Moge Allah (s.w.t) ons berouw accepteren.

Moge Allah (s.w.t) onze zonden vergeven.

Amien