

## Het uitnodigen tot Allah

Beste gelovigen, uitnodigen tot Allah wordt tot de meest eervolle en machtige manieren gerekend waarmee men dichterbij Allah komt. Het is omwille van deze reden dat de besten der mensen ooit deze verantwoordelijkheid in praktijk hebben gebracht...; de profeten en boodschappers. Dit is eigenlijk al voldoende om de gunst van het uitnodigen tot hun werkelijke taak in dit leven...; de werkelijke aanbedding van Allah.

Allah (s.w.t) zegt: **(En wiens woord is beter dan dat van hem die oproept tot Allah en die goede werken verricht, en die zegt: "Voorwaar, ik behoor tot de Moslims).** (S41-A33)

Allah (s.w.t) zegt ook: **(Voorzeker, de Boodschapper van Allah is voor jullie een goed voorbeeld: voor wie op (de beloning van) Allah en het Hiernamaals hoopt, en voor wie Allah veelvuldig gedenkt).** (S33-A21)

Het uitnodigen tot Allah is de beste daad. De kern hiervan is het leiden van de mensen naar het Rechte Pad en het wijzen van de mensen naar geluk, zowel in het wereldse leven als in het Hiernamaals.

Allah, de Verhevene, zegt: **(Zeg: "Dit is mijn Weg (godsdiens), ik en degenen die mij volgen roepen op tot Allah, op grond van een duidelijk bewijs. Heilig is Allah, en ik behoor niet tot de veelgodenaanbidders).** (S12-A108)

Beste gelovigen wij dienen het pad te volgen die onze profeten, boodschappers en onze geliefde profeet Mohamed (s.a.w) hebben gevolgd. En wij dienen onze medegelovigen en medemensen uit te nodigen om dit pad van rechtvaardigheid te volgen met als doel samen Allah's tevredenheid na te streven. Allah (s.w.t) zegt: **(Voorwaar, Wij hebben jou gezonden als een getuige en een verkondiger en een waarschuwer \* Opdat jullie in Allah en Zijn Boodschapper zullen geloven en jullie Hem helpen en Hem eren en Zijn lof prijzen, 's ochtends en 's avonds).** (S48-A8&9).

Uit dit vers blijkt dat de taak van de profeet (s.a.w) was om zaken duidelijk te maken voor de mensen. Wie goed doet, zal dit treffen en zal verheugende tijdingen beleven en wie slecht doet, zal dit in het rechtvaardige systeem van Allah (s.w.t) ook treffen. Hier zit een leerstelling in voor ons. Ook wij worden uitgenodigd om na te denken over onze taak en hoe wij zaken aan onszelf, onze dichte kringen en aan onze medemensen moeten verduidelijken. De plicht of verantwoordelijkheid van uitnodigen naar het goede en naar het pad van Allah (s.w.t) rust niet alleen op geleerden of imams, deze verantwoordelijkheid draagt ieder moslim. Iedereen, de man, de vrouw, de ouderen en de jongeren dienen zich bewust te zijn van deze grote verantwoordelijkheid. Tevens is het van belang dat wij onszelf niet onderschatten in onze kunnen.

Allah (s.w.t) zegt: **(Zij werden niets anders bevolen dan Allah met zuivere aanbedding te aanbidden, als Hoanafâ. En (ook) de salaats te verrichten en de zakaat te geven en dat is de rechte godsdiens).** (S98-A5)

Onze geliefde profeet (s.a.w) zei: **(Een ieder die tot leiding oproept, voor hem is er een beloning als de beloning voor degenen die hem volgen en dat zal niets verminderen van hun beloningen. En een ieder die tot dwaling oproept zal de zonde op hem hebben als de zonden van degenen die hem volgen en dat zal niets verminderen van hun zonden).** (Moslim)

En in een andere overlevering zei de Profeet (s.a.w): **(Een ieder die leidt naar een goede daad, ontvangt een beloning zoals die van de verrichter ervan).** (Moslim)

Beste Moslims, we moeten elkaar aansporen tot goede daden. Elkaar aansporen tot geduldig volharden en om geduld te hebben en door te zetten met het verrichten van al hetgeen Allah (s.w.t) bevolen heeft en met het vermijden van al hetgeen Allah verboden heeft en om geduld te hebben met al hetgeen Allah bepaald heeft.

Het onderling elkaar aansporen tot het goede en geduld, omvat het goede bevelen en het slechte verbieden, en dit is de steunpilaar van onze gemeenschap waarvan zijn welzijn, overwinning en het verwerven van eer en voortreffelijkheid afhangt. Allah (s.w.t) zegt:

**(Jullie zijn de beste gemeenschap die uit de mensen is voortgebracht, (zolang) jullie tot het goede oproepen en jullie het verwerpelijke verbieden, en jullie in Allah geloven. En als de Lieden van de Schrift zouden geloven, zou dat beter voor hen zijn, onder hen zijn er gelovigen, maar de meesten van hen begaan zware zonden).** (S3-A110)

Beste gelovigen, het is aan ons de taak van onze Profeet (s.a.w) als voorman te nemen en te leven volgens zijn voorbeeld; het uitnodigen tot Allah (s.w.t) en geduld hebben met de schade die ons berokkend kan worden. Zoals de Profeet (s.a.w) dit heeft gedaan.

Tot slot; de Profeet (s.a.w) heeft gezegd: **(Vertelt aan anderen datgene door wat jullie van mij hebben vernomen, al is het maar één vers).** (al-Bukharie)

O Allah, er is niets makkelijker dan hetgeen wat U vergemakkelijkt. Als het U behaagt dan maakt U zelfs bezorgenheid makkelijk.

Moge Allah (s.w.t) u allen met het goede belonen.

Amien