

## Het veelvuldig gedenken van Allah (s.w.t)

Het gedenken van Allah (s.w.t) (dhikr) brengt de dienaar dichter bij Hem. Het is één van de grootste en voornaamste daden van aanbidding en gehoorzaamheid. Het is een middel om in rang te stijgen. Allah (s.w.t) heeft het gedenken van Hem niet beperkt. Het veelvuldig gedenken van Allah (s.w.t) is zelfs aanbevolen.

Allah (s.w.t) zegt: **(en gedenkt Allah veelvuldig. Hopelijk zullen jullie welslagen).** (S62-A10).

Allah (s.w.t) spreekt in de Koran over de gelovige mannen en vrouwen die Hem gedenken en belooft hen vergeving en een geweldige beloning. Allah (s.w.t) zegt: **(en de mannen die Allah veelvuldig gedenken en de vrouwen die gedenken: Allah heeft voor hen vergeving bereid en een geweldige beloning).** (S33-A35).

Dhikr (Allah (s.w.t) gedenken) is een goede zaak waar Allah (s.w.t) menig keer toe oproept in de Koran. Allah (s.w.t) zegt: **(O jullie die geloven, gedenkt Allah veelvuldig)** (S33-A41)

En in een andere aya zegt Allah (s.w.t): **(En noem (de Namen van) jouw Heer in jezelf met nederigheid en vrees, en zonder luidruchtigheid van woorden, in de ochtend en in de avond en behoer niet tot de achtelozen).** (S7-A205) Hij maakt ons in deze aya kenbaar op welke wijze wij dhikr dienen te verrichten: in onszelf, met nederigheid en vrees voor Allah (s.w.t), zonder luidruchtigheid en zonder achteloosheid. Hij roept ons op om Hem in de ochtend en in de avond te gedenken.

Laten wij er dus gehoor aan geven en dhikr verrichten, want dan zal Hij ons ook gedenken: Allah (s.w.t) zegt: **(Gedenkt Mij daarom, dan zal Ik jullie gedenken en weest Mij dankbaar en weest Mij niet ondankbaar).** (S2-A152)

Laten we eens een aantal overleveringen van de Profeet (s.a.w) bekijken die over het gedenken van Allah (s.w.t) gaan: De Profeet (s.a.w) zei: **(Het verschil van diegene die zijn Heer wel gedenkt en die zijn Heer niet gedenkt, is als het verschil tussen een levende en een dode).** (Bukharie) In een andere overlevering wordt verteld: **(Het verschil tussen een huis waarin Allah wel wordt gedenkt, en een huis waar Allah niet wordt gedenkt is als het verschil van een levende en een dode).**

Het hart van een dienaar die Allah (s.w.t) wel gedenkt kun je vergelijken met een levende met al zijn beweging en activiteit, en hij die Allah (s.w.t) weinig of niet gedenkt is als een dode, geen leven, geen beweging, geen activiteit, het is slechts een dood iets.

De Profeet (s.a.w) zegt in een Hadith Qudsi, dat Allah (s.w.t) zegt: **(Ik ben hoe mijn dienaar denkt dat ik ben, ik ben bij hem als hij mij gedenkt. En als hij mij gedenkt in zich zelf, gedenk ik hem ook in mijzelf, en als hij mij bij een groep mensen gedenkt, gedenk ik hem in een betere groep).**

Beste dienaren, alleen deze overlevering zou genoeg moeten zijn om ons de hele dag Allah (s.w.t) te laten gedenken, als hij ons ook gedenkt in zichzelf, wat willen wij nog meer? En als wij eens bij een groepje vrienden of bij onze familie Allah (s.w.t) willen gedenken, dan gedenkt hij ons ook in een groep die beter is dan de groep waartussen wij ons bevinden. Er komt inderdaad geen eind aan de barmhartigheid van Allah (s.w.t)!. Hoe groot zijn de gunsten van Allah (s.w.t) tegenover ons, en wat is de reden dat het zo moeilijk voor ons is om iets meer ons best te doen om Allah (s.w.t) te bedanken voor de gunsten en dit leven wat hij ons heeft geschonken?

Er is dus niets beters bij het gedenken van Allah (s.w.t) dan het feit dat hij jou op dat moment ook gedenkt.

Onze geliefde Profeet (s.a.w) zei: **(Laat jouw tong zacht zijn met het gedenken van Allah (s.w.t)).** Het is dus altijd beter dat je tong bezig is met dhikr, dan dat je aan het roddelen bent.

Het gedenken van Allah (s.w.t) is voor ons als het water voor de vissen.

Het gedenken van Allah (s.w.t) is niet alleen een veilige haven voor de problemen en zorgen van deze wereld, maar het is ook een kort en gemakkelijk pad om het uiteindelijke succes te verkrijgen.

Moge Allah (s.w.t) jou en ons helpen om te zeggen en te doen wat goed is.

En Allah (s.w.t) weet het het best.