

De bouw en het belang van de moskee.

In Sahih Bukharie en Sahih Moslim staat dat Othman ibn Affane (r.a) heeft gezegd dat de Profeet (s.a.w) zei: **(Degene die een Moskee bouwt omwille van Allah, voor hem zal Allah de Verhevene een huis bouwen in het Paradijs).** (Bukharie en Moslim)

En in een ander Hadith heeft ons geliefde profeet (s.a.w) gezegd: **(Wie voor Allah een moskee bouwt, al is het gelijk aan of kleiner dan een nest van een vogel, Allah bouwt voor hem een huis in het Paradijs).**

Met deze uitspraken geeft de Profeet (s.a.w) te kennen dat degene die een moskee bouwt omwille van Allah, kan rekenen op een huis in het Paradijs, maar vooral hoe belangrijk het is om bij te dragen aan het bouwen en onderhouden van moskeeën (zowel kleine als grote bijdragen), en dat de beloning ongeacht de grootte van je bijdrage groot zal zijn bij Allah (s.w.t).

Vanaf het moment dat de geliefde Profeet Mohammed (s.a.w) de eerste steen legde van de eerste moskee, was het direct meer dan alleen een gebedsruimte, het was dé plek waar hij zijn Metgezellen (r.a) opvoedde en hen de basis van deze religie leerde.

Beste dienaren, het bouwen van een moskee om Allah (s.w.t) te aanbidden is goddelijke erkenning waard. Voor moslims is een moskee, figuurlijk gezien, het **“Huis van Allah.”** Allah (s.w.t) zegt: **(En voorwaar, de moskeeën behoren aan Allah toe)** (S72-A18), waarmee ze betekenis en meer aanzien krijgen dan andere door mensen gemaakte gebouwen.

De moskee is niet alleen ontworpen om er te bidden, maar kan ook gezien worden als het sociale en culturele epicentrum van een samenleving. Het wordt zowel gebruikt als ontmoetingsplaats, lesruimte en als plaats waar alle welzijnszaken van de gemeenschap besproken worden.

De moskee heeft haar multifunctionele karakter door de geschiedenis behouden. Zo werd de moskee een complex waar in alle educatieve, sociale, fysieke en spirituele behoeften van een gemeenschap werd voorzien.

Allah (s.w.t) zegt: **(Voorwaar, de moskeeën van Allah worden slechts verzorgd door wie in Allah en de Laatste Dag gelooft, en die de salaas onderhoudt en de zakaat geeft en die niemand vreest dan Allah. Hopelijk zijn zij degenen die tot de rechtgeleiden zullen behoren).** (S9-A18)

Het overheersende beeld is dat het gros van de moskeeën van oudsher gefinancierd werd uit het geld en sieraden die door moskeebestuurders en vrijwilligers waren ingezameld bij de eigen achterban of bij de achterban van de overige moskeeën. Bekend is verder dat onze ouders (de eerste generaties) zeer actief zijn geweest en nog steeds zijn in het bouwen, financieren en onderhouden van moskeeën. Deze groep heeft zich optimaal opgesteld maar zijn vooral niet gierig geweest in het ondersteunen en behouden van moskeeën in Europa.

Een ieder van ons is bezig met het veiligstellen van zijn toekomst in deze wereld. Geld wordt gespaard om in het huwelijk te treden, geld wordt gespaard om de kinderen het beste onderwijs te laten genieten. Geld wordt gespaard om huizen te kopen. Maar niemand schijnt bezig te zijn met het veiligstellen van zijn toekomst in het Hiernamaals.

Waarom niet daar een huis kopen? Een huis dat veel hoger ligt dan alle andere huizen, namelijk in het Paradijs. Een huis dat iets anders uitademt dan alle andere huizen, namelijk de geur van het Paradijs. Een huis met verbluffend uitzicht op de tuinen van het Paradijs. Een huis waar de persoon zich echt thuis kan voelen.

Geloven in het Paradijs en de Hel. Zij vormen de uiteindelijke bestemming voor een ieder die één van deze verdient, en voor eeuwig. Het Paradijs is de bestemming van uiterste vreugde en geluk die Allah (s.w.t) heeft voorbereid voor de gelovigen die Hem vreesden, geloofden in wat Hij van ze eiste; om in Hem en Zijn Boodschapper te geloven en Ze te gehoorzamen. Zij zijn degenen die oprecht waren naar Allah (s.w.t), en zij waren de volgelingen van Zijn Boodschappers. Het Paradijs bevat aan Allah's

gunsten wat geen oog ooit heeft gezien, wat geen oor ooit heeft gehoord en wat geen verstand ooit heeft verbeeld.

Een moslim die het goede voor zichzelf wil en wenst, dient liefdadigheid te verrichten omwille van Allah (s.w.t) uit de voorzieningen die hij van Allah (s.w.t) heeft gekregen. Tevens dient hij ervoor te zorgen dat hij zijn liefdadigheid alleen en zuiver omwille van Allah (s.w.t) uitgeeft. Men moet niet gierig zijn voor zichzelf. Wanneer men geld uitgeeft, dan geeft hij het aan zichzelf en niet aan diegene die het geld heeft ontvangen.

Tenslotte, het eerste huis dat gevestigd werd voor de mensen was in Mekka, een Heilige plaats en leiding voor alle mensen. De Quran heeft standvastig het feit vermeld dat Ibrahim (a.s) de echte stichter was van de Heilige plaats. Ibrahim heeft de Heilige plaats in Mekka gebouwd. Zijn gebeden aan Allah (s.w.t) waren dat deze plaats een centrum van aanbidding voor al het goede zou moeten worden én blijven voor de vrome mensen.

Moge Allah de Verhevene ons al het goede schenken en beschermen tegen al het slechte en kwade
Moge Allah de Verhevene ons allen leiden naar het juiste pad, het pad van de Islam.
Moge Allah de Verhevene onze goede daden belonen en onze slechte daden vergeven.

Amien!