

Hoe dienen wij de maand Ramadan te verwelkomen

Dagen verstrijken en het onvermijdelijke einde is in aantocht. Wat is er met ons dat we daar niet eens stil staan en onszelf onder de loep nemen. Zeker nu een grootse maand voor de deur staat. Een maand van aanbiddingen en formidabele mogelijkheden. Het duurt niet lang meer of de maand Ramadan begint. Een maand waarvan het eerste deel genade en goedheid bevat, het middelste deel vergeving en gratie van Allah (s.w.t) en het einde staat voor bevrijding en verlossing van het Hellevuur.

De Hadith waarin onze geliefde profeet (s.a.w) zijn metgezellen verheugde met het naderen van de maand Ramadan is authentiek. Hij (s.a.w) informeerde hen dan dat dit een maand is waarin de deuren van Allah's Barmhartigheid en die van het Paradijs geopend zijn, en dat de deuren van de hel gesloten worden. In deze maand worden ook de duivels vastgeketend.

De profeet (s.a.w) zei: **(Tijdens de eerste nacht van de Ramadan worden de deuren van het Paradijs geopend, en er wordt daarna geen deur meer gesloten. De deuren van de Hel worden gesloten, en geen deur wordt meer geopend. De duivels worden geketend. (En) er roept een omroeper: "O, gij met goede voornemens nader! O, gij met slechte voornemens, onthoud! Allah verlost elke nacht (van deze maand) slaven van het Hellevuur).** (At-Tirmidhi en Ibn Madjah).

Onze geliefde Profeet (s.a.w) zei ook: **(Deze maand (Ramadan) van jullie is niet zoals de andere maanden. Voorzeker, wanneer hij jullie benadert, doet hij die met zegeningen en genade en wanneer hij zich van jullie afkeert, doet hij dit met vergeving van zonden. Dit is een maand waarin goede daden worden vermenigvuldigd en daden van goedheid worden geaccepteerd).**

Toon verder dankbaarheid voor het aanbreken van de maand Ramadan. Wees dankbaar voor de gunst dat Hij jou in staat heeft gesteld om profijt op te doen van deze Ramadan door middel van het verrichten van tal van daden van devotie. Hoeveel mensen verlangden niet naar de Ramadan, maar hebben dit niet mogen meemaken? Hoeveel zieken wensden vurig te kunnen vasten en te staan in het nachtgebed, maar zijn helaas verhinderd? Geprezen zij Allah voor de gunst van het leven, gezondheid en welbevinden. Laat deze gunsten van Allah (s.w.t) opvolgen door dankbaarheid hiervoor van jouw kant. Weet dat wanneer Allah (s.w.t) zijn dienaar begunstigt en de dienaar deze gunst gebruikt om Hem, de Verhevene, te gehoorzamen en te danken, dan zal Allah (s.w.t) deze gunst voor hem behouden en vermeerderen. Als de dienaar hier echter geen dankbaarheid voor toont of deze gunst gebruikt in het begaan van zonden, dan zal Allah dit van hem ontnemen en zal dit een bron van ellende voor hem zijn.

Er is overgeleverd door Bukharie en Moslim dat de Profeet (s.a.w) op een dag de eerste tree van de minbar opsteeg en Amien zei. Bij de tweede tree zei hij ook Amien en bij de derde tree zei hij ook Amien. De metgezellen vroegen hem: "Waarom zei u Amien bij elke tree die u opsteeg?" Hij (s.a.w) zei: "Toen ik de tree opsteeg, kwam Jibriel en zei tegen mij: "Wie de Ramadan meemaakt en het geen aanleiding was tot vergeving van zijn zonden, Moge Allah (s.w.t) hem weghouden. Zeg Amien. En daarom zei ik Amien."

Beste broeders en zusters, dit is onze kans om verlost te worden en afstand te nemen van onze zonden en de oogst binnen te halen in de vorm van zegeningen.

De profeet (s.a.w) zei: **(Degene die een vastende voedt bij het verbreken van het vasten, zijn zonden worden vergeven en hij wordt vrijgesproken van het vuur en zijn beloning is evenveel als die van degene die vast, zij (de metgezellen) zeiden: "O, boodschapper van Allah niet iedereen van ons vindt iets om een vastende te voeden", de boodschapper van Allah zei: "Allah geeft deze beloning ook voor degene die een vastende voedt met een slokje melk of een dadel of een slokje water. Wie**

een vastende water geeft zal door Allah toegelaten worden om te drinken van mijn bron, hij zal daarna niet meer dorstig zijn, totdat hij het Paradijs betreedt).

Het is een plicht voor elke moslim om zijn vasten en zijn gebed te behoeden van alle uitspraken en handelingen die Allah (s.w.t) voor hem verboden heeft, want het doel van het vasten is: Allah (s.w.t) gehoorzamen, Zijn verboden ontwijken, het egoïsme bestrijden door zijn lusten en begeerten tegen te gaan en met het gehoorzamen van Allah (s.w.t). Ook om de ziel het geduld af te dwingen en het verbodene niet te betreden. Het vasten is dus niet alleen maar een dagje zonder eten of drinken en zich onthouden van al de vastenbrekende middelen. Het is een maand waarin een moslim spiritueel dichter tot Allah (s.w.t) komt, zichzelf zuivert van het verdorvene in de ziel en waarin hij de kans krijgt op vergeving van Allah (s.w.t).

Beste moslims, hebben wij wel de juiste voorbereidingen getroffen om deze kansrijke maand te verwelkomen? We moeten ons realiseren dat de maand Ramadan slechts een beperkt aantal dagen is. Deze zullen snel voorbij zijn. Door je dit te realiseren zal het ook eenvoudig zijn net iets meer van jezelf te vragen. Wanneer de maand dan voorbij is, rest er voor jou de blijdschap van de beloning en een verruimd hart.

Moge Allah (s.w.t) ons vasten en onze gebeden accepteren.

Moge Allah (s.w.t) ons allen beschermen voor dwaling in het duister.

Amien