

De gunsten van de maand Ramadan

Allah s.w.t. heeft de wereld zo gemaakt dat mensen zich op het Hiernamaals kunnen voorbereiden. De mens plukt in het Hiernamaals de vruchten van wat hij in dit leven heeft verricht zoals Allah (s.w.t) aanbidden en goede daden verrichten. Naar het Paradijs streven de deugdzame mensen en met het oog op het Paradijs spannen zij zich ijverig in. Het Paradijs is de plaats voor de Allah vrezenden, het huis van geliefden van Allah (s.w.t) en van de gelukkigen.

Abdullah ibn Qays (r.a) heeft overgeleverd dat de profeet (s.a.w) tegen hem zei: zal ik je een schat van de schatten van het Paradijs aanwijzen?) Hij zei: Ja. Hij (s.a.w) zei: Zeg dan:

(Er is geen macht noch kracht behalve met toestemming van Allah). (Bukharie en Moslim).

Beste gelovigen, vrees Allah (s.w.t) op de wijze waarop Hij daadwerkelijk gevreesd zou moeten worden. En dat is door weg te blijven van hetgeen Hij verafschuwt, Zijn Tevredenheid te volgen en door Hem dankbaar te zijn voor Zijn Gunsten. Allah, de Verhevene, heeft deze nobele maand Ramadan aan jou geschonken en Hij heeft Zijn Rijkelijke Zegeningen in deze maand aan jou verleend. De Profeet (s.a.w) zegt immers: **(Wie in (de maand) Ramadan vast uit geloof en rekenend (op de beloning van Allah), al zijn voorgaande zonden zullen hem vergeven worden)** (Bukharie en Moslim)

Ramadan wordt niet voor niets de maand van de Quran genoemd. Dit komt omdat de openbaring in deze maand is begonnen en vanwege het feit dat de mensen gedurende de dagen en nachten van deze maand open staan voor het reciteren en overpeinzen van de Quran. Wij vragen Allah (s.w.t) om de Edele Quran in onze harten te doen bloeien, onze harten te doen oplichten en dat het een getuige voor ons zal zijn en niet tegen ons. Onze geliefde profeet (s.a.w) heeft gezegd: **(Degene die één letter reciteert van de Quran zal een goede daad en tien goede daden gelijk daaraan ontvangen. En ik zeg niet dat “Alief Laam Miem een letter is, maar “Alief” is een letter, “Laam” is een letter en “Miem” is een letter).**

(at-Tirmidhi)

Vasten verbreken van een vastende

De profeet (s.a.w) zei: **(Degene die een vastende voedt met hetgeen waarmee hij zelf zijn vasten verbreekt, krijgt een beloning die gelijk is aan hem (degene van wie hij het vasten verbreekt), zonder dat de beloning van de vastende persoon enigzins verminderd wordt).** (at-Tirmidhi)

Vrijgevigheid in de Ramadan

De Profeet (s.a.w) was het vrijgevigste van de mensen en hij werd vrijgeviger tijdens de maand Ramadan, wanneer Jibriel hem bezocht en Jibriel bezocht hem iedere nacht van de Ramadan tot het einde van de maand. De Profeet (s.a.w) had de gewoonte om de Heilige Quran aan Jibriel voor te dragen. (Bukharie)

Het uitgeven van Sadaqa in de maand Ramadan is vele malen beter dan Sadaqa op een ander moment. De Profeet (vrede zij met hem) heeft de maand Ramadan namelijk de maand van het helpen van anderen genoemd.

Beloning van umrah tijdens Ramadan gelijk aan de hadj

Ik hoorde Ibn Abbas (r.a.) zeggen: De profeet (s.a.w) vroeg een vrouw van de Ansaar:

(Wat weerhield jou ervan om de hadj met ons te verrichten?)

Zij antwoordde: “Wij beschikten slechts over twee kamelen.” De vader van haar zoon (haar echtgenoot) en haar zoon verrichtten de hadj op één kameel en lieten één kameel achter om water mee te halen. Hij (s.a.w) zei (tegen haar): **(Als de Ramadan is gekomen, verricht dan de umrah, want de umrah tijdens Ramadan staat gelijk aan de hadj (qua beloning).** (Sahih Bukharie en Sahih Moslim)

Er dient bij deze Hadith wel gezegd te worden dat het verrichten van de umrah tijdens de Ramadan de verplichting om de hadj te verrichten niet opheft. Het gaat hier om de beloning. De beloning van het verrichten van de umrah tijdens de Ramadan is gelijk aan de beloning van het verrichten van de hadj.

Verlossing en bescherming van het vuur

In iedere nacht van de Ramadan verlost Allah mensen van het Hellevuur. In een overlevering, die is overgeleverd door imam Ahmed, zegt de Profeet (s.a.w): **(Het vasten is een schild waarmee een dienaar zichzelf tegen het vuur beschermt)**. (Ahmed)

En in een ander Hadith heeft onze geliefde Profeet (s.a.w) gezegd: **(Voor iedere dienaar die één dag op het pad van Allah (s.w.t) vast, zal Allah zijn gezicht van het Hellevuur verwijderd houden op (een afstand van) zeventig jaar)**. (Al-Bukharie en Moslim)

Lailatoel Qadr en de beloning voor deze nacht

Allah (s.w.t) heeft de koran geopenbaard op deze bijzondere nacht in de maand Ramadan. Deze nacht heeft een bijzondere status en een grote waarde. We zouden tijdens deze nacht meer daden van aanbidding moeten verrichten om zo dichterbij te komen bij Allah. En niet zomaar, want de beloning is gigantisch. De profeet (s.a.w) heeft immers over deze nacht gezegd: **(Degene die tijdens de nacht van Qadr (Laylatoel Qadr) opblijft en bidt met geloof en in de hoop op een beloning, diens voorgaande zonden zullen vergeven worden)**.

(Bukharie en Moslim).

Allah is Degene Die gevraagd wordt om ons en de rest van de moslims te leiden naar datgene waar Zijn tevredenheid mee bereikt wordt, en dat Hij ons vasten en nachtgebed accepteert, onze zaken rechtzet, ons redt van beproevingen die doen afdwalen, en wij vragen Hem, onze gebeden, vasten, dua-e en goede daden te accepteren.