

Aanbiddingen i.v.m. de laatste dagen van de Ramadan en de dag van Ied-ul-fitr.

Beste gelovigen, gefeliciteerd met het succes dat je hebt behaald. Het succes dat je de ramadan hebt kunnen bereiken en het succes dat je insha Allah deze maand zult afronden.

Het is één van de grote gunsten van Allah (s.w.t) dat Hij jou de kans heeft gegeven je deze maand volledig in te zetten voor Zijn aanbiddingen en gehoorzaamheid en zo Zijn paradijs zult verdienen. Proficiat voor degenen die deze maand succesvol zullen beëindigen en op deze wijze zijn de wegen gespreid naar de tuinen waar onder rivieren stromen van de Schepper te betreden.

Beste gelovigen, de mensen bestaan uit twee groepen. Een groep die gehoor heeft gegeven aan de roeping van Allah (s.w.t) en zichzelf van grote rampen heeft ontdaan door de ramadan door te brengen in oprecht geloof en aanbidding. En er is een groep die zijn begeerte achterna is gegaan en heeft gerekend op datgene wat hem niet baat en enkel heeft geleden door de honger en dorst. Hij heeft de waarde van deze maand niet geproefd noch gekend, zij hebben enkel zichzelf voor de gek gehouden. Deze mensen zouden oprechte berouw moeten tonen en om vergiffenis vragen.

Allah (s.w.t) zegt: **(Zeg: "O mijn dienaren die buitensporig zijn tegenover zichzelf, wanhoopt niet aan de Genade van Allah. Voorwaar, Allah vergeeft alle zonden. Voorwaar, Hij is de Vergevensgezinde, de Meest Barmhartige).** (S39-A53)

En wat de vrome dienaar betreft die zijn Schepper gehoorzaam is geweest en leefde tussen vrees en hoop voor Allah (s.w.t), Allah (s.w.t) zegt over deze persoon; **(En degenen die hun giften gaven terwijl hun harten vol ontzag zijn omdat zij tot hun Heer zullen terugkeren).** (S23-A60)

Wanneer hebben onze harten gesidderd, of een rilling gevoeld uit vrees voor Allah (s.w.t)?

De maand ramadan is zo goed als voorbij, vele dagen en nachten zijn aan ons voorbij gegaan.

Vele iftars en gebeden. Tijden die als een flits langs ons heen zijn gegaan en niet terug te halen zijn.

Beste gelovigen, We moeten ons voorbereiden op de laatste dag van de maand Ramadan en de dag erna, Ied-ul-fitr, want de maand Ramadan loopt weliswaar op zijn einde. We dienen te allen tijden ons volgens de voorschriften te gedragen.

Hierbij enkele aanbiddingen die verband houden met de laatste dag van de Ramadan en de dag van Ied-ul-Fitr.

Zakaat-ul-fitr.

Wanneer de zon onder is op de laatste vastendag, dan wordt zakaat-ul-fitr voor een ieder van ons verplicht. Een ieder van ons dient dan voor zichzelf en voor degenen die hij normaliter onderhoudt de zakaat-ul-fitr uit te trekken.

in een Hadith overgeleverd van Abdullah ibn Umar (r.a), die zei: **(Onze geliefde profeet (s.a.w) verklaarde zakaat-ul-fitr verplicht voor de mensen aan het einde van Ramadan. Één sa'ae dadels of één sa'ae gerst voor iedere moslim, jong of oud, man of vrouw, vrij of slaaf).** (Bukharie & Moslim).

De zakaat-ul-fitr moet betaald worden tijdens Ramadan voor de verrichting van Ied-ul-Fitr gebed. Van Ibn Abbaas (r.a) is overgeleverd: **(De Profeet (s.a.w) gebod zakaat-ul-fitr zodat degenen die vasten gezuiverd worden van hun zondes en zodat de armen en de behoeftigen in staat worden gesteld om (de bevrediging van) hun basisbehoeften (eten, kleding, enz.) te organiseren. Derhalve is de sadaqa die wordt gegeven voor het Ied-gebed de echte sadaqa (oftewel zakaat-ul-fitr), en als iemand het uitstelt en geeft naderhand dan zal zijn sadaqa een gewone sadaqa zijn).** (Aboe Dawoed en Ibn Maajeh)

Ied-ul-Fitr

Het is mustahabb (aangeraden) om takbeer te reciteren gedurende de nacht van Ied van de zonsondergang op de laatste dag van Ramadan tot de Imam het gebed leidt. De takbir dient zo uitgesproken te worden:

Allaahu akbar, Allaahu akbar, laa ilaaha ill-Allaah, Allaahu akbar, Allaahu akbar, wa Lillaahi'l-hamd

- Voor ieder Iedgebed verrichtte de Profeet (s.a.w) de grote wassing (ghusl).
- Verder droeg hij bij het Iedgebed altijd de mooiste kleding.
- Het nemen van een andere terugweg dan de weg die op de heenweg genomen is, is aangeraden.
- De Profeet (s.a.w) verrichtte het Iedgebed altijd op een grote buitenplaats, een musala. Hij deed dit altijd, behalve één keer, omdat het regende.
- Voor het Iedgebed is er geen oproep, er is dus geen adhan en geen iqama.
- De Profeet (s.a.w) at voor het Iedgebed op Ied-ul-Fitr een oneven aantal dadels.

Moge Allah (s.w.t) onze vasten en onze gebeden accepteren.

Moge Allah (s.w.t) ons de ramadan beter doen uittreden dan dat we intraden.

Amien