

De Khotba van vandaag gaat over het volgende:

Hoe vind je geluk in het leven

Beste moslims,

Geloof waarlijk en sterk in Allah en werkt aan het Hem gehoorzaam zijn en tevredenstellen; want het ware geluk is het vinden van het geluk van beide werelden: het heden en het hiernamaals. En tot dit geluk streeft eenieder die verstand heeft en goed nadenkt over het leven.

De beste wijze tot het streven naar geluk in je leven vind je wanneer je de voorschriften uit de Koran als voorbeeld neemt en volgt. Dat je jezelf door deze laat leiden in je leven en het pad van de Profeet (s.a.w) volgt en Zijn ethiek en die van zijn metgezellen en dat van alle hierna gekomen geleerde volgelingen en hieruit voortgekomen volgers overneemt, volgt en ook toepast in het leven. Zij lieten zich namelijk ook inspireren en leiden door het Boek van Allah en de traditie van de Profeet (s.a.w). Zij volgden ook Zijn Voorbeeld en Zijn Rechte Pad. Zij gaven zich niet over aan de verleidelijke geneugten des levens in dit Wereldse leven. Zij zijn diegenen die door Allah in de Koran als volgt worden beschreven in “Soerat-al-Furqan”:

“En de dienaren van de Erbarmer zijn degenen die bescheiden op aarde rondgaan. En als onwetenden hen aanspreken, zeggen zij: ‘Salaam’ (vrede)” (Aya 63);

“En degenen die de nacht staand en knielend (d.w.z. biddend) doorbrengen voor hun Heer” (Aya 64);

“En degenen die zeggen: Onze Heer, wend de bestraffing van de Hel van ons af. Want voorwaar haar bestraffing is een voortdurende kwelling” (Aya 65);

“Voorwaar, het is een zeer slechte vestiging en verblijfplaats” (Aya 66)

Beste broeders en zusters,

Dit zijn werkelijk de dienaren van de Erbarmer, dit zijn de dienaren en gelovigen waarvan Allah houdt en die het verdienen te worden gerekend tot Zijn Dienaren. Zij zijn degenen die langzaam, met gemak en met respect op aarde lopen en die niet verwaand en uit de hoogte doen en dit ook laten zien in hun manier van lopen en hun doen en laten. En als onwetenden hen aanspreken, dan spreken zij hen (de onwetenden) aan met vredelievende woorden om niet in zonde te vervallen. En zij zijn degenen die de nacht biddend doorbrengen, knielend, staand en (neer)buigend voor Allah en die tot Allah bidden om hen het Hellevuur te besparen en uit het Hellevuur te houden en hen te besparen voor de kwelling ervan.

Beste broeders en zusters,

Dit zijn de ware dienaren die de waarheid van het leven kennen namelijk dat het hedendaagse leven ten einde komt en dat het ware leven dat van het hiernamaals is. Dus wees op je hoede en zorg ervoor dat je hart gevrijwaard is van de zonde en de begeerten des levens.

Wend je met een sterk en zuiver hart tot je Heer en zoek de toevlucht tot Hem om het geluk en de gelukzaligheid in het leven te vinden. En vul je hart met het bidden tot Allah en het hem gehoorzaam zijn in Zijn voorschriften en verplichtingen die Hij ons heeft opgedragen en open je hart voor Hem en reciteer de Koran; want Allah (s.w.t) zegt in “Soerat-ar-Ra`d”:

“(Zij zijn) degenen die gelovigen zijn en wiens harten tot rust komen door het gedenken van Allah. Weet: door het gedenken van Allah komen de harten tot rust.” (Aya 28)

Beste gelovigen,

Het mooiste leven en het eeuwigdurende geluk wordt geschonken aan degenen die geloven dat het hedendaagse leven van begin tot eind slechts van korte duur is zoals in “Soerat-a-Tawba” staat beschreven: **“En het genot van het wereldse leven is slechts van korte duur in vergelijking tot (het leven in) het Hiernamaals” (deel van Aya 38).**

Dit zijn de ware gelovigen en de dienaren van Allah waar we het over hebben die wanneer zij het geluk in het leven vinden zich daar niet aan overgeven, maar die weten dat dit van korte duur is en blijven werken aan het zich voorbereiden op het leven in het Hiernamaals. En als zij getroffen worden door onheil of ellende en ramspoed als beproeving dan blijven ze sterk in hun geloof. Zij zijn degenen die in de Koran als volgt beschreven worden in “Soerat-al-Imraan”:
“En zij verloren niet de moed wanneer zij op het Pad van Allah (in hun leven) getroffen werden door ramspoed. En zij verzwakten niet en gaven zich ook niet over en Allah houdt van de geduldigen” (deel van Aya 146). Want zij verdragen hetgeen hen aan ramspoed, ellende en onheil treft en zij geven zich hieraan niet over en verzwakken ook niet in hun geloof in Allah.

Geloof dus in Allah, beste moslims, en laat jullie je niet verleiden door het leven en door alle pracht en praal ervan en sterkt jullie geloof door het reciteren van de Koran en het toepassen ervan.

Geloof in Allah en zorgt ervoor dat jullie het voorbeeld van de Profeet (s.a.w) volgen, want de gunsten en zegeningen zijn te vinden in het volgen van zijn traditie en het volle geluk komt voort uit het volgen van zijn voorbeeld en het uitvoeren van dat wat hij ons op bevel van Allah heeft aanbevolen en het nalaten te doen van wat hij ons heeft afgekeurd.

Oh, Allah laat ons slagen in ons leven om U alleen te dienen en te aanbidden en maak ons gelukkig en Leid ons naar het geluk en vergeef ons onze zonden en slechte daden, oh Verhevene, oh Heer der Werelden.

Moge Allah mij en jullie zegenen en leiden met de Heilige Koran tot Zijn Rechte Pad en het volgen van de leidraad en traditie van Zijn Profeet. Ameen!

Datum: Vrijdag 21 Juli 2017