

## Een man wiens hart is verbonden aan de moskeeën

Er zijn zeven groepen (mensen) die door Allah (s.w.t) met Zijn Schaduw zullen worden beschaduwd op de Dag dat er geen schaduw zal zijn behalve de Zijne. Deze groepen zijn genoemd in een authentieke overlevering.

Aboe Huraira verhaalt dat de Profeet (s.a.w) heeft gezegd: **(Er zijn zeven die Allah zal beschaduwen met Zijn Schaduw op de Dag dat er geen schaduw zal zijn, behalve Zijn Schaduw: de rechtvaardige leider, een jonge man die opgroeit in het (oprecht) aanbidden van Allah (s.w.t), een man wiens hart is verbonden aan de moskeeën, twee mensen die van elkaar houden omwille van Allah en elkaar op basis daarvan ontmoeten en uit elkaar gaan, een man die door een vrouw van stand en schoonheid wordt geroepen (om onzedigheid te begaan) en dan zegt: “Ik vrees Allah.”, een man die liefdadigheid geeft (en het) in zoverre (verbergt) dat zijn linkerhand niet weet wat zijn rechterhand heeft gegeven, en een man die in afzondering Allah (s.w.t) gedenkt en zijn ogen zich vullen).** (Bukharie en Moslim)

Dit is één van de gunsten die Allah (s.w.t) aan Zijn gelovige dienaren schenkt. Op de geweldige Dag dat de mensheid zal lijden onder ellende en moeilijkheid, en de zon dichtbij de mensen zal worden gebracht. En de mensen zullen zweten naar gelang hun daden, behalve enkele gelovigen die Allah (s.w.t) zal uitzonderen om hen te beschaduwen met Zijn schaduw. En Hij zal hen beschermen van de zon en van het zweten.

De Profeet (s.a.w) zei: **(De mensen zweten zo uitbundig op de Dag der Opstanding dat hun zweet tot zeventig ellen diep in de aarde zal zinken en het zal leiden tot het bereiken van de mensen hun mond en oren).** (Bukharie)

Bij het naderen van de zon zullen de mensen ontbeerd en vermoeid raken, waardoor eenieder in zijn zweet staat naargelang zijn daden.

Van de zeven genoemde personen in de Hadith die op de dag der opstanding worden beschaduwd met de schaduw van de troon van Arrahmaan gaan we het, zoals onze geliefde Profeet (s.a.w) zei, hebben over: **(Een man wiens hart is verbonden aan de moskeeën)**

**Verbonden aan de moskee:** de betekenis van het verbonden zijn, is dat zijn gedachten en gevoelens met de moskee zijn. Alsof zijn hart wordt vergeleken met iets dat in de moskee hangt. Dit duidt erop dat zijn hart sterk met de moskee verbonden is. Al verlaat hij de moskee, dan nog is zijn hart daar. Ook kan het verbondenheid betekenen in de zin van een diepgewortelde liefde. Zodra hij het gebed in de moskee verricht heeft, verlangt hij naar het volgende. Het gevoel van rust en kalmte zal alleen ondervonden worden door degene die de huizen van Allah (s.w.t) veel vaker bezoeken.

Allah (s.w.t) zegt: **(Dit Licht bevindt zich) in huizen (d.w.z. in moskeeën) waarvoor Allah (s.w.t) toestemming geeft om deze te verheffen (d.w.z. te eren) en Zijn Naam daarin te gedenken. Hierin (d.w.z. in de moskeeën) wordt Hij (Allah s.w.t) verheerlijkt in de ochtend en de namiddag.**

(S24 – A36)

De man wiens hart is verbonden aan de moskeeën blijft ver weg van opruiing en blijft dicht bij Allah (s.w.t). Zijn hart ondervindt rust en verzuivering van ellende en het ondeugdelijke.

Moskeeën zijn huizen van Allah (s.w.t).

Voor moslims is een moskee, figuurlijk gezien, het “Huis van Allah.” De heilige Koran verklaart: **(En voorwaar, de moskeeën behoren aan Allah toe: roept dan naast Allah niet één aan).** (S72-A18)

De moskee is niet alleen ontworpen om er te bidden, maar kan ook gezien worden als het sociale en culturele epicentrum van een islamitische samenleving. De moskee heeft haar multifunctionele karakter door de geschiedenis behouden. Zo werd de moskee een complex waarin alle educatieve, sociale (liefdadigheid), en spirituele behoeften van een gemeenschap werd voorzien.

Onze geliefde profeet (s.a.w) zei: **(Voor hem die 's morgens en 's avonds naar de Moskee loopt, heeft Allah (s.w.t) het goede in voorbereiding in het Paradijs, bij elke stap die hij zet)** (Bukharie en Moslim)

In de volgende Hadith wordt de nadruk gelegd op het verbonden zijn met de moskee.

De profeet (s.a.w) zei: **(Vertel mij, als er bij één van jullie een rivier voor de deur zou zijn en hij zou er vijf maal per dag een bad in nemen, zou er dan nog vuil op hem blijven?)** (Moslim)

In de volgende Hadith wordt duidelijk hoe belangrijk het is om de vijf gebeden in de moskee te verrichten en je hart met de Moskee te verbinden.

De Profeet (s.a.w) zei: **(De vijf rituele gebeden, het vrijdaggebed tot de volgende vrijdag en het vasten tijdens de maand Ramadan tot de volgende Ramadan, hebben allemaal het effect van kwijtschelding van zonden, wanneer men ernstige zonden vermijdt).** (Moslim)

Beste Moslims, Je dient te weten dat er een grote beloning gepaard gaat met het lopen naar de moskee. En de grootste beloning is voor degene die de Adhan verricht en ook het gebed is de eerste rij verricht. Onze geliefde profeet (s.a.w) laat het in de volgende Hadith zien hoe belangrijk is om met je hart verbonden te zijn aan een Moskee.

**(Als de mensen zouden weten welke beloning er ligt in de oproep tot het gebed en de eerste rij en als ze vervolgens enkel een beroep konden doen op het loten, dan zouden ze dit doen. En als ze zouden weten welke beloning er schuilt in de gebeden van al-atama en as-subh, dan zouden ze daar naar toe komen, zelfs al was het kruipend).** (Bukharie & Moslim)

Met het al-atama gebed wordt bedoeld op het 'ishaa gebed en met het subh gebed doelde hij op het fadjr-gebed.

Tenslotte, tot degene die hun hart verbinden aan moskeeën, behoren ook degene die de moskeeën bouwen, onderhouden, schoonmaken en in stand houden maar ook de onderling ontstane liefde omwille van Allah (s.w.t).

Ondanks dat in de overlevering mannen worden genoemd, vallen vrouwen ook onder de beschrijving. En behoren ook tot degene die beschaduw wordt met de schaduw van Allah (s.w.t) op de dag dat er geen schaduw is dan de schaduw van Allah (s.w.t).

De geleerden geven aan dat wanneer er in een Hadith gesproken wordt over een man, dit ook voor vrouwen geldt. In de Arabische taal wordt er vaak met de mannelijke vorm gesproken wanneer er mannen en vrouwen worden bedoeld.

We vragen Allah ons te beschaduwen met Zijn Schaduw op de Dag dat er geen schaduw zal zijn behalve van Hem.