

## De Voordelen van Eerlijkheid

De islamitische ethiek heeft omwille van de grootste waarden eerlijkheid gecreëerd. Eerlijkheid is één van de grootste daden van aanbidding en eer. Een oprecht mens heeft een goed en geruststellend leven, zonder twijfels en illusies, hij transpireert zichzelf en gelooft in de wisselvalligheden van het leven. En er zijn talrijke Koranverzen en ahadith geopenbaard die de waarheid zoeken en er een beroep op doen, maar ook het liegen verbiedt en hiervoor waarschuwt.

Allah (s.w.t) zegt: **“O jullie die geloven, vreest Allah en weest met de waarachtigen”** (S9-A119)

En in een ander vers zegt Allah (s.w.t): **“En wiens woord is meer waar dan dat van Allah?”** (S4-122)

En in Soerat Al-Maaida zegt Allah (s.w.t): **“Dit is een Dag waarop hun waarachtigheid de waarachtigen zal baten”** (S5-A119)

Deze verzen sporen de moslims aan om de waarheid en zijn gehechtheid te volgen, en het verwijderd verbittering en stompzinigheid van hun moraal. Deze verzen tonen ook de status van de waarheid, waarbij waarachtigheid aanbevolen wordt en het slechte en het ongewenste bestreden wordt.

De waarachtigen worden door Allah (s.w.t) gezegend. Allah de Almachtige zegt: **“Dit is een Dag waarop hun waarachtigheid de waarachtigen zal baten”** (S5-A119)

Dit is de dag waarin de Almachtige aan de gelovigen de weg van de zaligheid openbaart. Dit vers ontstond na de vermelding van de drie die de strijd van Tabuk achterlieten, en wat ze bereikten vanuit de nauwheid en problemen als gevolg van hun achterlijkheid van deze strijd, en dat bleef zo totdat de tekenen van bekering neerkwamen en ze beloofden dat ze berouw accepteerden. Allah de Verhevene heeft hun ongestraft gelaten omdat ze de profeet (s.a.w) geloofden en de waarheid hebben gesproken.

Waarachtigheid oftewel eerlijkheid levert de waarachtigen altijd voldoening en genoegen op, en verzuivert het hard van leugens en hypocrisie.

Eerlijkheid brengt rechtvaardigheid met zich mee en leidt uiteindelijk naar het paradijs zoals in de volgende Hadith overgeleverd is door Abdoullah Ibn Maseoud (r.a.). De profeet (s.a.w) zei: **“Er bestaat geen enkele twijfel dat rechtvaardigheid tot het goede leidt. En het goede leidt op zijn beurt naar het paradijs. Door steeds de waarheid te verkondigen zal de gelovige door Allah (s.w.t) in de rangen van de waarachtigen worden opgenomen. Anderzijds zal de leugen de gelovige uiteindelijk van het rechte pad doen afdwalen. En deze afdwaling zal tot de hel leiden. Door telkens opnieuw te liegen zal de mens uiteindelijk tot de rang van leugenaars behoren”.**

(Al-Bukharie & Moslim)

In deze Hadith beveelt de Profeet (s.a.w) ons aan om naar waarachtigheid te handelen en de verderfelijheid op te geven en het te ontkennen, want eerlijkheid leidt tot gerechtigheid waarbij de vruchten en de gevolgen hiervan ten goede komen van de waarachtige. Tevens waarschuwt en behoed de profeet (s.a.w) ons voor leugens, want leugens zijn één van de ernstige daden die tot de hel kunnen leiden. Leugens leiden tot het ongehoorzamen van Allah (s.w.t) en zijn Boodschapper (s.a.w).

Allah (s.w.t) de Heer der werelden belooft de gerechtigden het paradijs.

Allah (s.w.t) zegt: **“En wie Allah en de Boodschapper gehoorzaamt: zij zijn met degenen van de Profeten en de waarachtigen en de martelaren en de oprechten die Allah begunstigd heeft”** (S4-A69)

En de meest oprechte en de besten onder de mensen zijn de profeten. Allah de Almachtige zei in het recht van Ibrahim: **“En vertel in het Boek over Ibrahim: hij was waarheidsgetrouw, een Profeet”** (S19-A41)

En in het recht van Ismail: **“En vertel in het Boek over Ismail: hij was trouw aan zijn beloften en hij was een Boodschapper, een Profeet”** (S19-A54)

En in het recht van Idris: **“En vertel in het Boek over Idris: hij was een oprechte, een Profeet”** (S19-A56)

En in het recht van Maryam de Moeder van Isa (a.s): **“De Masih, zoon van Maryam, is niet anders dan een Boodschapper, hij werd waarlijk voorafgegaan door Boodschappers en zijn moeder was een oprechte vrouw”** (S5-A75)

En dus hebben alle profeten de eerste rang bij Allah (s.w.t) als het gaat om eerlijkheid en oprechtheid. En iedereen die eerlijk is en de waarheid spreekt en hanteert zal de status van de waarachtige bereiken en de beloning van Allah (s.w.t) ontvangen. En de metgezellen (r.a) wisten van waarachtigheid en handelden hiernaar en hiermee traden ze in het voetspoor van onze geliefde Profeet (s.a.w) die als de meest eerlijke, oprechte en betrouwbare persoon genoemd werd door zijn vijanden.

De volgende Hadith is overgeleverd in het recht van Abi Bakr (r.a). De Profeet (s.a.w) zei: **“Allah stuurde mij (als Profeet) naar jullie (mensen) maar jullie zeiden (tegen mij), 'Je vertelt een leugen,' terwijl Abou Bakr zei, 'Hij heeft de waarheid gezegd,' en mij troostte met zijn gezelschap en rijkdom.” Hij (s.a.w) zei toen tweemaal, "Zullen jullie dan niet stoppen met het kwetsen van mijn metgezel?"** Daarna heeft niemand Abou Bakr nog gekwetst. (Al-Bukharie)

Er is geen twijfel mogelijk dat de welverdiende en eervolle titel van Abi Bakr (r.a), “As-Siddiq”, te koppelen valt aan zijn rechtvaardigheid, eerlijkheid en het gehoorzamen van Allah (s.w.t) en zijn boodschapper. Eerlijkheid ontsloeg de auteur van hypocrisie zoals de profeet (s.a.w) zei: **“Een huichelaar (munafiq) is te herkennen aan drie eigenschappen: Bij alles wat hij zegt, liegt hij. Als hij iets afsprekt, komt hij zijn afspraken niet na. En als hij iets belooft, bedriegt hij de ander.”** (Al-Bukharie & Moslim)

Sommige geleerden hebben eerlijkheid in drie categorieën verdeeld: 1. Eerlijkheid tegenover Allah (s.w.t) 2. Eerlijkheid tegenover jezelf. 3. Eerlijkheid tegenover de mensen.

Over de eerste categorie zegt Allah (s.w.t): **“Voorwaar, Wij hebben het Boek met de Waarheid aan jou (O Mohamed) gezonden, aanbid daarom Allah, Hem zuiver aanbeddend”** (S39-A2). En in een ander vers zegt Allah (s.w.t): **“Voorwaar, ik ben bevelen om Allah te aanbidden, Hem zuiver aanbeddend”** (S39-A11)

Dus de waarheid tegenover Allah (s.w.t) is de loyaliteit van het geloof aan Hem, de Almachtige, en de zuivere intentie omwille van Allah, de Verhevene.

Eerlijkheid tegenover jezelf en je ziel is dat je, je gebrek, je zwakheid en je armoede erkent tegenover de Almachtige, en geen ruimte laat voor bedrog in zijn algemeenheid. Allah (s.w.t) zegt: **“Bij de ziel en Wie haar vervolmaakt heeft \* Hij Die haar haar zondigheid en haar vrees (voor Hem) bijgebracht heeft \* Voorwaar, hij die haar (de ziel) loutert, zal welslagen”** (S92-A7&8)

Je moet jezelf en je ziel ter verantwoording roepen en deze blijven monitoren om de beste moraliteit te keuren en te voltooien.

Eerlijkheid tegenover mensen is alles wat we hierboven vermeld hebben.

De islam beveelt de moslims om onder alle omstandigheden eerlijk voor zichzelf en voor andere te zijn. De islam beveelt de mens om zelfs de waarheid te vertellen als het niet in het belang van de spreker is. De islam beveelt de moslims om de mensen niet te bedriegen of voor de gek te houden.

O Allah! Begeleid onze tongen om de waarheid te zeggen en zuiver ons hart van afgunst.