

Het olifanten incident

Beste broeders en zusters, deze maand is de maand van de geboorte van de profeet (s.a.w). In deze heilige maand werd onze geliefde profeet (s.a.w) geboren,

Allah (s.w.t) zegt: **“En herinner hen aan de dagen van Allah”**. (S14-A05)

Bij deze herinner ik u en mezelf in deze maand tijdens de komende vrijdagpreken aan deze grote gebeurtenis.

De Boodschapper van Allah (s.a.w) werd door Allah de Almachtige, als genade voor de werelden gezonden. Allah (s.w.t) zegt hierover in zijn heilige boek: **“En Wij hebben jou (O Mohammed) slechts gezonden als een barmhartigheid voor de werelden”**. (S21-A107)

En in een ander vers zegt Allah (s.w.t): **“Zeg (O Mohammed): “Met de gunst van Allah en Zijn Barmhartigheid, laten zij zich dan daarmee verheugen”**. (S10-A58)

In de Sahih Moslim, vertelt Abou Huraira (r.a) de volgende Hadith:

“De Boodschapper van Allah (s.a.w) werd gevraagd: “O Boodschapper van Allah, verricht een smeekbede tegen de veelgodenaanbidders!” waarop de Profeet (s.a.w) zei: “Waarlijk, ik ben niet gezonden als een vloeker, ik ben enkel als een barmhartigheid gezonden” (Moslim-2599)

De profeet (s.a.w) is slechts als barmhartigheid naar alle wezens gezonden, en de vreugde van de genade van Allah is vastgelegd in de tekst van het boek zoals Allah de Almachtige zei: **“Zeg: Met de gunst van Allah en Zijn Barmhartigheid, laten zij zich dan daarmee verheugen”**. (S10-A58)

Vandaag zullen we het insha Allah hebben over: De gruwelen en de gebeurtenissen die plaatsvonden vóór de geboorte van onze geliefde profeet (s.a.w). Één van de gebeurtenissen is het olifanten incident. Allah (s.w.t) zegt in Soerat el Fiel (hoofdstuk de Olifant) hierover:

Heb jij niet vernomen hoe jouw Heer met de mensen van de olifant heeft gehandeld? * Heeft Hij hun plan niet verijdeld? * En Hij heeft over hen zwermen vogels gezonden. * Die stenen van klei op hen wierpen. * Zo maakte Hij hen als (door wormen) aangevreten bladeren. (S105-A11/m5)

Het olifanten incident is één van de grootste incidenten die voorafging aan de geboorte van de profeet (s.a.w).

In de Assira-boeken wordt het olifanten incident uitvoerig belicht. Er wordt gesproken over een man genaamd Abraha al-Habashi een plaatsvervanger van de Habashi-koning in Jemen. Hij werd jaloers over de bedevaarten naar Kaaba, het huis van Allah, en hij nam er geen genoegen mee. Hij wilde de mensen uit de Kaaba verdrijven en de Kaaba vernietigen.

Als alternatief hiervoor bouwde Abraha een hele grote en mooie kerk in Sana-a (Jemen), zodat de Arabieren naar deze kerk op Hadj (bedevaart) konden gaan, in plaats van naar al-Kaaba in Mekka. De Arabieren hoorden dit en werden heel boos en weigerden hun bedevaartsoord te veranderen. Eén van hen werd zo boos dat hij naar de kerk ging en zijn behoefte deed in de kerk en weer terug vluchtte naar zijn land. Toen Abraha dit hoorde en zag dat de Arabieren zijn kerk weigerden als bedevaartsoord te nemen, werd hij ontzettend boos. Daarom vormde hij een leger met olifanten en ging richting Mekka om al-Kaaba te vernietigen.

In de buurt van Mekka stuurde Abraha één van zijn mannen naar Mekka met de boodschap dat ze niet kwamen voor een oorlog, maar om al-Kaaba te vernietigen. Als men weerstand zou bieden, dan zou het wel een oorlog worden. Indien men geen weerstand wilde bieden, dan zou één van hun leiders mee terug naar Abraha moeten komen. De leider van Qouraysh was Abdoul-Muttalib, de opa van Mohammed (s.a.w). Het antwoord van hen aan de boodschapper van Abraha was dat zij al-Kaaba niet konden verdedigen maar dat dit het ‘Huis’ was van Allah, en Allah zou het verdedigen. Abdoul-Muttalib ging met de boodschapper mee naar Abraha.

Toen Abdoul-Muttalib bij Abraha aankwam, kreeg Abraha meteen respect voor hem, vanwege zijn houding en zijn kleren. Abraha vroeg zijn vertalers wat Abdoul-Muttalib te vertellen had. Abdoul-Muttalib zei: “Abraha moet 100 kamelen teruggeven die hij van mij heeft afgenomen.” Abraha zei: “De eerste keer dat je mij verbaasde was toen ik je zag, nu verbaas je me weer. Wij zijn hier om al-

Kaaba te vernietigen en jij begint te praten over je kamelen.” Abdoul-Muttalib zei: “Ik ben de eigenaar van de kamelen dus ik zal ze beschermen. Al-Kaaba is van Allah en Allah zal Zijn bezit beschermen. Abraha zei: “Het maakt niet uit wie de eigenaar is, ik zal al-Kaaba vernietigen.” Abdoul-Muttalib zei: “Dat is dan tussen jou en Allah.”

Abdoul-Muttalib ging weer terug naar de Qouraysh in Mekka en beval hen te vluchten naar de bergen, omdat zij niet bij machte waren om dit leger te bevechten. Hijzelf en enkele anderen bleven achter en bleven bij de deur van al-Kaaba en zij baden tot Allah de Verhevene. Toen Abraha naar al-Kaaba ging om het te vernietigen, zond Allah zwermen vogels die brokken/stenen lieten vallen. Velen werden gedood, verloren ledematen of vluchten. Abraha stierf niet meteen, maar kreeg zweren. Hij keerde terug naar zijn stad en daar stierf hij.

Nadat dit verhaal bekend was, kreeg men veel respect voor Qouraysh, vooral voor de tak van Abdoul-Muttalib. Dit verhaal is belangrijk omdat men eruit kan afleiden dat al-Kaaba van Allah de Almachtige is, en voor alle mensen.

Dus het olifanten incident kwam als een teken, maar vooral als een inleiding voor de geboorte van onze geliefde profeet (s.a.w). Ibn al-Qayyem zei: Het bevel van de olifant was een offer dat Allah (s.w.t) aan zijn Profeet en zijn huis had gebracht, En een offer aan de Profeet (s.a.w) die uit Mekka kwam en voor de heiligheid van het heilige huis.

Het incident geeft ook aan dat het recht zegeviert, ongeacht hoe groot de mensen hun valsheid en kracht is. Allah (s.w.t) waarschuwt om niet de Heiligheid van Allah de Almachtige te schenden. Allah (s.w.t) zegt: **“Voorwaar, degenen die niet geloven en van de Weg van Allah en de Masdjid al Haraam (de gewijde Moskee in Mekka) afhouden, die Wij voor alle mensen gemaakt hebben; zowel de inwoner van daar als degene van buiten: en wie wenst daar het slechte te doen door onrechtpleging, hem zullen Wij een pijnlijke bestraffing doen proeven”.**

(S22-A25)

Na dit incident en in hetzelfde jaar werd de profeet (s.a.w) geboren en zijn geboorte was een voorbode van het verdwijnen van de staat van shirk en onrecht en een begin om het goede en rechtvaardigheid onder de mensen te verspreiden. En we zullen het insha Allah, in de volgende preek over zijn geboorte (s.a.w) hebben, hoe het was en hoe het beschreven werd door zijn moeder.

We vragen Allah (s.w.t) om ons zijn liefde, de liefde van zijn profeet en de liefde voor goede daden te geven die ons dichterbij zijn liefde brengt.