

**De gehoorzaamheid van de profeet (s.a.w) en zijn liefde**

Afgelopen vrijdag spraken we gedeeltelijk over de ethiek van onze profeet (s.a.w), waarbij diverse ahadith en verzen uit de Quraan werden aangehaald. Waaronder het volgende vers, waarin Allah (s.w.t) zegt: **En voorwaar, jij beschikt over een hoogstaand karakter”** (S68-A4)

We hebben gezegd dat enkele van de redenen voor zijn liefde (s.a.w) zijn:

zijn gedragscode kopiëren, zijn manieren hanteren, hem gehoorzamen en zijn soenna volgen.

Allah (s.w.t) zegt: **“Degenen die hem geloven, hem bijstaan en hem helpen en die het Licht (de Koran) volgen dat met hem is neergezonden, zij zijn degenen die welslagen”** (S7-A157)

In een ander vers zegt Allah (s.w.t): **“Geloof daarom in Allah en Zijn Boodschapper, de ongeletterde Profeet, die in Allah en Zijn Woorden gelooft, en volgt hem. Hopelijk zullen jullie Leiding volgen”**. (S7-158)

Het kennen en erkennen maar ook het volgen van het nobele karakter van de profeet (s.a.w) zal ongetwijfeld leiden tot het houden van en het gehoorzamen van de profeet (s.a.w).

Liefde koesteren voor de edele Profeet (s.a.w) is een onderdeel van het geloof. Zo zijn er bewijzen in overvloed te vinden die duiden op de verplichting dat de Profeet (s.a.w) geliefder dient te zijn bij eenieder dan zichzelf, zijn ouders, zijn kinderen, zijn familie, zijn bezittingen en de algehele mensheid.

Het woord Al-Khalil wat hartsvriend, intieme vriend betekent, is meer dan houden van, liefde hebben omwille van. Allah (s.w.t) heeft dit woord aan niemand vastgesteld, behalve aan twee van zijn dienaren. Ibrahim (a.s) en de Profeet Mohammed (s.a.w). Allah (s.w.t) zegt: **“En Allah nam Ibrahim als boezemvriend”**. (S4-A125)

De profeet (s.a.w) zei: **“Voorwaar, Allah de Verhevene heeft mij als boezemvriend genomen, net zoals Hij Ibrahim als boezemvriend heeft genomen. En als ik een boezemvriend van mijn gemeenschap kon nemen, dan zou ik Abou Bakr als boezemvriend nemen”**. (Moslim)

Vandaag zullen we een paar tekenen belichten die noodzakelijk zijn voor het houden van de profeet (s.a.w) en die voor alle gelovigen essentieel en noodzakelijk zijn.

Het eerste teken: Allah (s.w.t) zegt: **“Zeg (O Mohammed): Als jullie van Allah houden, volg mij dan: Allah zal van jullie houden en jullie zonden vergeven. En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig”** (S3-A31)

Iedereen die in Allah (s.w.t) gelooft moet zijn Boodschapper (s.a.w) en zijn leerstellingen met liefde, respect en onderwerping ontvangen, en alles verwerpen wat zijn gezaghebbende leerstellingen tegenspreekt.

Het tweede teken: Allah, de Verhevene, omschreef gehoorzaamheid aan de Profeet (s.a.w) als een onderdeel van gehoorzaamheid aan Hem. Vervolgens maakte Hij een verbinding tussen gehoorzaamheid aan Hem en gehoorzaamheid aan de Profeet (s.a.w). Hij, de Verhevene, zei: **“En gehoorzaamt Allah en gehoorzaamt de Boodschapper”**. (S64-A12)

Allah (s.w.t) zegt ook: **“De woorden van de gelovigen, wanneer zij naar Allah en Zijn Boodschapper opgeroepen worden, opdat hij onder hen oordeelt, zijn slechts dat zij zeggen: “Wij horen en wij gehoorzamen.” En zij zijn degenen die de welslagenden zijn”**. (S24-A51)

En in een ander vers zegt Allah (s.w.t): **“Wie de Boodschapper gehoorzaamt, hij gehoorzaamt waarlijk Allah. En wie zich afkeert: Wij hebben jou niet als toezichthouder naar hen gezonden”**. (S4-A80)

Zijn gehoorzaamheid (s.a.w) is een reden om het Paradijs binnen te treden. En zijn ongehoorzaamheid, is ongehoorzaam zijn aan zijn leerstellingen en het weigeren van het paradijs, zoals hij (s.a.w) in de volgende Hadith die overgeleverd werd door Abou Huraira gezegd heeft: **“Mijn hele gemeenschap zal het Paradijs binnentreden, behalve degenen die weigeren.”** Hem werd toen gevraagd: **“Boodschapper van Allah! Wie zijn het die weigeren?”** Hij (s.a.w) zei: **“Degenen die mij**

**gehoorzaam zijn zullen het Paradijs binnentreden. Degenen die weigeren zijn echter degenen die ongehoorzaam zijn.”** (Bukharie-6851)

Gehoorzaam zijn en het veel smeken om genade voor onze geliefde profeet (s.a.w) is een teken van het houden van de profeet (s.a.w). Allah (s.w.t) zegt: **“Voorwaar, Allah geeft Barmhartigheid en Zijn Engelen smeken om vergeving voor de Profeet. O jullie die geloven, smeekt om genade voor hem en spreekt de vredewens over hem uit”.** (S33-A56)

Het belang van het aan Allah (s.w.t) vragen om zegeningen voor de profeet (s.a.w) wordt in de volgende Hadith duidelijk gemaakt. De profeet (s.a.w) zei: **“De gierigaard is degene in wiens aanwezigheid mijn naam genoemd wordt en geen zegeningen voor mij vraagt.”** (Ahmed-1738)

Degene die frequent Allah (s.w.t) vraagt om zegeningen voor de profeet (s.a.w), hem gehoorzaamt, zijn soenna volgt en dit allemaal tot religieuze verplichtingen maakt en ook steun betuigt aan hetgene waarmee onze geliefde profeet gekomen is, is degene die werkelijk van de profeet (s.a.w) houdt. In een authentieke Hadith zegt onze geliefde profeet (s.a.w): **“Onder degenen die het meest van mij houden zijn degenen die na mij zullen komen; zij zouden zelfs hun familie en bezittingen weggeven, slechts in ruil om mij te kunnen zien”.** (Moslim-2832)

Een oprecht liefhebber van de profeet (s.a.w) wenst ten koste van alles wat hij heeft om de profeet (s.a.w) te mogen zien ook al is het in zijn droom.

De profeet (s.a.w) zei: **“Degene die mij in een droom heeft gezien, heeft mij echt gezien, want Satan kan mijn vorm niet aannemen”.** (Bukharie)

Allah (s.w.t) zegt: **“Voorwaar, Wij hebben jou gezonden als een getuige en een verkondiger en een waarschuwer.\* Opdat jullie in Allah en Zijn Boodschapper zullen geloven en jullie Hem helpen en Hem eren en Zijn lof prijzen, 's ochtends en 's avonds”.** (S48-A8&9)

Het feit dat de Profeet (s.a.w) de Boodschapper van Allah is, geeft aan dat we alles moeten geloven wat hij zei en dat we ieder bevel dat van hem afkomstig is moeten opvolgen. Het is vanzelfsprekend dat hij (s.a.w) ons dingen heeft verteld en instructies heeft gegeven als aanvulling op wat er in de Koran staat. Het is nutteloos om een onderscheid te maken tussen de Soenna en de Quraan wanneer het gaat om het naleven ervan en de gehoorzaamheid hieraan. Het is dan ook verplicht om te geloven in wat hij (s.a.w) ons verteld heeft en om zijn bevelen te gehoorzamen en meer van hem te houden dan alles wat er is, zelfs meer dan van onszelf.

O Allah, laat onze harten niet afwijken nadat U ons geleid heeft en schenk ons van Uw kant Barmhartigheid. Voorwaar, U bent de Schenker.

O Allah, op U vertrouwen wij en tot U wenden wij ons en tot U is de terugkeer.