

Het gebed de tweede zuil van de islam.

Vandaag zullen we het hebben over één van de vijf zuilen van de Islam, dan wel over de belangrijkste zuil na de geloofsgetuigenis. Allah (s.w.t) heeft deze zuil aan iedere individuele moslim verplicht gesteld, man of vrouw, arm of rijk, ziek of gezond, veilig of angstvallig.

Deze zuil is de pijler van de religie. Hij is niet op aarde opgelegd zoals de rest van de zuilen, maar in de hemel rechtstreeks aan onze geliefde profeet (s.a.w) opgelegd vanwege zijn grootheid en zijn status. Allah (s.w.t) zegt: **“En onderhoudt de salaas en geeft de zakaat en buigt tezamen met hen die buigen”**. (S2-A43)

Allah (s.w.t) zegt: **“En verricht de salaas aan het begin en het einde van de dag en aan het begin van de avond, voorwaar, de goede daden wissen de slechte daden uit. Dat is een onderricht voor degenen die zich laten onderrichten”**. (S11-A114)

Allah, de Verhevene zegt: **“Voorwaar, de salaas is de gelovigen op vaste tijden voorgeschreven”**. (S4-A103)

De profeet (s.a.w) zei: **“De verplichting welke ons van hen scheidt is het gebed. Hij die er afstand van doet is een ongelovige geworden.”** (An-Nissai)

En in een ander Hadith zegt de profeet (s.a.w): **“Tussen een persoon en ongelof staat het gebed”** (Moslim)

Omar ibn Al-Khattab heeft gezegd, **“Er is geen geluk in de islam voor degenen die het gebed niet verricht”**.

Tallose Koranverzen en profetische ahadith dringen aan op de uitvoering en het onderhouden van het gebed en toonden het belang en de status hiervan maar waarschuwen ook voor het verlies er van en de nalatigheid daarin. Salaas (gebed) betekent taalkundig gezien: smeekbede (doea). In de jurisprudentie betekent salaas: Een aanbedding die speciale bewoordingen en speciale handelingen bevat, die geopend wordt met At-Takbier en beëindigd wordt met At-Tasliem. Ook is het een oogappel (van de gelovige). Onze geliefde Profeet (s.a.w) zei: **“maar mijn oogappel is het gebed”** (An-Nasaai). Het is de meest geliefde daad bij Allah -verheven is Hij-. Het is een verbinding tussen de dienaar en zijn Heer. Een verbinding als oplossing voor behoeften, als antwoord op smeekbeden, als kwijtschelding van vergissingen, als vermeerdering van weldaden, als verhoging van de graad en als vergeving van zonden. Deze verbinding is als de moeder tot wie haar kind zich wendt om hem te observeren en hem rust en geruststelling te geven.

Wanneer de profeet (s.a.w) moeite had met een zaak ging hij bidden en hij zei tegen Bilal (r.a): **“O Bilal! Kondig het gebed aan en laat ons ermee tot rust komen.”** (Abou Dawoud).

Hij (s.a.w) vond nergens anders rust in dan in het gebed, en daarom vroegen de metgezellen hem: “van welke wereldse zaken houdt u oh boodschapper van Allah?” De profeet (s.a.w) zei: **“In deze wereld zijn vrouwen en parfums mij dierbaar en mijn troost is in het gebed”**. (An-Nissai).

Beste gelovigen, het gebed is de sleutel tot goedheid en zegeningen zowel voor jezelf als voor je gezin en je nageslacht. Allah de Almachtige zei: **“En beveel jouw familie de salaas te verrichten en volhard daarin. Wij vragen van jou geen voorziening (te geven), Wij geven jou voorziening. Het (goede) einde is voor degene die (Allah) vreest.** (S20-A132)

Het gebed geeft de gelovige de kracht om tegenslagen en moeilijkheden te weerstaan, en het brengt hem geduld bij calamiteiten en beproevingen die neerdalen.

Allah (s.w.t) zegt: **“oh jullie die geloven, zoekt hulp door middel van geduld en de salaas. Voorwaar, Allah is met de geduldigen”**. (S2-A153)

Beste gelovigen, het onderhouden van het gebed weerhoudt je van het begaan van zonden. Allah (s.w.t) zegt: **“Draag voor (O Mohamed) wat aan jou in het Boek geopenbaard is en onderhoud de salaas. Voorwaar, de salaas weerhoudt van de gruweldaad en het verwerpelijke. Zeker, het gedenken van Allah (de salaas) is groter en Allah weet wat jullie bedrijven”**. (S29-A45)

In de volgende Hadith overgeleverd door Othman Ibn Afaan, zegt onze geliefde profeet (s.a.w): **“wanneer de tijd voor een voorgeschreven gebed komt, en de dienaar van Allah (s.w.t) het gebed met de essentiële wassing, nederigheid en buiging verricht, zal het een vergiffenis zijn voor zijn voorgaande zonden, zolang hij geen grote zonde heeft begaan; en dit geldt voor alle tijden”.**

(Moslim)

Als een persoon een gebed van de gebeden verricht, worden zijn zonden die eraan vooraf gingen gereinigd.

Daarom is het gebed het eerste waarvoor men verantwoordelijk wordt gehouden op de Dag der Wederopstanding, zoals de profeet (s.a.w) zei: **“De eerste van de werken waarover een dienaar op de Dag der Opstanding rekenschap gevraagd zal worden, is zijn gebed. Wanneer die in orde bevonden wordt, slaagt hij en heeft hij succes; wanneer die niet in orde bevonden wordt, is hij geruïneerd en verloren. Wanneer hij tekort schiet met betrekking tot zijn verplichte gebeden, zal Allah (s.w.t) zeggen: Bekijk of er bij de vrijwillige handelingen van Mijn dienaar iets is dat de tekortkomingen in zijn verplichte gebeden compenseert. Vervolgens worden al zijn (verplichte) handelingen zo bekeken”.** (At-Tirmidhi)

Alle daden worden voortgezet en gekoppeld aan de geldigheid van het gebed, zoals in de bovenstaande Hadith omschreven werd.

Allah (s.w.t) zegt: **“O jullie die geloven, behoedt jullie zelf en jullie gezinsleden voor de Hel”.**

(S66-A6)

De profeet (s.a.w) zei: **“Beveel jullie kinderen om te bidden op de leeftijd van 7 jaar. Straf ze op de leeftijd van 10 jaar als ze het gebed verwaarlozen en houdt hen gescheiden in bed”.** (Abou Dawoud)

Ouders moeten waakzaam en ijverig zijn om hun kinderen het gebed te leren en hun aan te moedigen om het gebed uit te voeren. Kinderen die op jonge leeftijd leren bidden en daarmee opgroeien, hun liefde voor het gebed zal toenemen en zij zullen het altijd blijven uitvoeren. Het is daarom zeer belangrijk om het gebed correct en met regelmaat uit te voeren maar vooral om waakzaam te zijn.

Laat ons, geliefde broeders en zusters, op deze grote pilaar letten en deze bewaken en laten kennen aan onze kinderen en onze gezinnen, wij zullen degenen zijn die geluk en welvaart hebben ontvangen in deze wereld en in het Hiernamaals.

De keuze is aan ons beste broeders en zusters. Willen wij behoren tot de gelovigen die zullen slagen? Of tot de achtelozen die zullen dwalen?

Moge Allah (s.w.t) het ons mogelijk maken onze intentie te zuiveren en ons te begunstigen met het verrichten van onze gebeden.