

## Het positieve effect van kennis

Onze geliefde profeet (s.a.w) zei: ***“Voor hem die een pad volgt om kennis te zoeken, Allah zal dat pad, wat naar het Paradijs leidt, vergemakkelijken voor hem.”*** (Moslim)

Kennis is het licht dat het juiste pad verlicht en begeleidt degenen die het betreden. Het is het fundament van vooruitgang en ontwikkeling en de middelen om de moslimwereld te inspireren een heldere beschaving, een sterke economie en evenwichtige individuen op te bouwen. De deugd en het belang van kennis zijn uitgewerkt in wetenschappelijke boeken, maar we kunnen vandaag wat licht werpen op een aspect dat door sommigen van ons wordt verwaarloosd, namelijk de werkelijke waarde van kennis - de positieve effecten en voordelen ervan.

De voortgang van naties wordt niet gemeten aan de hoeveelheid informatie die in de hoofden van studenten is gestopt, noch aan de materialen die ze onthouden en reciteren. Het wordt eerder gemeten aan het positieve effect van kennis op iemands gedrag, diepste gevoelens, leven en ontwikkeling. Inderdaad, onze Oumma heeft vandaag grote behoefte aan het vergroten van het voordeel van kennis op alle gebieden van het leven.

Wat het positieve effect van kennis feitelijk heeft verzwakt en ervoor heeft gezorgd dat het een deel van zijn waarde heeft verloren, is dat sommigen van degenen die zich ermee hebben verbonden het alleen maar krijgen voor de show-off. Voor hen is kennis een sieraad waarmee ze zichzelf sieren, een certificaat waar ze trots op zijn, een middel om hoge aanzien en rijkdom te bereiken en te voldoen aan verborgen verlangens zoals pronkzucht en superioriteit ten opzichte van hun lotgenoten, of een middel om de lof van mensen te winnen. Jabir Ibn Abdoullah (r.a) vertelde dat de Boodschapper van Allah (s.a.w) zei: ***“Zoek geen kennis om te pronken voor geleerden of ruzie te maken, en kies niet de beste stoel in een bijeenkomst vanwege de kennis die je hebt geleerd, want wie dat ook doet, zal in de hel zijn”*** (Ibn Maajeh)

Hassan al-Basri zei: ***“Wanneer een man kennis zocht, zou het niet lang duren voordat het te zien was in zijn nederigheid, zijn zicht, zijn woorden en daden, zijn gebed, zijn spraak en zijn desinteresse in wereldse verleidingen”***.

Het effect van kennis op mensen varieert van persoon tot persoon. Abou Moussa Al-Ashaari (r.a) verhaalde dat de Profeet (s.a.w) zei: ***“De leiding en kennis waarmee Allah mij gezonden heeft, zijn als overvloedige regen die op een land viel. Er was een vruchtbaar deel van het land dat het water opnam en overvloedig gras en grasland voortbracht. Er waren ook solide grondplekken die het regenwater vasthielden, waarmee Allah de mensen baatte, dus dronken ze, irriteerden hun gewassen en groeiden hun plantage uit dit water. Een derde deel van het land was een zanderig vlak, dat noch het water kon vasthouden noch kruiden kon produceren. Dit is het voorbeeld van de persoon die een goed begrip heeft gekregen van de religie van Allah en profiteerde van de boodschap waarmee Allah mij zond; hij heeft ook anderen geleerd en heeft dit ook geleerd. Dit is ook het voorbeeld van de persoon die koppig en onwetend de leiding van Allah heeft afgewezen waarmee ik was gezonden”***. (Bukharie)

Het is het geloof dat kennis reguleert en mensen naar de juiste handelwijze leidt. Alleen dan kan het positieve effect van kennis worden gerealiseerd. Als kennis niet wordt gecombineerd met geloof, zal de goede wil ervan in kwaad veranderen, de voordelen ervan zullen in kwaad veranderen, en de slechte gevolgen ervan zullen zowel de persoon als de Oumma als geheel treffen. Wat betreft degenen die zich arrogant gedragen en ondankbaar zijn jegens Allah de Almachtige, voor de zegeningen die Hij hun heeft geschonken, zij moeten er voor waken dat alleen kennis zonder geloof hun harten van het ongelooft niet zal zuiveren, Allah (s.w.t) zegt: ***“En toen hun Boodschappers tot hen kwamen met de duidelijke bewijzen, waren zij blij met wat bij hen was aan kennis. Maar dat waar zij de spot mee plachten te drijven omsingelde hen”***. (S40-A83)

De Nobele Koran vertelt ons ook wat Qaarun zei over zijn grote rijkdom: ***“Voorwaar, dat wat aan mij gegeven is, berust op kennis die ik bezit”*** (S28-A78)

Kennis zal alleen vrucht dragen en haar positieve resultaten opleveren als het grondvest is op haar nobele oorsprong, de Koran en de Sounna.

Kennis oefent een diepgaande invloed uit op ethiek en goede manieren, die de criteria zijn om de vooruitgang van de Oumma te beoordelen. Kennis die niet gepaard gaat met een goede opvoeding kan onmogelijk een succesvolle generatie opleveren. Wanneer kennis het karakter verfijnt, de manieren verbetert, het hart zuivert en het gedrag verbetert, zal dit inderdaad de gewenste kennis zijn die positieve effecten heeft. Soufyan Ibn 'Uyayina (r.a.) zei: *“Als mijn dag was zoals die van een dwaze persoon en mijn nacht die van een onwetende persoon was, wat voor voordeel zou ik dan ontnemen aan de boeken van kennis die ik heb geschreven ?”*

Welke waarde heeft kennis als de harten van mensen vol jaloezie en haat zijn en hun bijeenkomsten worden gedomineerd door laster en afwijzend zijn tegen anderen? Wat is kennis waard als degenen die het verwerven, vechten tegen Allah (s.w.t) door zich tegen Zijn wetten te verzetten, hun religie en de hele Moslim Oumma verraden, hun beloften in transacties en algemene transacties verbreken, de pracht van kennis aantasten met hun slechte manieren, en zijn licht doven met hun slechte daden?

Het positieve effect van kennis wordt gevoeld wanneer integriteit wordt vastgesteld en alle middelen om corruptie en onheil te bedrijven worden geblokkeerd. Het komt ook tot uiting in de ontwikkeling van de geest, goed denken, gezond redeneren en overtuigende argumentatie. Met dit doel leert de Koran zijn volgelingen om de tekenen van Allah (s.w.t) te overdenken en de wonderen van Zijn macht in het grote universum en in elk aspect van het leven te overdenken. Allah (s.w.t) zegt: *“Wij zullen hun Onze Tekenen laten zien, aan de horizonten en in jullie zelf, tot het jullie duidelijk zal zijn dat bij (de Koran) de Waarheid is. Is het niet voldoende dat jouw Heer Getuige over alle zaken is?”* (S41-A53)

Veel verzen van de Koran sluiten af met woorden zoals de volgende:

*“Begrijpen jullie dan niet?”* (S2-A44)

*“Denken jullie dan niet na?”* (S6-A50)

*“Trekken jullie (hier) dan geen lering uit?”* (S6-A80)

*“Voorwaar, daarin is zeker een lering voor de bezitters van verstand”.* (S39-A21)

Al dergelijke verzen sporen ons aan om onze reflectie te bevorderen, onze geest te ontwikkelen en deel te nemen aan verschillende manieren van georganiseerd denken.

Allah de Almachtige zegt: *“Een werk van Allah, Degene Die alle zaken nauwkeurig geregeld heeft. Voorwaar, Hij is Alwetend over wat jullie doen”.* (S27-A88).

Het grootste voordeel van kennis voor degenen die het verwerven, is dat de beloning ervan zal duren zolang mensen blijven profiteren van hun kennis na hun dood. Abou Huraira (r.a.) vertelde dat de Profeet (s.a.w) zei: *“Wanneer een man sterft, eindigen zijn daden behalve drie: een doorlopende liefdadigheid, kennis waarvan mensen zullen doorgaan om te profiteren, of een rechtschapen kind dat voor hem bidt”.* (An-Nissai)

O Allah! We vragen U om het Paradijs en elk woord van elke daad die ons daar dichterbij bij brengt, en we zoeken toevlucht bij u tegen het Hellevuur en elk woord van elke daad die ons daar dichterbij kan brengen.

O Allah! Accepteer ons berouw, vergeef onze zonden, keur onze oorzaak goed, leid onze tong om de waarheid te zeggen en zuiver ons hart van afgunst.