

## Over zelf-afrekening

Weet dat iemands succes en geluk in zijn vermogen ligt om zichzelf te beheersen, ter verantwoording te roepen en nauwlettend toe te zien welke woorden hij uitspreekt en welke daden hij ook doet, hetzij klein of groot. Degenen die zichzelf ter verantwoording roepen en hun woorden, daden en innerlijke gedachten beheersen, en ervoor zorgen dat ze allemaal Allah behagen, zullen zeker veel succes behalen. Allah de Verhevene zegt: ***“En wat betreft degene die de macht van zijn Heer vreesde en zijn ziel weerhield van slechte begeerten (40) Voorwaar, het Paradijs is de verblijfplaats (41)”*** (S79-A40 & 41) Allah (s.w.t) zegt ook: ***“En voor wie vreesde voor het staan voor zijn Heer zijn er twee Tuinen (in het Paradijs)”*** (S55-A46)

Allah de Almachtige zegt ook: ***“O jullie die geloven, vreest Allah en laat iedere ziel toezien op wat zij heeft vooruit gezonden voor de Volgende Dag. En vreest Allah. Voorwaar, Allah is Alziend over wat jullie doen.”*** (S59-A18).

Allah (s.w.t) zegt ook: ***“Voorwaar, wanneer degenen die (Allah) vrezten door een influistering van de Satan getroffen worden, gedenken zij (Allah). En dan zien zij (de Waarheid) in.”*** (S7-A201)

Allah (s.w.t) zegt ook: ***“En Ik zweer bij de (zichzelf) verwijtende ziel”*** (S75-A2)

Commentatoren over de Koran zeggen, ***“Allah zweert bij de zichzelf verwijtende persoon, die zichzelf vaak verwijt dat hij plichten heeft verworpen en een aantal verboden handelingen begaan, met als gevolg dat hij uiteindelijk het rechte pad volgt.”***

Abu Huraira (r.a) vertelde dat de Boodschapper van Allah (s.a.w) zei: ***“Wie in Allah en de Laatste Dag gelooft, dient het goede te zeggen of te zwijgen”*** (Bukharie en Moslim).

Dit kan alleen worden bereikt door jezelf ter verantwoording te roepen.

Shaddad Ibn Aws (r.a) verhaalde dat de Profeet (s.a.w) zei: ***“De wijze man is iemand die zichzelf ter verantwoording roept en streeft naar het leven na de dood, en de hulpeloze man is er één die zijn kwade grillen volgt en bij Allah de vervulling van zijn valse hoop nastreeft ”*** (At-Tirmidhi)

Omar Ibn al-Khattab (r.a) zei: ***“Neem ter verantwoording voordat u ter verantwoording wordt geroepen, weeg uw daden voordat zij voor u worden gewogen, en bereid u voor op de grote blootstelling (op de Dag des Oordeels) ”***.

Maymoun Ibn Mihran zei: ***“Een vroom persoon brengt zichzelf grondiger ter verantwoording dan dat hij vrekking rekeningen van zijn partners associeert”***

Abdoullah Ibn Maseoud (r.a) verhaalde, de profeet (s.a.w) zei: ***“Een gelovige beschouwt zijn zonden alsof ze een berg waren waarvan hij vreesde dat die op hem zou vallen, terwijl een goddeloos persoon zijn zonden beschouwt alsof het vliegen zijn die over zijn neus zweven, zodat hij ze met zijn hand weg kan zwaaien ”*** (Bukharie).

Een echte moslim brengt zichzelf ter verantwoording, volgt zijn eigen daden en probeert zichzelf staande te houden om in de best mogelijke conditie te blijven. Hij rekent zichzelf af met alles wat hij doet en streeft ernaar om in alle oprechtheid handelingen van aanbidding en gehoorzaamheid aan Allah uit te voeren, er zeker van te zijn dat ze vrij zijn van alles wat hen kan smetten, zoals vernieuwing in religie, opscheppen en verwaandheid over zijn goede daden, en niets anders zoeken dan het welbehagen van Allah en het Paradijs in het hiernamaals. Hij brengt ook ter verantwoording, zodat hij meer rechtschapen daden kan verrichten die in overeenstemming zijn met de Sounna en zich ertoe verbindt om deze daden voortdurend en gestaag te doen.

Allah (s.w.t) zegt: ***“En degenen die omwille van Ons streven, die zullen Wij zeker Leiding schenken op Onze wegen. En voorwaar, Allah is zeker met de weldoeners”*** (S29-A69)

Allah (s.w.t) zegt ook: ***“En wie (voor Allah) strijdt, strijdt slechts voor zichzelf. Voorwaar, Allah is zeker vrij van de behoeften van de werelden”*** (S29-A6).

Allah (s.w.t) zegt ook: ***“Voorwaar, Wij hebben het Boek met de Waarheid aan jou (O Mohammad) gezonden, aanbid daarom Allah, Hem zuiver aanbeddend (2) Weet dat Allah de zuivere aanbidding toekomt”*** (S39-A2 & 3)

Allah, gezegend en verheven zij hij, zegt ook: **“Zeg (O Mohammad): Als jullie van Allah houden, volg mij dan: Allah zal van jullie houden en jullie zonden vergeven. En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig”** (S3-A31)

Soufyan ath-Thawri zei: **“Ik heb nog nooit moeite gehad met iets dat moeilijker is dan mijn intenties; ze blijven de hele tijd verschuiven”**. Al-Qutr Ibn Ziyad zei: **“Ik vroeg imam Ahmed over iemands bedoelingen met betrekking tot daden en zei: 'Hoe zou de intentie van iemand moeten zijn?' Hij zei: 'Wanneer iemand van plan is iets te doen, moet hij hard vechten om ervoor te zorgen dat dit wordt gedaan in het belang van Allah en niet omwille van de mensen”**. Shaddad Ibn Aws vertelde dat de Profeet (s.a.w) zei: **“Degene die het gebed uitvoert met de bedoeling om te pronken, heeft geassocieerde partners met Allah, wie vast met de intentie om te pronken, heeft ook partners geassocieerd met Allah, en wie de naastenliefde geeft met de intentie om te pronken, heeft geassocieerde partners met Allah”** (Ahmed)

Een moslim moet zichzelf beschouwen met betrekking tot elk woord dat hij uitspreekt, en dus zijn tong weerhouden van het uiten van valse verklaringen of verboden woorden. Hij moet onthouden dat er twee engelen zijn gedelegeerd om elk woord dat hij uitspreekt op te schrijven en elke daad die hij verricht en dat hij daarvoor zal worden beloond of gestraft. Allah (s.w.t) zegt: **“En voorwaar, er zijn zeker bewakers (Engelen) over jullie (10) Eervollen, schrijvenden (11) Zij weten wat jullie doen (12)”** (S82-A10-11-12)

Allah (s.w.t) zegt ook: **“Is er geen woord dat Hij uit, of aan zijn Zijde bevindt zich een waker die gereed is”** (S50-A18)

Abdoullah Ibn Abbas (r.a) zei over dit vers: **“Hij [deze engel] schrijft elk goed of kwaad woord dat men zegt, in een zodanige mate dat hij zelfs woorden opslaat zoals ik at, Ik dronk, ik ging, ik kwam en ik zag”**

Abou Huraira (r.a) vertelde dat de Profeet (s.a.w) zei: **“Een man mag een woord uitspreken dat Allah behaagt zonder de volledige omvang van zijn uitkomst te beseffen, en vanwege dit, verhoogt Allah hem in graad. En een man kan een woord uiten dat het ongenoegen van Allah veroorzaakt waaraan hij geen belang hecht, waardoor hij gedurende zeventig jaar in het Hellevuur valt”** (Bukharie).

Abdoullah Ibn Maseoud (r.a) zei: **“Bij Allah, er is niets op aarde meer een lange gevangenisstraf waard dan iemands tong”**

Een moslim moet zichzelf ter verantwoording roepen en hard tegen zichzelf strijden met betrekking tot de gedachten die tot hem komen en de influisteringen die in zijn hart kruipen. Een moslim moet dergelijke gedachten beheersen; als hij de goede verwelkomt, zich door hen tevreden voelt en ze in de praktijk brengt, zal hij succesvol en gezegend zijn. Evenzo, als hij het gefluister van de Duivel weghoudt en bij Allah bescherming zoekt, zal hij gered worden van de begane zonden en daden van ongehoorzaamheid. Omgekeerd, als hij het gefluister van de duivel accepteert en gehoorzaamt, zal de duivel hem alleen tot zonden en verboden daden leiden.

O Allah! Toon ons de waarheid zoals die werkelijk is en help ons deze te volgen, en toon ons onwaarheid zoals die werkelijk is en help ons om die te vermijden.

O Allah! Bescherm ons en bescherm alle moslims tegen de duivels van de mensheid en djinn.

Amien