

## ***Het verschil tussen Tawakkul en Tawaakul***

Beste gelovigen, het is algemeen bekend dat geld de ruggengraat en de vreugde van het leven is. Mensen beginnen hun dagen met zorgen maken over het verdienen van hun brood - een gedachte die hun hart en hun geest beheerst. De armen willen welvarend zijn; de welgestelden willen rijker zijn. Het is of een rijke man geplaagd door hebzucht, of een arme man vol angst. Er is ook een minderheid die fluctueert tussen beide.

Mensen streven verschillende manieren na om hun brood te verdienen. Het hangt allemaal af van wat er in hun hart ligt en van hun concept van voorziening, de zin van de kost verdienen en hun begrip van wat ze moeten doen om dat doel te bereiken. Allah (s.w.t) zegt: ***“Bij de nacht wanneer hij bedekt (1) Bij de dag wanneer hij beschijnt (2) Bij Wie de man en de vrouw schiep. (3) Voorwaar, jullie daden zijn zeker verschillend (4)”*** (S92-A1-4)

Sommige mensen zijn altijd angstig, wat zelfs leidt tot slapeloosheid - het is niet mogelijk om te genieten van een goede nachtrust. Zij bezweken aan hun vrees voor hun levensonderhoud, hebben hun vermogen verloren om te genieten van de slordigheid van hun voedsel.

Een angstige man heeft geen vertrouwen in het lot en Allah's decreet. Hij is op zijn hoede voor alle wegen en middelen en voelt dat zijn leven in een rode draad zal blijven hangen als hij geen onbelemmerde toegang tot bronnen van bestaan krijgt en met alle middelen legaal of anderszins. Voor hem rechtvaardigt het doel de middelen. Terwijl hij de eerste glimp van een deel opvangt, zal zo'n man niet stoppen voordat hij alles heeft. Met zijn vraatzuchtige gulzigheid en zijn hebzucht, wordt zo'n man een belichaming van hebzucht zoals beschreven door onze geliefde Profeet (s.a.w) als hij zegt: ***“Als de mens twee valleien vol geld had, zou hij een derde wensen. Niets kan inderdaad de hebzucht van de mens vullen behalve de aarde. Echter, Allah vergeeft degene die zich tot Hem bekeert”*** (Overgeleverd door Imam Moslim)

Deze toestand maakt de vraatzucht en de hebzucht alleen maar erger. Zo zal een hebberig persoon tevreden zijn met noch schamele noch overvloedige hulpbronnen. Ontevreden met wat hij heeft, misgunt hij de anderen hun bezittingen en wordt daarom geplaagd door vraatzucht.

Daarentegen geven andere mensen de voorkeur aan totale loomheid. Gegeven aan traagheid en comfort blijven ze thuis zonder een vinger op te tillen en verwachten ze dat goud en zilver op hen zullen regenen. Voor hen is de luie hetzelfde als, of zelfs beter dan, de hardwerkende. Zulke mensen geloven dat werk een ondankbare inspanning is. Neen, zij menen dat het tawakkul en tevredenheid tegenspreekt. In feite is het niets anders dan een puur masker en tawaakul een slaperig vertrouwen op Allah, niet tevredenheid en tawakkul! De Profeet (s.a.w) zei: ***“Als je echt op Allah vertrouwt, zou Hij je voorzorgsmaatregelen sturen zoals Hij met de vogels doet; 's morgens verlaten ze hun nest hongerig, maar 's avonds komen ze weer vol aan”*** (Overgeleverd door Ahmed en Al-Tirmidhi)

Overweeg - moge Allah je beschermen - hoe het luie en passieve mensen onder de mutawaakileen net hebben vastgehouden aan het idee dat vogels tawakkul beoefenen en vergeten zijn dat de vogels wel hun nesten in de ochtend verlaten en 's avonds terugkomen!.

Sommige eenvoudige mensen hebben grove onbevredigdheid verkeerd begrepen en dachten erover tevreden te zijn met wat mager is. Ze hebben een oogje dicht gedaan en zijn doof voor andere interpretaties en weigerden stevast om hun misvattingen te corrigeren. Daarom zijn ze te lui geworden om verheven doelen na te streven, en ze hebben zich net gevestigd voor de verheerlijking van armoede en honger. Hoewel ze in de loop van de geschiedenis bekend staan als maar weinigen, hebben zulke mensen vaak hun opvattingen overstemd.

Al-Faruq (Omar Ibn Al-Khattab) (r.a) zag een groep mensen gehurkt in de hoek van de moskee na het vrijdaggebed, dus ging hij heen en vroeg hen wie zij waren. “Wij zijn de mensen die hun hele vertrouwen in Allah stellen” antwoordden ze. Omar sloeg hen met zijn stok en berispte hen en zei: ***“Niemand mag falen om zijn levensonderhoud na te streven en te zeggen: O Allah! Zend mij een voorziening, hoewel hij zeker weet dat de hemel geen goud of zilver regent.***

Trouwens, Allah (s.w.t) zegt: ***“En wanneer de salaas is beëindigd, verspreidt jullie dan op de aarde en zoekt de gunst van Allah, en gedenkt Allah veelvuldig. Hopelijk zullen jullie welslagen”*** (S62-A10)

Een gelukkige moslim is degene voor wie alle geledingen van het leven in evenwicht zijn ten opzichte van het verdienen van zijn levensonderhoud. Hij zwoegt om zich te ontdoen van de traagheid en stagnatie van de ziel en rechtmatig zijn brood verdient. De moslim is een hardwerkende persoon die een geven-en-nemen relatie met het leven onderhoudt. Allah (s.w.t) zegt: ***“Hij is Degene Die de aarde voor jullie begaanbaar heeft gemaakt. Wandelt dan over haar zijden en eet van Zijn voorzieningen. En tot Hem is de opwekking”*** (S67-A15)

Beste broeder en zuster, alles wat u hoeft te doen, is hard werken en zoek uw broodwinning waar ook ter wereld en verricht de nodige inspanningen. Je oogst wat je zaait. Allah de Almachtige helpt hen die zichzelf helpen, en onrechtvaardige winsten slagen nooit.

Imam Ahmed vertelde dat twee metgezellen (r.a) tot de profeet (s.a.w) kwamen terwijl hij iets aan het repareren was, dus zei hij tegen hen: ***“Nooit wanhopen aan voorzieningen zolang je leeft. Het kind wordt rood geboren met niets om het te bedekken en dan wordt het door Allah (s.w.t) voorzien”***.

Moge Allah genade hebben met een dienaar die zichzelf zuivert door zijn eigen brood te verdienen, en die matig besteedt, en zijn Heer onthoudt, maar die zijn aandeel in dit wereldse leven niet vergeet. Aan de andere kant, een verliezer zal degene zijn wiens rijkdom en levensonderhoud hem hebben overwonnen, en als gevolg daarvan verloor hij zijn geloof en waardigheid. Over zulke mensen zei Allah (s.w.t) het volgende: ***“En als zij handel of vermaak zien, dan lopen zij daarheen en laten jou staan”***. (S67-A11)

De Profeet (s.a.w) beschreef sommige mensen tegen het einde der tijden door te zeggen: ***“dat zij hun geloof zullen verkopen voor een vluchtig deel van het wereldse leven”*** (Overgeleverd door Moslim)

Anas Ibn Malik (r.a) zei: ***“We hebben gezien dat sommige mensen hun religie verkochten voor slechts een Dirham”*** Moge Allah ons allen redden!

Beste moslims, vrees Allah en weet dat de islam een gematigde religie is; het beveelt de moslim om zijn broodwinning te zoeken en moedigt hem aan er hard voor te werken. Toch geeft het tegelijkertijd de schuld aan degene die rondhangt op anderen en hen smeekt. De Profeet (s.a.w) zei: ***“De overhand is beter dan de lagere hand”*** (verteld door Bukharie en Moslim)

Werk hoe onbeduidend ook, is beter dan werkloosheid, want waardigheid zonder bedelen is beter dan vernedering door te smeken om iemands levensonderhoud.

Een moslim moet ook naastenliefde geven en uitgeven aan de milddadigheid van Allah. Dit alles wordt beperkt door wat de uitverkorene (s.a.w) zei: ***“De Heilige Geest heeft in mij geïnspireerd dat geen ziel zal sterven totdat het zijn vastgestelde tijd voltooit en zijn verordende voorziening krijgt, dus vrees Allah en zoek uw voorziening goed, laat niemand van u, voor het geval zijn voorziening laat komt, het zoeken door ongehoorzaam aan Allah, want niemand kan krijgen wat bij Allah is behalve door Hem te gehoorzamen”*** (verteld door Al-Tabarani en Al-Haakim).

De islam behandelt volwassen mensen (die gezond zijn en de puberteit hebben bereikt) met respect. Daarom wordt hen gevraagd om alle werkterreinen te betreden. De Profeet (s.a.w) werd eens gevraagd: “Wat is de beste manier om een boterham te verdienen?” Hij (s.a.w) antwoordde: ***“Het werk van de mens met zijn eigen handen en elke gezegende handel”*** (verteld door Al-Tabarani)

Hij (s.a.w) zei ook: ***“Niemand heeft ooit beter voedsel gegeten dan dat door zijn eigen handen was gemaakt, en de Profeet van Allah, Dawoud (David), at voedsel dat hij verdiend had door zijn eigen handen”*** (verteld door Bukharie)

O Allah! Schenk eer aan de islam en moslims!

O Allah! Geef de overwinning aan Uw religie, uw heilige boek, de Sounna van uw profeet en uw ware dienaren!

O Allah! Leid ons om te zeggen en te doen waar U van houdt en accepteert het van ons.

***Amien***