

***De onderlinge plichten van de dienaren van Allah***

Beste gelovigen, weet dat de daden van dienaren voor of tegen hen zijn. Allah profiteert niet van de gehoorzaamheid van Zijn dienaren aan Hem, noch wordt Hij geschaad door hun ongehoorzaamheid. Allah, verheven zij Hij, zegt: ***“Wie een goede daad heeft verricht, het is voor hem; en wie een slechte daad heeft verricht, hij is er verantwoordelijk voor. Daarna zullen jullie tot jullie Heer worden teruggekeerd”*** (S45-A15)

Allah, verheven zij Hij, zegt ook: ***“Wie een slechte daad heeft verricht wordt niet anders dan met haar gelijke vergolden. En wie een goede daad heeft verricht, man of vrouw; terwijl hij (of zij) een gelovige is: zij zijn het die Paradijs zullen binnegaan, zij zullen daarin voorzien worden, zonder berekening”*** (S40-A40)

Allah (s.w.t) zegt in de heilige Hadith: ***“Oh mijn dienaren! Je zult nooit de macht hebben om Mij enig kwaad te doen, noch zul je de macht hebben om Mij enig voordeel te brengen. Oh mijn dienaren! Het zijn slechts uw daden die ik voor u opsom en vervolgens uw beloning, dus laat hij die het goede (in het Hiernamaals) vindt Allah loven en hem die vindt anders dan die, niemand de schuld geven behalve hijzelf”*** (Moslim).

De voordelen van het vervullen van de plichten die aan de dienaar worden opgelegd, zullen uiteindelijk naar de dienaar zelf gaan en hij zal de beloning verdienen voor het verrichten van dergelijke taken, zowel in deze wereld als in het hiernamaals. Allah, verheven zij Hij, zegt: ***“En wie goede daden verricht en een gelovige is: zijn streven zal niet ontkend worden. Voorwaar, Wij zullen het voor hem opschrijven”*** (S21-A94)

Allah, verheven zij Hij, zegt ook: ***“Waarlijk, degenen die geloven en goede werken verrichten: voorwaar, Wij zullen de beloning van wie een goed werk verricht niet verloren doen gaan”*** (S18-A30)

Een moreel verantwoordelijk persoon die bepaalde plichten verwaarloosd of helemaal in de steek laat, zal het kwaad en de straf ondergaan voor het niet respecteren van de rechten die in de religie zijn voorgeschreven, want als hij de rechten van de Heer der Werelden niet respecteert, zal hij niemand anders dan zichzelf schaden in deze wereld en in het hiernamaals. Allah is Zelfvoorzienend en Hij heeft geen behoefte aan alle werelden. Allah, verheven zij Hij, zegt: ***“Als jullie niet geloven: voorwaar, Allah heeft jullie niet nodig. En de ondankbaarheid van Zijn dienaren behaagt Hem niet, maar wanneer jullie dankbaar zijn, dan heeft Hij behagen in jullie.”*** (S39-A07)

Allah, verheven zij Hij, zegt ook: ***“O mensen, jullie zijn het die behoefte aan Allah hebben, maar Allah, Hij is de Behoeftloze, de Geprezene”*** (S39-A15)

Allah (s.w.t) zegt ook: ***“En wie een zonde begaat: voorwaar, hij begaat die tegen zichzelf en Allah is Alwetend, Alwijs”*** (S04-A111)

Het recht van Allah de Almachtige, dat behouden moet blijven, is waar monotheïsme (tawhied). Allah heeft de grootste beloning beloofd voor degenen die in Zijn Eenheid geloven. Allah, verheven zij Hij, zegt: ***“En het Paradijs zal dicht bij de Moettaqoen gebracht worden, zonder ver te zijn (31) (Er wordt gezegd:) "Dit is wat jullie beloofd is, aan iedere berouwvolle, wakende”*** (S50-A31-32)

Als de moreel verantwoordelijke persoon zijn verplichtingen negeert en de gepaste rechten van anderen negeert, zal hij zichzelf grote beloningen onthouden in deze wereld en in het hiernamaals. Als hij tekortschiet in het nakomen van sommige van deze verplichtingen, zal hij zichzelf beroven van goed evenredig zijn aan zijn nalatigheid in het vervullen van zijn plichten jegens anderen, afgezien van de straf die hem zal worden opgelegd.

Abou Huraira (r.a) vertelde dat de Profeet zei: ***“Alle rechten zullen zeker worden betaald aan degenen aan wie ze verschuldigd zijn op de Dag des Oordeels, zodanig dat het hoornloze schaap zijn claim zal krijgen van de gehoornde schapen”*** (Moslim).

De volgende in belang voor de rechten van Allah en Zijn Boodschapper zijn de rechten van ouders. Vanwege het grote belang van de rechten die de ouders toekomen, heeft Allah hen genoemd in samenhang met Zijn eigen recht. Allah, verheven zij hij, zegt: ***“En jullie Heer heeft bepaald dat jullie niets dan Hem alleen aanbidden, en goedheid betrachten tegenover de ouders. Als één van de twee of beiden de ouderdom bereiken in jouw aanwezigheid, zeg dan nooit "foei" tegen hen, snauw hen niet af en spreek tot hen een vriendelijk woord (23) En wees zachtmoedig voor beiden, en nederig en liefdevol, en zeg: "O mijn Heer, schenk hun Genade, zoals zij mij opvoedden toen ik klein was”*** (S17-A23-24)

Allah (s.w.t) zegt ook: ***“En Wij bevelen de mens (goedheid) jegens zijn ouders. Zijn moeder droeg hem in zwakheid op zwakheid, en het zogen van hem duurde twee jaren. Wees daarom Mij en jouw ouders dankbaar. Tot Mij is de terugkeer”*** (S32-A14)

Allah (s.w.t) hecht zo'n groot belang aan de rechten van de ouders omdat Hij je heeft geschapen en je via hen tot leven heeft gebracht. De moeder lijdt de grootste vormen van ontbering tijdens de verschillende stadia van de zwangerschap en komt dicht bij de dood tijdens de bevalling.

Allah, verheven zij Hij, zegt: ***“En Wij hebben de mens goedheid tegenover zijn ouders bevolen. Zijn moeder heeft hem met moeite gedragen en hem met moeite geboord.”*** (S46-A15)

Hoe hard iemand ook probeert, hij kan nooit volledig plichtsgetrouw zijn jegens zijn vader, behalve in één geval. Abu Huraira (r.a) vertelde dat de Profeet (s.a.w) zei: ***“Geen enkele zoon kan zijn vader compenseren (voor wat hij deed omwille van hem) tenzij hij een slaaf voor hem vindt, hem koopt, en hem vervolgens vrij stelt”*** (Moslim, Abu-Dawoud en At-Tirmidhi).

Ouders zijn poorten naar het Paradijs; wie zijn ouders eert, zal het paradijs binnengaan en van zijn geneugten genieten. Abu Huraira (r.a) verhaalde dat de Profeet (s.a.w) zei: ***“Schaam je voor hem! Hij moet zich schamen! Schande voor hem!”*** Er werd gezegd: Wie is dat, O Boodschapper van Allah? Hij (s.a.w) zei: ***“Hij wiens ouders, of één van hen, tijdens zijn leven ouder wordt maar niet het Paradijs betreedt”*** (Moslim) .

Beste gelovigen, als je ouders tevreden over je zijn, dan is Allah (s.w.t) tevreden over jou. Abdoullah Ibn Omar (r.a) vertelde dat de Profeet (s.a.w) zei: ***“Het genoegen van Allah ligt in het plezier van de ouder, en Allah's ongenoegen schuilt in het ongenoegen van de ouder”*** (At-Tirmidhi).

Het eren van je ouders wordt gerealiseerd door ze te gehoorzamen in alles wat niet leidt tot ongehoorzaamheid aan Allah, handelend op hun orders en advies, hen vriendelijk behandelen en hen gelukkig maken.

Één van de tekenen van het Laatste Uur (de Dag des Oordeels) is dat oneerlijke ouders wijdverspreid zullen worden. De profeet (s.a.w) zei: ***“Onder de tekenen van het laatste uur is dat regen extreem heet zal zijn, kinderen zullen een bron van verdriet voor hun ouders zijn, kwaaddoeners zullen overvloedig zijn en de rechtvaardigen zullen verdwijnen”*** (at-Tabarani)

Beste moslims, naast het feit dat het een middel is om grote beloningen en zegeningen te ontvangen, getuigt het naleven van de rechten van de ouders ook van iemands goede manieren. Het is één van de meest bewonderenswaardige eigenschappen die alleen worden waargenomen door mensen van goede aard, nobele afkomst en verfijnd moreel karakter.

Allah weet het het beste