

Leer voordat je handelt

Beste gelovigen, kennis van je religie (Fiqh) is de meest waardevolle schat die je kunt bezitten en de beste vrucht die je kunt oogsten. De wetenschap van Fiqh is de meest vereerde van alle wetenschappen, de best beloonde en de meest lonende, de meest bruikbare, de hoogste in rang en de meest sublieme status.

Onze geliefde profeet (s.a.w) zei: *“dat als Allah de goedheid voor iemand wil, hij hem diepgaande kennis van de religie schenkt” (Overeenstemming met Hadith)*

Er wordt ook gemeld dat Aisha (r.a) zei: *“De beste vrouwen zijn de vrouwen van de Ansar, Bescheidenheid weerhoudt hen er niet van om begrip in de religie te zoeken” (Moslim)*

Allah (s.w.t) zegt: *“En het past de gelovigen niet dat zij allen (ten strijde) uitrukken. Waarom rukt niet van elke groep een aantal uit, opdat zij (de achtergeblevenen) begrip verkrijgen over de godsdienst, zodat zij hun volk zullen waarschuwen wanneer het tot hen is teruggekeerd. Hopelijk zullen zij zichzelf behoeden” (S09-A122)*

Kennis van de regels van de Sharia-a is een grote deugd en een hoge verheven eer en verplichting, terwijl onwetendheid in zaken van religie een groot nadeel en zonde is, zoals de dichter zegt:

*Met leren ben je gered van wat schandelijk is
En met onwetendheid word je vernederd en vies gemaakt*

Wie Allah (s.w.t) aanbidt zonder zijn aanbedding te baseren op leren, Fiqh, kennis van de Profetische tradities, of een autoriteit volgt, afdwaalt, een verkeerd pad volgt, in zijn verkeerde doen blijft, zich ellendig voelt door zijn onwetendheid, en geen voordeel haalt uit zijn aanbedding:

Omar ibn Abdoulaziz (r.a) zei: *“Hij wiens aanbedding niet gebaseerd is op kennis, veroorzaakt meer kwaad dan goed”.*

Al-Thawri (r.a) zei: *“Zoek de hulp van Allah tegen de verleiding om aangetrokken te worden tot een immorele geleerde of een onwetende aanbidder, want een dergelijke verleiding leidt tot ernstige gevolgen”*

Verdrukkingen en overtredingen zijn verschenen, en bijgeloof, nutteloze praat, innovaties en drogredenen, nieuwigheden in de religie, en verzinsels hebben zich alleen verspreid omdat mensen niet langer geïnteresseerd waren in het verdiepen van hun kennis van religie.

Beste moslims, het is niet genoeg om Allah (s.w.t) te aanbidden om alleen gehoorzaamheid te tonen, maar je aanbedding moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de Nobele Quraan en de Profetische tradities.

Sommige van onze voorgangers zeiden: *“Woorden werken niet goed zonder acties, en beide tellen niet, tenzij ze vergezeld gaan van een intentie, en ze zijn allemaal inactief tenzij ze in overeenstemming zijn met de profetische tradities”.*

Daarom, om te weten hoe de Geëerde Profeet en Begenadigde Boodschapper, onze meester Mohammed (s.a.w) zijn aanbedding uitvoerde, zou leren de hoofdbekommernis van de moslim moeten zijn, een punt van zorg waarover hij veel tijd en moeite zou moeten besteden om te ontrafelen. Een volwassen bekwame moslim moet de regels leren zonder dat Allah aanbidden ongeldig wordt, zoals hoe hij zich kan wassen, lichamelijke zuivering, hoe je gebeden verricht, Zakaat (aalmoezen geven), vasten en bedevaart.

Het is belangrijk dat iedereen die een verkoop wil uitvoeren, wil trouwen of soortgelijke acties zal ondernemen zich onthoudt van dergelijke daden totdat hij leert hoe ze deze moeten uitvoeren en de voorwaarden die daarmee samenhangen. Leren moet aan actie voorafgaan. Leren beschermt acties tegen corruptie, afwijkingen of verdwalen.

Degene die naar het heilige district gaat, zijn gezin verlaat, geld uitgeeft en moeilijkheden ondervindt om de bedevaart te verrichten, moet zijn uiterste best doen om de regels voor de pelgrimage te

begrijpen en de wijze van uitvoering ervan kennen, de voorwaarden om aan de vereisten te voldoen en de plichten voor de voltooiing ervan. Onze geliefde profeet (s.a.w) zei: **“Volg mijn weg in het uitvoeren van uw rituelen”**, de bedevaart verrichtte zodat hij de pilaar van de hadj volgens het edele boek en de profetische tradities kon uitvoeren, en zo de eer kon verwerven om in de voetsporen van de Profeet te treden en Allah's tevredenheid en goedkeuring te verkrijgen.

Beste moslims, vrees Allah en neem Hem waar. Gehoorzaamt Allah en schendt zijn geboden niet. Allah zegt: **“O jullie die geloven, vreest Allah en weest met de waarachtigen” (S09-A119)**

Hij die de ware kennis van Allah bezit, zal nooit buigen en zich voor geen enkel medescheepsel neerwerpen, of hij nu geleerde, imam of koning is. Anas (r.a) zei: De Boodschapper van Allah (s.a.w) zei: **“Niemand moet zich voor een andere man werpen” (Ahmed).**

Hij die Allah waarlijk aanbidt, zal geen tombe of graf omcirkelen, want omlegging is alleen toegestaan voor de eervolle Kaaba, noch zal hij een offer brengen voor een graf, een geest of een duivel, noch zal hij een amulet dragen, een spreuk, een charm, of een talisman op zijn borst en lichaam, in de overtuiging dat ze een voordeel en een effect hebben.

Hij die Allah waarlijk verheerlijkt, zal geen hulp zoeken bij de doden, noch zal hij zijn toevlucht nemen tot tombes en sterfelijke overblijfselen voor ondersteuning en hulp, in de hoop welzijn, genezing, herstel of enig voordeel van hen te verkrijgen.

Want hoe kan een dood schepsel om hulp worden geroepen? Hoe kan hij om hulp worden gevraagd of als bemiddelaar worden beschouwd, terwijl Allah de eeuwige levende is, de onafhankelijke, de Allesziende, de Alziende, de Almachtige, degene die de roep hoort van wie dan ook een beroep op Hem doen en hen verlost van beproevingen en ellende? Er is geen god die aanbedding waard is dan Allah, en niemand is aanbedding waard dan Hij.

Bestudeer daarom je religie zorgvuldig en pas op voor onwetendheid, want onwetendheid is de oorzaak van leed en de bron van alle ellende.

Tot slot, Leren, want kennis is het beste pad, naar eerbied en vroomheid. Het is kennis die de mens op de juiste manier leidt en hem beschermt tegen alle ontberingen.

O Allah, genees diegenen van ons die ziek zijn, verlos degenen van ons die lijden, bevrijd degenen onder ons die in gevangenschap zijn, ontferm u over onze doden en geef ons de overwinning over onze vijanden; U bent de Heer van de werelden.