

Het geluk komt van gehoorzaamheid aan Allah (s.w.t)

Beste gelovige, je zou moeten weten dat niemand die Allah gehoorzaam was, zich ooit ellendig voelde en dat niemand die Hem ongehoorzaam was, ooit gelukkig was. Allah de Almachtige zegt: ***“En wie Allah en Zijn Boodschapper gehoorzaamt en bang voor Allah is en Hem vreest: zij zijn degenen die de overwinnaars zijn” (S24-A52)***

Allah (s.w.t) zegt ook: ***“En wie opstaat tegen Allah en Zijn Boodschapper: voor hen is er het vuur van de Hel. Zij zijn daarin eeuwig levenden, voor altijd” (S72-A23)***

Beste moslims, Allah (s.w.t) is de Genadevolle en Almachtige, Alwijze en Alwetende; Hij heeft je voorzien van gehoor, zicht, hart en organen, zodat je Hem kunt danken met je aanbedding. Allah, verheven zij Hij, zegt: ***“En Allah bracht jullie uit de buiken van jullie moeders voort terwijl jullie niets wisten. En Hij gaf jullie het gehoor en het zicht en de harten. Hopelijk zullen jullie dankbaarheid tonen” (S16-A72)***

Het is uit Zijn Genade dat Hij aanbidde kosmische tekens gaf en die fijn gevormde schepsels creëerde, zodat de mens Zijn Heer zou kennen, Verheven is Hij, en dichter bij Hem zou komen door zich aan Zijn geboden te houden en Zijn verboden te vermijden. Allah (s.w.t) zegt: ***“Hij is Degene Die de zon heeft gemaakt tot een (stralend) schijnsel en de maan tot een licht en Hij bepaalde haar standen opdat jullie de jaartelling zouden kennen en de (tijds-)berekening. Allah heeft dat slechts in Waarheid geschapen. Hij zet de Tekenen uiteen aan een volk dat weet (5) Voorwaar, in de afwisseling van nacht en dag en (in) wat Allah heeft geschapen in de hemelen en op de aarde zijn zeker Tekenen voor een volk dat (Allah) vreest” (S10-A5&6)***

Allah (s.w.t) zegt ook: ***“En een Teken voor hen is de nacht waarvan Wij de dag onttrekken, dan bevinden zij zich in de duisternis (37) En de zon loopt in haar vaste baan. Dat is de verordening van de Almachtige, de Alwijze” (S36-A37-38)***

Allah (s.w.t) zegt ook: ***“En Hij is Degene Die de nacht en de dag doet afwisselen voor wie er een lering uit wil trekken of dankbaar wil zijn” (S25-A62)***

Allah de Almachtige zet de dag en de nacht achter elkaar om de tijd te stellen voor Zijn aanbedding, dus wie een aanbedding in de nacht mist, kan het goedmaken gedurende de dag en wie een daad van aanbedding overdag mist, kan het 's nachts uitvoeren.

De dag en de nacht zijn twee van Allah's tekens die opeenvolgend op aarde zijn geweest sinds Allah de hemelen en de aarde schiep en in hen voor de mensheid vele voordelen schiep die niet kunnen worden geteld behalve door Allah, de Verhevene. Ze bevatten ontelbare lessen en voorbeelden. De overvolle dagen en nachten vormen een maand, de maanden vormen een jaar, en de opeenvolgende jaren maken de tijdperken van individuen, generaties, naties en wat dan ook levend in deze wereld. Deze sterven allemaal en Allah beoordeelt hen op hun daden: als hun daden goed zijn, worden ze beloond en als ze slecht zijn, worden ze gestraft en doet Je Heer onrecht aan niemand:

Allah de Almachtige zegt: ***“Voorwaar, Allah behandelt niemand in de geringste mate onrechtvaardig, en als er iets goeds gedaan wordt, vermeerdert Hij het en geeft Hij van Zijn Zijde een geweldige beloning” (S04-A40)***

De dag en nacht zijn getuige geweest van mensen die overleden zijn en getuigd hebben van hun slechte daden. Zulke mensen zijn overleden en ze zijn nu in de slechtste verblijfplaats. Evenzo zijn de dagen en nachten getuige geweest van mensen die niet meer in leven zijn en die getuigen zijn van hun goede daden. Deze mensen zijn nu in de beste verblijfplaatsen.

Is er niemand onder jullie die het onthoudt? Is er niemand die hiervan leert? Degenen onder jullie die afwezig zijn, waarom neem je geen medelijden met jezelf? Waarom wenden jullie die buitensporigheden hebben begaan zich niet tot Allah in berouw? O gij hardnekkige zondaar die misleid wordt door het geduld van zijn Heer, waarom geeft u uw daden van ongehoorzaamheid niet op?

Schaam je je niet voor Allah de Almachtige die je al deze zegeningen zichtbaar en onzichtbaar heeft geschonken terwijl je hem door je zonden tart? Waarom verzacht en reageert je wrede hart niet op preken en aya's (tekens)? Waarom neem je jezelf niet ter verantwoording voordat je sterft? Weet je niet dat de verboden geneugten snel verdwijnen in de vergetelheid alsof ze nooit zijn geweest en wat er nog over is van hun gevolgen?

Zie je niet de grote aantallen van degenen die geboren zijn en keer dan terug naar de Heer der Werelden? Je zult ook in een kist worden geplaatst en onder diegenen worden gebracht die aan Allah zijn overgeleverd. Denkt u dat Allah niet op de hoogte is van de daden begaan door degenen die onrechtvaardig zijn?

O gelovigen! Wilt u niet meer van de goede daden hebben voordat het te laat is op de dag dat alle mensen worden verhinderd goede daden te verrichten?

Met elk jaar dat voorbijgaat en elk nieuw jaar dat begint, zijn er lessen voor degenen die in staat zijn om tekenen te voelen, en degenen die geloof en perceptie hebben en hun Heer en de Dag des Oordeels vrezen.

Onze geliefde profeet (s.a.w) zei: ***“Aanbidding in beroering (namelijk; opruiing) is als migratie naar mij”*** (Moslim)

Hij zei ook: ***“De moslim is hij uit wiens tong en hand de moslims veilig zijn, en de migrant is hij die afstand doet van wat Allah heeft verboden”*** (Bukharie & Moslim)

Beste gelovigen, koranverzen begeleiden harten, verlichten geesten, hervormen de mens, verheffen zijn interesses, organiseren zijn leven, voeden zijn geloof en houden hem op het rechtvaardige pad. Nadenken, profiteren van en werken volgens de Koranverzen helpen de mens om de rang van perfectie in deugden te bereiken en zichzelf te zuiveren van het plegen van zonden. Allah (s.w.t) zegt:

“Voorwaar, deze Koran leidt naar wat rechter is en brengt goede tijdingen aan de gelovigen die goede werken verrichten. Voorwaar, er is voor hen een grote beloning” (S17-A09)

Maar de koran kan alleen degenen ten goede komen die erover nadenken en het begrijpen op dezelfde manier als het werd begrepen door de rechtschapen metgezellen van de profeet (s.a.w) en degenen die hen in waarheid volgden. De Koran is een bewijs tegen alle mensen. Allah (s.w.t) zegt: ***“Dat zijn de Verzen van Allah die Wij aan jou in Waarheid voordragen. In welk woord na (het Woord van) Allah en Zijn Verzen geloven zij dan?”*** (S45-A09)

Let op het gebod van de profeet (s.a.w) op de afscheidsbedevaart, toen hij zei: ***“O mensen vrees Allah”, en in de Hadith die door Ahmed (Ibn Hanbal) wordt verteld: “Aanbid Allah, voer de vijf gebeden uit, vast de maand (van de Ramadan), betaal de Zakaat. Voer de pelgrimstocht uit, gehoorzaam de heersers, en je zult het paradijs van je Heer binnengaan”*** (Ahmed en at-Tirmidhi).

Ibn Abbas (r.a) vertelde een Hadith die indirect is toegeschreven aan de Profeet (s.a.w): ***“Profiteer van vijf (staten) vóór vijf (anderen gebeuren): je jeugd voor je oude dag, je rijkdom voor je armoede, uw gezondheid voor uw ziekte, uw vrije tijd vóór uw werktijd, uw leven vóór uw dood”***.

O Allah! Vergeef onze zonden uit het verleden en onze toekomstige zonden; vergeef wat we hebben gepleegd in het geheim en wat we hebben gepleegd in het openbaar; en vergeef wat U beter weet dan wij.