

## *Optimisme*

Beste gelovigen, in de wereld van waanideeën, problemen, angst, ontbering en ijdelheid, worden de voorwaarden opgelegd aan het individu, de samenleving en de natie. De natie is het doelwit, de slachtoffers zijn onze jeugd, onze meisjes en onze kinderen. Zij zijn een doelwit van golven van vervreemding en intellectuele invasie. De lasten van het leven verdoezelen de obsessie van het individu in elke richting. Men ziet de toekomst als een donkerzwarte telescoop, men ziet de hitte van de zon als negatief en vergeet het positieve licht en het geheim van het leven, en ziet in de zee zijn groet, negeert zijn schoonheid en wat hij verbergt voor schatten en goede dingen.

Beste gelovigen, in tijden van toenemende crises, onoverkomelijke golven van uitdagingen, veel voorkomende misleiding door grillige invloed, leugens veroorzaakt door hoopvolle gedachten, ontstaat er een buitengewoon verontrustend probleem dat een ontwrichtend of zelfs dodelijk effect heeft op de geest van mensen. Het wekt veel mensen op om zich in de sombere tijden van het onbekende te begeven waar hopeloosheid en wanhoop de overhand hebben. Terwijl ze zich tussen ongeremde grillen en het dodelijke gevoel van moedeloosheid voelden, waren sommige mensen vatbaar voor de verschrikkelijke stromingen van pessimisme en hopeloosheid en de stormachtige turbulentie van ellende.

Beste gelovigen: we hebben in onze tijd behoefte aan het optimisme dat gepaard ging met onze Profeet (s.a.w) in zijn hele leven in woord en daad. Al-Bukharie en Moslim vertelden dat Abou Huraira zei: Ik hoorde de boodschapper van Allah (s.a.w) zeggen: **“Noch besmetting noch slecht voortekenen; maar ik hou liever van goede voortekenen”** Ze vroegen hem: Wat is een goed voortekenen, o Boodschapper van Allah? **“Een deugdzzaam woord” antwoordde hij (s.a.w). (Een overeengekomen Hadith)**

En Hij (s.a.w) zei tot het jubelen op het hoogtepunt van de intensiteit van de ongelovigen: **“Bij Allah, Allah zal deze zaak tot het einde brengen totdat een rijder van Sanaa-e naar Hadramout zal reizen, uit angst voor niemand anders dan Allah. (Bukharie)**

De Profeet (s.a.w) was vol optimisme, hij was optimistisch over plaatsen en namen. Hij zei tegen Abou Bakr, toen hij met hem het stof van de laurier en de ongelovigen om hem heen dronk: **“Treur niet, Allah is met ons, wat denkt u van twee (personen) waarvan de derde Allah is” (Bukharie)**

Het is het optimisme dat de glorie maakt, en degene die de top moet volgen, maar het pessimisme is stagnatie en onderdrukking en vernedering.

De optimist zal zegevieren, omdat optimisme de mens motiveert om te geven en vooruitgang te boeken, te werken en succesvol te zijn.

Allah (s.w.t) zegt: **“Als Allah doet weten dat er iets van goedheid in jullie harten is, dan zal Hij jullie iets beters geven” (S8-A70)**

Optimisme is vertrouwen in Allah (s.w.t) en voldoening hebben in Zijn oordeel en bestemming.

De optimistische moslim vertrouwt op Allah, hij weet dat alle ernst van haar scheiding komt, anticipeert op goedheid, glimlacht voor het leven, staat dicht bij Allah, doet alles in teken van Allah (s.w.t) en vertrouwt op Allah en weet dat er na ontberingen opluchting is.

Onze geliefde profeet (s.a.w) zei: **“Inderdaad, goede gedachten hebben over Allah is van de volmaaktheid van de aanbidding van Allah” (At-Tirmidhi)**

Hij die niet optimistisch is, zal in duizeligheid en benauwdheid leven, en hij zal door zijn leven in wanhoop gesleept worden, hij gaat op zijn aangezicht in de diepte van zonde en drugs en rook, om deze bezorgdheid in zijn bewering uit te sluiten: hij zou de dood kunnen overhaasten en zelfmoord plegen, hij zou zich kunnen haasten om geweld en terreur te plegen.

Optimisme en vertrouwen in winnen en overwinning vereisten een barrière voor elke druppel en bepleitte om zijn toevlucht te nemen tot Allah (s.w.t) en zijn pleidooi en aanbidding.

Allah de verhevene zegt: ***“En wees geduldig (O Mohammed) en jij bent slechts geduldig door Allah. En treur niet over hen en wees niet benauwd voor wat zij beramen \* Voorwaar, Allah is met degenen die (Hem) vrezen en met degenen die weldoeners zijn”.*** (S16-127 & 128)

De gelovige weet echt dat wat hij leed niet zondig was, en dat wat hij zondigde hem niet verwondde, dus wees gezegend in dit geval, dus vertraag niet je levensonderhoud, haast je niet om te ontsnappen, maak je geen zorgen over de staat van de natie, zelfs als je een rampspoed of ziekte hebt. Of als je een kind of een vrouw verliest, zelfs als je verliest in een ruil (handel) of schulden hebt, zelfs als je het moeilijk vindt om een baan te vinden, of als je het niet kunt betalen om een huis te bouwen, zul je optimistisch zijn over alle dingen die je doet. Ontlast het, en wijs geduldig voor je beloning en ontluicht de zorgen.

Allah (s.w.t) zegt: ***“Zeker, met de ontberingen is er opluchting. \* Voorwaar, met de ontberingen is er verlichting”*** (S94-A5 & 6)

In het bovenstaande vers bevestigt Allah (s.w.t) het bestaan van twee reliëfs tegen slechts één ontbering; en vanzelfsprekend zal een enkele ontbering nooit twee reliëfs overwinnen!

En pas op voor pessimisme, het vernedert de voeten en het werk van onwetendheid, en de vernietiging van het vertrouwen op de Almachtige, of dit nou pessimisme in tijd, aantallen, mensen of omstandigheden is.

Abou Huraira verhaalde: de boodschapper van Allah (s.a.w) zei: ***“Wanneer iemand zegt dat mensen geruïneerd zijn, is hij zelf geruïneerd”*** (Moslim).

Beste broeders en zusters in de islam!

We hebben geen andere keus dan hoop en optimisme te ervaren, in overeenstemming met de voorschriften van onze oprechte religie, in het nastreven van de doelen van onze vereerde Islamitische regels (Sharia) die de verbetering van algemeen welzijn vervult, de catering voor de belangen van mensen, de vastberadenheid en minimaliseren van schade, en ook in harmonie met de leidende leerstellingen van onze geliefde profeet (s.a.w) die als voorbeeldig voorbeeld dient om te volgen.

O Allah! Bescherm ons in al onze omstandigheden.

O Allah! Geef ons en verleen alle moslims een goed begrip van Uw religie.

O Allah! We vragen U om het Paradijs en elk woord of elke daad die ons dichterbij brengt, en we zoeken toevlucht bij U tegen het Hellevuur en elk woord of elke daad die ons dichterbij brengt.