

Vreugde van het Paradijs

Abou Huraira verteld dat de boodschapper van Allah (s.a.w) zei: ***“Al mijn volgelingen zullen het Paradijs binnengaan behalve zij die weigeren”***. Ze zeiden: O Allah's Boodschapper (s.a.w)! Wie zal weigeren? Hij (s.a.w) zei: ***“Wie mij gehoorzaamt, zal het Paradijs binnengaan, en wie mij niet gehoorzaamt, is degene die weigert (om het binnen te gaan)”*** (Bukharie)

Beste moslims, Allah heeft het paradijs geschapen om een thuis te zijn voor zijn gehoorzame gelovigen en een verblijfplaats voor de beste uitverkorenen. Hij maakte het vol van Zijn genade, vrijgevigheid en plezier. Hij maakte het wenselijk, nodigde mensen ertoe uit en noemde het “huis van vrede”. Het is een huis met permanente, oneindige geneugten; een huis dat ernstig wacht op zijn zoekers en is versierd voor degenen die ernaar streven; een huis waarvan de kenmerken worden gestaafd door bewijs van de Nobele Koran en de Soenna.

Hoe gelukkig zullen zijn bewoners zijn! En wat een geweldige winst zullen de erfgenamen hebben! Abou Huraira (r.a) vertelde dat de Profeet (s.a.w) zei: ***“Allah, de Verhevene zei: Ik heb voorbereid voor Mijn vrome dienaren wat geen oog ooit heeft gezien, geen oor ooit gehoord heeft en geen enkel menselijk hart ooit heeft opgemerkt”***. (Bukharie & Moslim)

Het paradijs is een huis dat schittert met pracht. Het heeft enorme gebouwen en prachtige binnenplaatsen. De stenen zijn gemaakt van goud en zilver, de één na de ander. Het beton is musk van een sterke geur, zijn kiezels zijn parels en robijnen, en de grond is van saffraan. Degene die het Paradijs betreedt zal vervuld zijn van vreugde en zal zich nooit ellendig voelen; hij zal daar voor altijd blijven leven en zal nooit sterven; zijn kleding zal nooit verslijten en zijn jeugd zal nooit vervagen.

Onze geliefde profeet (s.a.w) zal de eerste zijn die aan de poort van het Paradijs klopt, Anas Ibn Malik verhaalde dat de profeet (s.a.w) zei: ***“Ik zal naar de poort van het Paradijs komen op de Dag der Wederopstanding, en zal zijn opening zoeken. De bewaker zal zeggen: wie ben je? Ik zou zeggen: Mohammed. Hij zal dan zeggen: het is voor u dat ik ben bevolen en niet voor iemand anders vóór u mag openen”***. (Moslim)

Het paradijs heeft acht poorten; de afstand tussen de twee luiken van elke poort is even groot als de afstand van ruim een maand lopen.

De eerste groep die het Paradijs betreedt, zal een gloed hebben zoals die van de volle maan, en de volgende zal zijn als de helderste stralende ster. Ze zullen in volledige harmonie met elkaar leven, zonder enige verschillen of haat onder hen.

Er zal een omroeper (in het Paradijs) zijn die deze aankondiging zal doen: ***“Voorwaar, ik wacht op jou (eeuwige) gezondheid en dat je nooit ziek zult worden en dat je (voor altijd) leeft en helemaal niet sterft. En dat je jong zult blijven en nooit oud zult worden. En dat je altijd in welgestelde omstandigheden zult leven en nooit berooid zal worden”*** (Moslim)

Als een man uit de mensen van het paradijs met zijn armband zou verschijnen, zou het het licht van de zon vernietigen, zoals de zon het licht van de sterren vernietigt.

Allah (s.w.t) zegt: ***“Dit is het Paradijs dat jullie hebben geërfd vanwege dat wat jullie hebben verricht”*** (S07-A43)

Wil je Allah om iets vragen, vraag hem dan om het Paradijs, dat in het midden en hoogste deel van de Hof van Eden ligt. Daarboven is de Troon van Allah, de Barmhartige.

Vanuit het Paradijs stromen alle rivieren van de Hof van Eden, de grootste, lieflijkste en mooiste waarvan de Rivier Al Kawthar is, die is gemaakt ter ere van onze Profeet Mohammed (s.a.w). Koepels van holle parels strekken zich uit langs de oevers. De grond is muskusachtig en aromatisch. De kiezels zijn parels; het water is witter dan melk en zoeter dan honing.

In het paradijs is er een boom onder wiens schaduw een rijder honderd jaar reist zonder zijn einde te bereiken. In het Paradijs zal de gelovige een tent krijgen die is gemaakt van een uitgeholde parel die

zestig mijl hoog is aan de hemel, waar hij een aantal gezinnen zal hebben, die hij beurtelings zal bezoeken, maar niemand van hen zal de anderen zien .

Als een vrouw uit de mensen van het paradijs naar de aarde zou kijken, zou zij alles wat tussen het paradijs en de aarde is, verlichten en het met haar geur vullen; de sluier op haar hoofd is beter dan alle geneugten van deze wereld. Bovendien is niemand alleenstaand in het paradijs.

Allah de Almachtige, zal tegen de inwoners van het paradijs zeggen: *“O, bewoners van het paradijs, en zij zouden antwoorden als antwoord: op uw dienst en genoeg, onze Heer, het goede ligt in uw hand. Hij de verhevene zou zeggen: bent u nu tevreden? Ze zouden zeggen: “Waarom zouden we niet behagen, o Allah, wanneer Gij ons hebt gegeven wat U niet aan Uw schepselen hebt gegeven? Hij zou echter zeggen: mag ik je niet (nog) veel beter dan dat geven? En zij zouden zeggen: O Heer, welk ding kan meer voortreffelijk zijn dan dit? En Hij zou zeggen: Ik zal ervoor zorgen dat Mijn welbehagen op u neerkomt en ik zal later nooit geïrriteerd met u zijn” (Moslim).*

Maar de grootste gelukzaligheid van alles is om het glorierijke gelaat van Allah te zien.

Jarir Ibn Abdoullah (r.a) meldde: We zaten bij de Boodschapper van Allah (s.a.w) toen hij naar de volle maan keek en opmerkte: *“Je zult Allah (s.w.t) in het Hiernamaals zien zoals je deze maan ziet, en je zult niet het minste ongemak voelen om Hem te zien”*

(Hadith overeengekomen)

Niets belet de mensen in de Hof van Eden om Allah (s.w.t) te zien, behalve de sluier van de Verhevene over zijn aangezicht. Een beller zal roepen: *“O mensen van het paradijs! Je hebt een verbond met Allah en Hij wil het vervullen. "Ze zullen zeggen:" Wat is het? "Heeft Allah niet de Balans (van onze goede daden) zwaar gemaakt en onze gezichten helder gemaakt, en ons toegelaten tot het Paradijs en redde ons van de hel? " Dan zal de sluier worden opgeheven en zij zullen naar Hem (s.w.t) kijken, en bij Allah, Allah zal hen niets geven dat hun geliefder of verrukkelijker is dan het aanschouwen van Hem de Almachtige” (at-Tirmidhi)*

Beste moslims, dit waren enkele van de attributen en geneugten van het Paradijs. Hoe kun je dan dergelijke lusten negeren omwille van een neerwaarts leven waaruit we op het punt staan te vertrekken.

Beste gelovigen, pas op want de dood is onheilspellend en de wereld komt ten einde; een operatie kan fataal zijn en een blunder kan dodelijk zijn; hij die vreest dat de weg misschien niet veilig is, begeeft zich vroeg; en hij die vroeg vertrekt, bereikt zijn bestemming. Inderdaad, de koopwaar van Allah is duur, het bezit van Allah is duur, het paradijs van Allah (s.w.t) is het meest kostbare wat er is.

En Allah weet het het beste.