

## De deugd van het maken van vrede

Beste moslims, weet dat gerechtigheid en het instellen van de juiste dingen de meest geliefde dingen zijn voor Allah. Gerechtigheid is de vrucht van het leiden van zichzelf om de Openbaring te volgen, die Allah een bron van reinheid en zuiverheid heeft gemaakt. De juiste dingen instellen is het corrigeren van de koers van individuen en samenlevingen die van de goede weg zijn gedraaid. Het betekent ook het herstellen van de relaties die zijn verzuurd tussen twee individuen of twee groepen, volgens de leer van de oprechte religie van de islam. Het goed instellen van de situatie houdt in dat er vrede wordt gemaakt tussen vijandige harten, dat de meningen uiteen gaan lopen en dat aan elke partij de nodige rechten worden toegekend. Dit wordt gedaan door de pogingen van die goeddoeners die anticiperen op de beloning van Allah voor zulke daden en door de wijsheid van het verstandige. Vrede maken tussen mensen is één van de wegen die naar het Paradijs leiden. Het biedt bescherming tegen persoonlijke en openbare processen, brengt persoonlijke en publieke voordelen met zich mee en voorkomt kwalen wiens kwaad zich wijd en zijd kan verspreiden. Vrede maken tussen mensen dient ook om alle deuren te sluiten waardoor Satan toegang heeft tot iemands hart.

Als we nadenken over de geschiedenis van individuen en naties, zullen we ontdekken dat sommige kwalen wijd verspreid in hun midden zijn als gevolg van het falen om mensen te verzoenen en een einde te maken aan hun verschillen. We zullen ook zien dat veel kwaden zijn afgewend en veel processen zijn afgeweerd vanwege het rechtzetten van dingen tussen mensen.

De dingen rechtzetten tussen mensen is één van de grote doelstellingen en nobele leringen van de islam. Allah, verheven zij Hij, zegt: ***“Zij vragen jou (o Mohammed) over de oorlogsbuit. Zeg: “De oorlogsbuit behoort aan Allah en de Boodschapper toe. Dus vrees Allah en schik (alle geschillen) tussen jullie. En gehoorzaam Allah en Zijn Boodschapper, als jullie gelovigen zijn” (S08-A01)***

Met betrekking tot de deugd van het sluiten van vrede tussen mensen, zei de profeet (s.a.w): ***“Zal ik u niet informeren over wat deugdzamer is dan de rang van vasten, Salaat en naastenliefde?” Ze zeiden: maar natuurlijk! Hij (s.a.w) zei: “Vrede tussen elkaar maken. Want inderdaad, verwoestende relaties met elkaar is de Haliqah” (Abi Dawoud & at-Tirmidhi)***

Allah (s.w.t) zegt: ***“Er is geen goedheid (te vinden) in veel van hun heimelijke gesprekken, behalve (in de gesprekken van) degenen die anderen aansporen tot liefdadigheid, of (aansporen tot) het goede, of verzoening nastreven tussen de mensen. En degene die dit doet, strevend naar het Welbehagen van Allah, zullen Wij een grandioze Beloning schenken” (S04-A114)***

Verzoening tussen echtgenoten die ruzie hebben betekent dat hun problemen zodanig worden opgelost dat de rechten van elke partij worden gewaarborgd. Allah, verheven zij Hij, zegt: ***“En als jullie een breuk vreezen tussen hen beiden (d.w.z. tussen de echtgenoten), wijs dan een bemiddelaar van zijn familie en een bemiddelaar van haar familie aan. Als zij (oprecht) verzoening nastreven, dan zal Allah hen nader tot elkaar brengen. Waarlijk, Allah is op de hoogte (van alles), Alwetend (over het verborgene)” (S04-A35)***

Allah (s.w.t) zegt ook: ***“En als een vrouw van haar echtgenoot weerzin of afkeer (jegens haar) vreest, dan treft hen beiden geen blaam als zij onderling tot een verzoening komen. En de verzoening is beter” (S04-A128)***

Verzoening tussen de man en de vrouw beschermt de familie tegen het gevaar van instorting en verlies. Het handhaaft de aanwezigheid van familie zorg, versterkt de band tussen de echtgenoten en bestendigt de goede relaties tussen de familieleden.

Omgekeerd, als de verschillen tussen echtgenoten toenemen en verzoening wordt verwaarloosd, zal het gezin instorten en zullen de kinderen verloren gaan en onderhevig zijn aan corruptie en falen in hun leven na de echtscheiding van hun ouders. Verbindingen van verwantschap zullen dan worden verbroken en de twee echtgenoten zullen veel schade lijden.

De profeet (s.a.w) zei: ***“Iblis (Satan) zegt tegen zijn soldaten: Als iemand van jullie een moslim vandaag misleidt, zal ik hem dichterbij me brengen en de kroon op zijn hoofd leggen. Dan komt één van de duivels en zegt: Ik bleef zo-en-zo verleiden totdat hij zijn ouders ongehoorzaam was. Iblis zegt: Hij zal zich snel met hen verzoenen. Een ander komt en zegt: 'Ik bleef zo en zo verleiden totdat hij dergelijke en dergelijke zonden beging. Iblis zegt, Hij zal zich spoedig bekeren. Een andere komt en zegt: Ik bleef zo en zo verleiden totdat hij van zijn vrouw scheidde. Iblis zegt dan: Dat is het! Dan brengt hij hem dichterbij en plaatst hij de kroon op zijn hoofd”*** (Gerapporteerd door Moslim)

Verzoening moet ook worden gemaakt tussen het betwisten van familieleden om de banden van verwantschap te behouden en te voorkomen dat de band tussen familieleden wordt verbroken. Het onderhouden van de banden van verwantschap brengt zegeningen, goedheid en deugden teweeg en is één van de redenen om naar het Paradijs te gaan. Het is ook een reden om alle religieuze en wereldse zaken goed te regelen en om je leven te zegenen.

Aisha (r.a) rapporteerde de boodschapper van Allah (s.a.w) als volgt: ***“De band van verwantschap wordt opgeschort aan de troon en zegt: Hij die mij verenigt Allah zal hem verenigen en hij die mij afsneet Allah zal hem scheiden”*** (gerapporteerd door al-Bukharie en Moslim)

Abou Huraira (r.a) heeft verteld dat de Profeet (s.a.w) zei: ***“Hij die graag zijn voorziening heeft uitgebreid en zijn levensduur verlengt, moet de banden van verwantschap onderhouden”*** (Bukharie).

Dit betekent dat degene die de banden van verwantschap onderhoudt een lang leven zal krijgen.

Amr ibn Sahl (r.a) (عمر بن سهل) verhaalde dat de Boodschapper van Allah (s.a.w) zei: ***“Het onderhouden van de banden met iemands familie verhoogt iemands rijkdom, brengt liefde in iemands gezin teweeg en verlengt iemands levensduur”*** (at-Tabarani)

Omgekeerd is het verbreken van de banden van verwantschap een groot kwaad en een slecht voorteken in dit leven en in het hiernamaals. Jubair ibn Mut-iem (r.a) (جُبَيْر بن مُطْعِم) vertelde dat de Profeet (s.a.w) zei: ***“Degene die de banden van verwantschap verbreekt, zal niet tot het Paradijs worden toegelaten”*** (gerapporteerd door al-Bukharie en Moslim).

Abu Bakra (r.a) (أبي بكر) vertelde dat de Profeet (s.a.w) zei: ***“Er is geen zonde meer waardig voor Allah die de straf straft op zijn beoefenaar in de wereld - samen met wat hem in het Hiernamaals te wachten staat - dan onderdrukking (tirannie) en het verbreken van de banden van verwantschap”*** (Abou Dawoud en at-Tirmidhi).

We moeten ook de dingen rechtzetten met onze burenen, door hun rechten te respecteren en onze plichten tegenover hen te vervullen zoals voorgeschreven door Allah.

Aicha, moge Allah tevreden met haar zijn, vertelde dat de Profeet (s.a.w) zei: ***“Jibril (de engel Gabriel) bleef mij adviseren om burenen vriendelijk te behandelen totdat ik dacht dat hij mij zou bevelen om hen erfgenamen te maken”*** (Bukharie en Moslim).

We zijn ook bevolen om onze medemoslims te verzoenen als ze in conflict zijn. Allah, verheven zij Hij, zegt: ***“Slechts de gelovigen zijn broeders (van elkaar). Dus breng verzoening tussen jullie broeders teweeg en vrees Allah, opdat jullie begenadigd zullen worden”*** (S49-A10)

Denk aan Allah, de Meest Geweldige, de Sublieme, en Hij zal je herinneren. Bedank hem voor zijn gunsten en hij zal je meer geven. Voorwaar, de gedachtenis aan Allah is groter dan alles en Allah weet wat je doet.