

Vrijdag 14-09-2018

De Khotba van vandaag gaat over het volgende:

Het doel van het leven

Allah subhanahoe wata3ala zegt: **“En ik heb de djinn en de mens slechts geschapen om mij te aanbidden”** (Adh-Dhaariyaat: 56)

Wij zijn geschapen voor het aanbidden van Allah subhanahoe wata3ala, geschapen ben jij om de aanbiddingsplicht jegens Allah subhanahoe wata3ala te vervullen.

Wanneer jij jouw aanbidding vervult, wanneer jij jouw leven toewijdt aan het aanbidden van Allah Zoals Allah zegt: **“Zeg: Mijn gebed en mijn offer , mijn leven en mijn dood zijn gewijd aan Allah, de Heer der werelden”** (Al-Anaam: 162) dan zul jij je vrij voelen.

Je zult je niet vrij voelen en geketend wanneer de aanbidding jegens Allah subhanahoe wata3ala niet correct is. Geketend door de shaytaan, geketend door het wereldse leven, geketend door de eigen Nafs en geketend door de gemeenschap en nog vele andere factoren waardoor je geketend wordt.

Door Allah te aanbidden bevrijd je je zelf van deze ketting. Het geketend worden is in deze context een beperking die je weerhoudt om jou doel in dit leven te behalen.

Het doel van het leven zoals eerder benoemd is, is het aanbidden van Allah subhanahoe wata3ala.

En het aanbidden zoals deze bekend is, is het zich vrijwillig onderwerpen aan Allah subhanahoe wata3ala gemengd met liefde uit het hart en vrees jegens Allah subhanahoe wata3ala. De basis hiervan is het oprecht onderwerpen aan Allah subhanahoe wata3ala en dit leidt naar het eeuwige geluk.

Het aanbidden in de islam is opgedeeld in twee categorieën:

Ibaadah sha3a'irija Voorgescreven aanbeddingen: Hieronder valt het gebed, vasten, hadj en het uitgeven van Zakaah. De aanbeddingen zorgen ervoor dat de zondes wegdrijven

Abdoullah ibn omar R.A. wilde een herder testen:

En hij zei tegen hem verkoop mij een lam en neem de waarde hiervan.

De herder zei: Het is niet van mij.

Abdoullah ibn omar zei: Zeg dat het dood is gegaan of de wolf heeft het opgegeten

De herder Zei: Ook al zeg ik tegen de eigenaar dat het lam dood is gegaan of het is opgegeten door de wolf zal hij mij niet geloven. Want ik ben bij hem eerlijk en rechtvaardig. En waar is Allah?

Deze herder heeft zijn keuzes gemaakt aan de hand van het geloof en deze herder wilde Allah subhanahoe wata3ala niet ongehoorzamen.

De tweede categorie oftewel Ibaadah Ta3amoelijah wat betekent omgangsnormen hangt samen met meerdere karakteristieke eigenschappen zoals eerlijkheid, rechtvaardigheid, barmhartigheid enzovoort. Deze vallen onder de islamitische omgangsnormen en zijn ook een onderdeel van de aanbidding. Zoals ook verhaald is in het verhaal van de herder en Abdoullah ibn Omar geeft dit aan hoe de sidq/eerlijkheid van de herder gepaard gaat met de zuivere aanbidding.

Jaa3far ibn abi talib kwam binnen bij de Koning van Habasha (Ethiopië).

De koning vroeg hem over het geloof waarmee de profeet van de Islam is gekomen (v.z.m.h.) En hij zei tegen de koning: O, koning wij waren een volk dat onwetend was en de afgoden aanbaden en de kadavers opaten, wij verbraken banden.

Tot Allah ons een man heeft neergezonden waarvan wij zijn goede gedrag en zijn eerlijkheid kennen die ons heeft uitgenodigd naar het aanbidden van Allah en zijn alleenrecht in de aanbidding.

Hij heeft ons bevolen goed en eerlijk met elkaar om te gaan, eerlijk te spreken en heeft ons bevolen onze banden aan te houden en deze mensen te bezoeken en ons te onthouden van de verboden zaken.

Wat duidelijk wordt met deze uitleg is, is dat de Imaan samenhangt met het gedrag. Bij wie het gedrag verbetert en vermeerdert in goede zin, bij hem zal ook de Imaan toenemen.

Dus de Shari3ah(de wetten van Allah) zijn een en al gerechtigheid, een en al barmhartigheid een en al goedheid en een en al wijsheid.

En de harde waarheid is dat de daden van aanbidding binnen de voorgeschreven zaken niet worden geaccepteerd als de daden van aanbidding binnen de omgangsvormen niet correct zijn.

Het bewijs is: Abou hurayra (r.a). heeft verhaald dat de profeet Vrede zij met hem heeft gezegd: **“Er zijn mensen die bidden in de nacht en vasten overdag en zij berokkenen hun burens schade middels hun tongen: Hij zei: Zij hebben geen goedheid, zij behoren tot de inwoners van het hellevuur”**

De profeet vrede zij met hem vroeg zijn metgezellen: **“Wie is moeflies/failliet: Zij zeiden: De gene die geen dirham heeft nog inboedel. Voor zeker de failliete in mijn ummah is degene die yawm alqiyaama met het gebed, het vasten en zakaah komt terwijl hij de ene heeft gescholden de andere heeft beschuldigd de bezitting van een andere heeft gegeten en het bloed van nog een andere heeft vergoten en nog een andere heeft geslagen waarvan de ene van zijn hassanat krijgt en de andere van zijn hassanat krijgt en wanneer zijn hassanaat opraken voordat hij klaar is wordt er van hun zonden genomen en op hem gelegd vervolgens wordt hij in het hellevuur gesmeten”** (Imam Muslim).

Helaas is het vandaag de dag zo dat deze gevallen veel voorkomen maar wat is nu hier de oorzaak van?

Wat is de oorzaak van het zwak zijn wat betreft de aanbidding op het gebied van omgangsnormen? Het antwoord is: Het gebrek aan kennis over de Schepper, Allah subhanahoe wata3ala.

Het hoofdonderwerp van het geloof is het kennen van Allah subhanahoe wata3ala. Als wij de Schepper kennen kunnen wij hem oprecht en zuiver aanbidden.

Beste gelovigen wij zijn met het doel op het wereldse leven om Allah subhanahoe wata3ala te aanbidden. Leer Allah subhanahoe wata3ala kennen en zuiver jouw aanbidding.

Denk aan Allah, De Grote, de Verheerlijke, en Hij zal je herrineren. Bedank hem voor Zijn zegeningen en zijn genade en hij zal ze voor je verhogen. Allah gedenken is groter dan alles en Allah weet wat je doet.