

De geboorte van de genade voor barmhartigheid

Allah (s.w.t) zegt: **“Voorzeker, er is een Boodschapper tot jullie gekomen uit jullie eigen midden. Zwaar voor hem is jullie lijden, vurig wenst hij het goede voor jullie, voor de gelovigen is hij liefdevol en barmhartig”**. (S9-A128)

En in een ander vers zegt Allah (s.w.t): **“Hij is Degene Die bij de ongeletterden een Boodschapper uit hun midden zond, die hun Zijn Verzen voordroeg, en die hen reinigde, en die hun het Boek en de Wijsheid onderwees, terwijl zij daarvoor in duidelijke dwaling verkeerden”**. (S62-A2)

In een authentieke Hadith zegt de Profeet (s.a.w): **“Oh mensen, maar ik ben een genade voor barmhartigheid”** (Soenan Ad-Darimi)

Ook zei de Profeet (s.a.w): **“Waarlijk, ik en de profeten vóór mij zijn te vergelijken met een bouwwerk dat door een man gebouwd wordt, een mooi aanzien wordt gegeven, behalve de plaats van één hoeksteen die leeg is blijven staan. De mensen die dit gebouw kwamen bezichtigen, vonden het ontzettend mooi, maar zeiden steeds: “was die laatste hoeksteen ook maar geplaatst?” Toen zei de Profeet (s.a.w): Ik ben die laatste steen en ik ben de laatste der profeten.”** (Bukharie & Moslim)

Geliefde broeders en zusters, deze verzen uit de Quraan en de Authentieke Ahadith verwijzen naar de grote genade die Allah (s.w.t) heeft geschonken aan Zijn schepping, namelijk de genade van het bestaan van de meester van de schepping en de ware liefhebber Mohammed (s.a.w). De aanwezigheid van onze Profeet en Zijn verschijning op aarde is een zegen en genade voor alle schepselen.

Zijn geboorte (s.a.w) is de dag dat Allah (s.w.t) de mensheid heeft begunstigd, hij (s.a.w) was het licht in het duister voor de gehele mensheid.

Mohammed (s.a.w) is de edelmoedigste onder de schepselen van Allah (s.w.t), de beste onder Zijn gezanten en de laatste van de profeten; Mohammed (s.a.w) is de zoon van Abdoullah, de zoon van Abdoul-Muttalib, de zoon van Haashim uit Qouraysh, de vader van de profeet (s.a.w) is dus Abdoullah. Hij was zeer geliefd bij zijn vader Abdoul-Muttalib. Abdoul-Muttalib verloor voor zijn zoon Abdoullah honderd kamelen in zijn gelofte die hij beloofd had. Toen Abdoullah wilde trouwen heeft zijn vader Abdoul-Muttalib voor zijn zoon de beste en de meest uitverkoren vrouw voor zijn zoon gekozen. Dat was Amina bint Wahb bin Abdoul-Manaaf. Ze is en was de beste vrouw in termen van eer en oprechtheid en ze was de meest uitverkoren vrouw. In de volgende Hadith vertelde de Profeet (s.a.w) over zijn zuivere genealogie van zowel de kant van zijn vader als de kant van zijn moeder: **“Voorwaar! Allah heeft uit het nageslacht van Ismail Kinaana uitverkoren, en Hij heeft uit het nageslacht van Kinaana Qouraysh uitverkoren, en Hij heeft uit het nageslacht van Qouraysh Bani Haashim uitverkoren en Hij heeft mij uit Bani Haashim uitverkoren”**. (Moslim)

Nadat Abdoullah met Amina getrouwd was, is hij op handelsreis gegaan, hij stierf onderweg terug naar Medina. Hij is ook daar bij zijn ooms in Bani Annajaar begraven.

Bij de bevalling kwam vanuit zijn moeder een licht naar buiten dat zelfs de Shaam-paleizen bereikte. Zij bracht zijn opa Abdoul-Muttalib op de hoogte van de geboorte, waarna Abdoul-Muttalib vrolijk en gelukkig naar haar toe kwam. Hij nam de baby in zijn armen en riep Allah (s.w.t) aan en noemde hem Mohammed. Hij (s.a.w) werd geboren op een maandag in de maand Rabi-e Al-Awaal in het jaar van de olifant.

De metgezellen vroegen aan de profeet (s.a.w), vertel ons iets over jezelf? Hij (s.a.w) zei: **“De roep van Abi Ibrahim en de verkondiging van Isa, en mijn moeder zag toen ze me droeg alsof het licht uit haar kwam, dat de Shaam-paleizen verlicht hebben”**

Allah (s.w.t) zegt: **“Mohammed is de Boodschapper van Allah”**. (S48-A29).

En in een ander vers zegt Allah (s.w.t): **“Mohammed is niet de vader van één van jullie mannen, maar hij is de Boodschapper van Allah en de laatste van de Profeten. En Allah is Alwetend over alle zaken”**. (S33-A40)

Dit waren slechts enkele tekenen die samen met de geboorte van onze geliefde profeet (s.a.w) vielen.

Tenslotte, wij moeten de waarde van onze Profeet (s.a.w) leren kennen, leven naar zijn regels, ons zijn gedragscode eigen maken en aandacht schenken aan zijn Boodschap.

We vragen Allah (s.w.t) ons op het goede pad te leiden.