

De deugd om smeekbeden voor de Boodschapper van Allah (s.a.w) te verrichten

Één van de grootste zegeningen van Allah over Zijn dienaren is dat Hij een boodschapper naar hen in Mohammed (s.a.w) zond om hen met zijn toestemming uit de duisternis naar het licht te brengen.

Allah de Verhevene zegt: ***“Voorzeker, Allah heeft de gelovigen een grote gunst bewezen, toen Hij een Boodschapper uit hun midden naar hen zond, (een Boodschapper) die Zijn Verzen aan hen voordraagt, hen zuivert en hun het Boek (d.w.z. de Koran) en de Wijsheid onderwijst, terwijl zij voorheen in duidelijke dwaling verkeerden” (S3-A164)***

Het is het recht dat Allah (s.w.t) heeft voorgeschreven voor zijn Oummah om voor onze geliefde profeet (s.a.w) smeekbeden te verrichten. Smeekbeden verrichten voor onze profeet is één van de geliefde en de beste daden van aanbidding die ons dichterbij Allah (s.w.t) brengen.

Allah (s.w.t) zegt: ***“Voorwaar, Allah prijst de Profeet en (ook) Zijn Engelen verrichten smeekbeden (voor de Profeet). O jullie die geloven, verricht smeekbeden voor hem en groet hem met veelvoudige begroetingen” (S33-A56)***

Ibn Alqayyem zegt dat er eenenveertig momenten zijn waarin smeekbeden voor onze profeet worden verricht: de Adhaan, de Salaat met name in At-Tashahud, de vrijdagpreek, bij het binnen treden en verlaten van de moskee.....!

Dit in naleving van Allah's gebod in de vorige versie (S33-A56).

Het was overgeleverd door Abu Huraira dat de Profeet (s.a.w) heeft gezegd: ***“Degene die voor mij een smeekbeden verricht, Allah (s.w.t) zal tien smeekbeden op hem zenden” (Moslim)***

Abdullah Ibn Mas'ood (r.a) meldde: De Boodschapper van Allah (s.a.w) zei: ***“De mensen die het dichtst bij mij zullen zijn op de Dag der Opstanding zullen degenen zijn die Allah vaker voor mij smeken” (At-Termidhi)***

Ali ibn Abi Taaleb verhaalde: ***“Elke smeekbede is geblokkeerd totdat een smeekbede voor Mohamed (s.a.w) verricht wordt” (Sahih At-Tabarani)***

Abdullah Ibn Amr Ibn al-Aas zei de Boodschapper van Allah (s.a.w) als volgt: ***“Wanneer je de Mu'adhdhin hoort, herhaal wat hij zegt, roep dan een zegen op me op, want iedereen die een zegen op me roept, zal tien zegeningen van Allah ontvangen; smee Allah dan om al-Wassila voor mij, wat een rang is in het paradijs, passend bij slechts één van Allah's dienaren, en ik hoop dat ik die moge zijn. Als iemand vraagt dat ik de Wassila wordt gegeven, zal hij verzekerd zijn van mijn voorspraak” (Moslim)***

At-Tufail Ibn Ubayy Ibn Ka'eb zei: O Boodschapper van Allah! ik zeg heel veel smeekbeden voor jou. Hoeveel van mijn smeekbeden moet ik voor je verrichten? Hij (s.a.w) zei: ***“Zo veel als je wilt”***. Ik zei: Een vierde? Hij (s.a.w) zei: ***“Zo veel als je wilt, maar als je meer toevoegt, zou het beter voor je zijn”***. Ik zei: Dan de helft? Hij (s.a.w) zei: ***“Zo veel als je wilt. En als je meer toevoegt, zou het beter zijn [voor jou]”***. Ik zei: Dan twee derde? Hij (s.a.w) zei: ***“Zo veel als je wilt, maar als je meer toevoegt, zou dat beter voor je zijn”***. Ik zei: Moet ik al mijn smeekbeden voor je maken? Hij (s.a.w) zei: ***“Dan zouden je problemen worden opgelost en zouden je zonden worden vergeven” (at-Termidhi)***

Overgeleverd door Aws Ibn Aws: De Profeet (s.a.w) zei: ***“Een van de meest voortreffelijke dagen van je dagen is Vrijdag; daarop is Adam geschapen, daarop is hij gestorven, daarop zal de laatste bazuin worden geblazen, en daarop zal de roep worden gemaakt, dus roep meer zegeningen op mij op die dag, want uw zegeningen zullen aan mij worden voorgelegd”***. De mensen vroegen: O Boodschapper van Allah (s.a.w), hoe kan het dat onze zegeningen aan u worden voorgelegd terwijl uw lichaam is vergaan? Hij (s.a.w) antwoordde: ***Allah, de Verhevene, heeft de aarde verboden om de lichamen van de Profeten te verteren”***. (Abi Dawoud)

Beste moslims, degene die frequent Allah (s.w.t) vraagt om zegeningen voor de profeet (s.a.w), hem gehoorzaamt, zijn soenna volgt en dit allemaal tot religieuze verplichtingen maakt en ook steun betuigt aan hetgene waarmee onze geliefde profeet gekomen is, is degene die werkelijk van de profeet (s.a.w) houdt.

O Allah, op U vertrouwen wij en tot U wenden wij ons en tot U is de terugkeer.