

Genade (Barmhartigheid)

De islam is gebaseerd op het vervullen van onze plichten jegens Allah en zijn schepping. Het is onze plicht jegens Allah om Hem alleen te aanbidden en geen partners aan Hem toe te wijzen. Onze plicht tegenover Zijn schepping is om vriendelijkheid aan hen te tonen en hen goed te behandelen.

Allah de Verhevene zegt: **“Allah heeft Zichzelf barmhartigheid voorgeschreven”** (S06-A54)

Genade is de bron van Allah de Almachtige, en Allah de Verhevene heeft zichzelf in de Koran met deze beschrijvingen beschreven en zegt: **“de Barmhartigste der Barmhartigen”** (S21-A83) en Allah (s.w.t) zegt ook: **“en Mijn Barmhartigheid omvat alle dingen”** (S07-A156)

Overgeleverd door Jarir bin Abdoullah: De Boodschapper van Allah (s.a.w) zei: **“Allah zal niet genadig zijn voor hen die de mensheid niet genadig zijn”** (Bukharie & Moslim)

Één grote eigenschap waarmee Allah Zijn schepping heeft begiftigd, is genade. Abu Huraira meldde: De profeet (s.a.w) zei: **“Allah schiep genade in honderd delen en Hij behield met hem negenennegentig delen, en Hij heeft één stuk op aarde neergezonden, en het is vanwege dit ene deel dat er wederzijdse liefde is . Zo veel dat het dier de hoef van zijn jongen opheft, uit vrees dat het hem zou kunnen schaden”** (Bukharie & Moslim)

Wanneer iemands hart vervuld is van genade, dan is dit een teken van geluk en een goede reden om Allah's genade te bereiken. De Profeet (s.a.w) zei: **“Allah, de Barmhartige toont genade aan hen die genadig zijn. Toon genade aan hen die op aarde zijn, en Hij die in de hemel is, zal genade met je tonen”** (Abou Dawoud)

Beste moslims, de islam heeft vriend en vijand omarmd met zijn genade, en straf of beloning zal evenredig zijn met iemands daden. Als iemand naar Allah's genade streeft, zou hij genade moeten tonen voor Zijn schepping. De profeet (s.a.w) was erop gebrand in zijn preken de hartstocht van genade in de harten van zijn volgelingen te prediken aan alle gelovigen en ongelovigen. Hij (s.a.w) zei : **“en Allah schenkt Zijn genade alleen aan die van Zijn dienaren die barmhartig zijn (voor anderen)”** (Bukharie & Moslim)

Onze geliefde profeet (s.a.w) waarschuwde voor het verlies van genade uit de harten en zei: **“Allah zou de personen martelen die mensen in de wereld kwellen”** (Moslim)

Dat wil zeggen, hun harten droogden op en werden verstoken van genade. Hardhartigheid is te danken aan genade en zachtmoedigheid die het hart verlaten. Dit is inderdaad een aanwijzing voor ellende. De profeet (s.a.w) zei: **“Genade is niet verwijderd (van iemand) behalve van een ellendige persoon”** (Abou Dawoud).

Genade is de basis van elke religie waarop de rechten van mensen worden gebaseerd. Het belangrijkste doel van de mens in dit leven zou moeten zijn om de schepping te begunstigen en vriendelijkheid te tonen onder alle omstandigheden en vooral niet het wegnemen van genade uit de harten van mensen.

De barmhartigste onder de mensen zijn de boodschappers van Allah (s.w.t). Ze probeerden de mensen naar de waarheid te leiden, riepen hun volk op door alle mogelijke middelen te gebruiken om hen te redden van de ondergang, droegen hun leed met geduld en vroegen Allah niet om hun straf te bespoedigen.

Denk aan Allah, de Meest Geweldige, de Sublieme, en Hij zal je herinneren. Bedank hem voor zijn zegeningen en gunsten en Hij zal je meer geven. Voorwaar, de gedachtenis aan Allah is groter dan alles en Allah weet wat je doet.