

## **Genade aan jongeren en respect voor ouderen!**

Islam houdt van rechtschapenheid en naleving van de rechten van mensen van verschillende leeftijden en omstandigheden.

Anas ibn Maalik zei: Een oude man kwam om de Profeet (s.a.w) te ontmoeten. De mensen (in het bijzijn van de Profeet (s.a.w)) lieten een oude man staan, waardoor de Profeet (s.a.w) zei: **“Degene die geen genade aan onze jongeren toont en geen respect aan onze ouderen, die behoort niet tot ons”** (Thirmidhi).

In deze Hadith zei de Profeet (s.a.w): "behoort niet tot ons", dat wil zeggen: degene die geen genade aan onze jongeren toont en geen respect voor onze ouderen heeft, is degene die niet conform onze manieren, leidingen en soenna handelt, maar ook degenen die geen medelijden met onze jongeren hebben en geen hulp bieden aan onze ouderen die wel behoefte aan zorgzaamheid, compassie en genegenheid hebben. De profeet (s.a.w) waarschuwt ons voor wreedheid, want wreedheid leidt tot een wreed hart en een wreed hart leidt tot onbarmhartigheid en meedogenloze daden.

Abu Huraira verteld: Allah's Boodschapper (s.a.w) kuste Al-Hasan bin Ali terwijl Al-Aqrae bin Haabis at-Tamim naast hem zat. Al-Aqra zei: Ik heb tien kinderen en ik heb nog nooit iemand van hen gekust, de Boodschapper van Allah (s.a.w) wierp hem een blik en zei: **“Wie niet genadig is voor anderen, zal niet genadig worden behandeld”** (Bukharie)

Wanneer we met deze jonge mensen omgaan, zou er mededogen, medeleven moeten zijn, anders zullen ze door de wrede behandeling beïnvloed worden waardoor ze van het rechte pad kunnen gaan dwalen.

De sociale veranderingen die plaatsvinden in de hedendaagse samenleving brengen een aantal negatieve aspecten in ons leven met zich mee. Dat heeft in het algemeen geleid tot het verwaarlozen van een deel van de ouderen. Hun inzet in het verleden verplicht ons om hen niet in isolement en eenzaamheid terecht te laten komen en hen niet door hun kwetsbaarheid ten prooi te laten vallen aan de zwakte die hen treft in hun laatste levensfase, nadat zij alles opgeofferd hebben voor de toekomstige generaties. Het verzorgen van ouderen en hen van een fatsoenlijk leven te voorzien behoort tot verhevenheid van Allah, de Almachtige. In de volgende Hadith benadrukt de profeet (s.a.w) het belang van de ouderenzorg. Hij (s.a.w) zei: **“Eerbied hebben voor een moslim met grijze haren behoort tot de verheerlijking van Allah”** (Abu Dawoud).

Degenen die nu voor de ouderen en zwakken zorgen, zij zullen vanzelfsprekend later op hun oude dag ook verzorgd worden. De profeet (s.a.w) drong erbij aan om eer en respect aan de ouderen te tonen. Hij (s.a.w) zei: **“Als een jonge man een oude man eert omwille van zijn hoge leeftijd, dan zal Allah iemand zenden die hem zal eren omwille van zijn hoge leeftijd”** (Thirmidhi)

Tenslotte, de ouderen dienen de jongeren met genade te behandelen en de jongeren de ouderen met respect. Daarmee kunnen we genade en samenhang in de samenleving tot stand brengen.