

## **Verbiedend mensen te schaden**

Abdullah bin Amr bin Al-'as (moge Allah tevreden met hen zijn) meldde:

De profeet (s.a.w) zei: **“Een Moslim is degene van wiens tong en handen de moslims veilig zijn”** (Bukharie en Moslim).

Islam is een religie die gebaseerd is op de roeping tot al het goede en die alle schade aan anderen voorkomt en afkeurt.

Één van de doelstellingen van de aanbedding die de islam heeft ingesteld, als salaas, vasten, zakaat en pelgrimstocht is het overbrengen van elementaire en uitgebreide kennis naar een deugdzaam leven leiden. De onwetendheid van de waarheid van de islam en zijn geest is beperkt tot beelden van aanbedding en heeft zijn goede vruchten niet in de menselijke ziel geplukt.

Degene die salaas verricht en overspel pleegt en de schepping van Allah (s.w.t) schaadt, zijn salaas zal niet volledig zijn. Allah (s.w.t) zegt: **“de salaas verbiedt wat gruwelijk en verwerpelijk is”** (S29-A45)

En degene die vast en zegt valsheid en daad van losbandigheid, er is geen vasten voor hem. De profeet (s.a.w) zei: **“Degene die geen vervalste spraak en slechte daden opgeeft, Allah heeft zijn voedsel en drank niet nodig (dat wil zeggen dat Allah zijn vasten niet zal accepteren)”** (Bukharie)

En degene die op bedevaart is en zich schuldig maakt aan geslachtsgemeenschap en immoraliteit, zijn pelgrimstocht zal niet volledig zijn. Allah (s.w.t) zegt: **“Wie zich daarin de verplichting van de bedevaart oplegt, moet zich tijdens de bedevaart van geslachtsverkeer, schandelijkheid en twist onthouden”** (S02-A197)

En degene die van bedevaart terugkeert en niet ophoudt met het misbruiken en kwetsen van anderen, zijn pelgrimstocht zal niet gerechtvaardigd worden. De profeet (s.a.w) zei: **“En de beloning van Hadj Mabruur (degene die door Allah is aanvaard) is niets anders dan het Paradijs”** (Bukharie)

Een goede moslim zoals beschreven is door onze geliefde profeet (s.a.w) **“is degene van wiens tong en handen de moslims veilig zijn”**

Wat het kwaad van de tong betreft, de moslim is noch een belediger, noch een klikspaan, noch een roddelaar, noch een leugenaar en zeker niet een kwaad spreker jegens anderen, maar is degene die zijn tong gebruikt voor het goede en hiermee de tevredenheid van Allah nastreeft.

Wat betreft de schade van de hand, de moslim berokkent geen schade bij anderen, hij steelt niet, plundert niet, integendeel hij gebruikt zijn handen alleen voor het verrichten van een daad die Allah (s.w.t) tevreden stelt.

Onze geliefde profeet (s.a.w) zei: **“Zal ik u vertellen wie een ware gelovige is? Een persoon met wie anderen hun geld en leven vertrouwen. Een moslim is iemand waarvan anderen veilig zijn van zijn tong en hand. Een echte vechter op het pad van Allah is degene die streeft tegen zijn innerlijke verlangens, om Allah te gehoorzamen. En de ware emigrant is degene die de zonden en onrechtmatig handelen verlaat”** (Ibn Hibbaan)

De Islam verbiedt alle kwaad en losbandige handelingen, zowel in spraak als in daad.

De islam is een universele religie die geen onderscheid maakt tussen de mensen onderling en ook een goede behandeling tussen moslims en niet moslims eist om zo een vredig samenleving te bereiken.