

***Wens voor mensen wat je voor jezelf wenst!***

Volgens Anas ibn Mālik (r.a) heeft de profeet (s.a.w) gezegd: ***“Niemand van jullie gelooft (werkelijk) totdat hij voor zijn broeder wenst wat hij voor zichzelf wenst.”*** (Overgeleverd door Bukharie en Moslim)

Geloof betekent: met het hart geloven dat er geen God is behalve Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is, en het praktiseren van de pilaren van de islam, het gebed, zakaat, het vasten en het verrichten van hadj. Een ieder die dit met een zuivere intentie en omwille van Allah (s.w.t) verricht is een gelovige moslim. De profeet (s.a.w) zei in zijn Hadith ***“Niemand van jullie gelooft (werkelijk)”*** in dit gedeelte van de Hadith wordt de nadruk gelegd op het volledige geloof wat ook leidt tot vreugde in dit leven en in het hiernamaals. Tweede gedeelte ***“totdat hij voor zijn broeder wenst wat hij voor zichzelf wenst”*** hiermee wordt het onvoorwaardelijke broederschap bedoeld waarbij het wensen voor je broeder wat je voor jezelf wenst aan de orde is.

Allah (s.w.t) zegt: ***“De gelovigen zijn immers broeders”*** (S49-A10)

Onze geliefde profeet (s.a.w) zei: ***“Een moslim is een broer van een (andere) moslim”*** (Bukharie & Moslim)

Dit betekent niet dat de islam niet het goede wil voor niet-moslims, integendeel er is een genereuze leiding die de wil van het goede generaliseert voor alle mensen, hier over zei de profeet (s.a.w): ***“En liefde voor de mensen waar je van houdt voor jezelf en je zult een moslim zijn”*** (At-Termidhi)

Dit betekent dat de moslim voor mensen moet willen waar hij zelf van houdt (van goede dingen). De moslim moet met zijn hele hart en met al zijn scherpte verlangen en wensen dat alle mensen de islam als religie aanhangen en binnentreden zodat veiligheid en vrede de overhand hebben.

En in een andere Hadith zei de profeet (s.a.w): ***“geen van jullie gelooft totdat hij liefheeft voor zijn broer wat hij voor zichzelf liefheeft (van het goede)”*** (An-Nassai)

Goedheid is een universeel woord voor alles wat wordt bereikt waarin de mens van rechtschapenheid, braafheid en oprechte goed gezindheid geniet, of het gerelateerd is aan religie en de beloningen in het hiernamaals of gerelateerd is aan dingen van de wereld, zoals toegang tot de voordelen van levensonderhoud en de wens om te leven.

Het is natuurlijk dat de mens van nature geen schade aan zichzelf accepteert, daarom moet men liever voor zijn broer haten wat hij voor zichzelf haat, en dit is de grootste barrière voor het verwijderen van het kwade en schade aan anderen.

Beste gelovigen, om bewust te zijn en te blijven van deze genoemde ahadith en hier naar te handelen is er een hoge mate van morele superioriteit vereist. Het is noodzakelijk dat elke actie en handeling tegenover anderen het afwegen tegen de balans tussen waarheid en gerechtigheid en het aan zichzelf blootstelt als je het accepteert, dit zal het door anderen geaccepteerd worden en dit zal de basis van het handelen en omgaan met anderen moeten zijn.

Deze ahadith leren ons om ons van haat, afgunst en jaloezie af te keren en egoïsme en eigenliefde te vermijden want dit is de bron van alle kwaad en conflicten tussen individuen en groepen.

Egoïsme leidt tot voortdurend slechts het eigen belang en het eigen welzijn op het oog hebben en de anderen te weerhouden van alle goedheid en te verwaarlozen.

Vreest Allah beste broeders en zusters, wees eerlijk en een betrouwbare gelovige en vermijdt alle soorten en vormen van bedrog en verraad.