

## **Jaloezie & Afgunst**

Allah (s.w.t) zegt: ***“Of zijn zij afgunstig op de mensen om wat Allah hun van Zijn goedgunstigheid gegeven heeft? Maar Wij hebben toch aan de mensen van Ibrahim het boek en de wijsheid gegeven en Wij hebben hun een geweldige heerschappij gegeven” (S04-A54)***

Ze zijn afgunstig jegens onze geliefde profeet (s.a.w) en de gelovigen. Allah (s.w.t) zegt: ***“Maar Wij hebben toch aan de mensen van Ibrahim het boek en de wijsheid gegeven”***

Uitleg: Wij hebben uw voorouders afstammelingen van de profetie van Ibrahim de wijsheid gegeven en aan hen het boek geopenbaard en hen het grote koningschap gegeven met de profetie zoals Dawoud en Solaiman vrede zij met hen.

Ze zijn afgunstig jegens de Profeet Mohamed (s.a.w) omdat hij (s.a.w) hun bindt aan wat zij wisten over de deugd van Allah (s.w.t) en de gunsten die gegeven werden aan de profeet Ibrahim en zijn familie. Allah (s.w.t) zegt in Surat Al-Hadid hierover ***“Sommigen volgden het goede pad, maar velen van hen waren verdorven” (S57-A26)***

Afgunst is één van de gevaarlijkste ziektes en het is de oorzaak van opruiing, vijandschap en haat onder de mensen. Dit is de eerste zonde die de dood van de ziel en de moord op de mens veroorzaakte. Qaabil doodde zijn broer en de reden daarvoor was afgunst.

De afgunst is verdeeld in twee delen: De eerste is dat de persoon de verdwijning van genade wenst aan zijn broeder en de tweede is erger, dat de persoon die het verdwijnen van de genade van zijn broeder wenst, zelfs als deze niet aan hem wordt doorgegeven.

Er werd verteld dat Amr Ibn Al-Aas zei: Er werd tegen de Boodschapper van Allah (s.a.w) gezegd: Welke van de mensen is het beste? "Hij (s.a.w) zei: ***“Iedereen die zuiver van hart is en oprecht in spraak”***. Ze zeiden: Wij weten wat ***“Oprecht in spraak”*** is, maar wat is zuiver van hart? Hij (s.a.w) zei: ***“Het is (het hart) dat vroom en zuiver is, zonder zonde, onrecht, wrok of afgunst” (Ibn Maajeh)***

De profeet (s.a.w) zei: ***“En wees niet jaloers tegenover elkaar” (Bukharie)***

De profeet (s.a.w) zei ook: ***“Degenen die afgunstig zijn, stoken tussen andermans relaties en zich bezighouden met ‘waarzeggerij’, behoren niet tot mijn Oemma. Ik behoort ook niet tot hen” (Tabarani)***. Daar reciteerde (s.a.w) de volgende vers uit Surat Al-H'zaab: ***“En zij die de gelovige mannen en de gelovige vrouwen lastigvallen voor iets wat zij niet begaan hebben, beladen zich met laster en een duidelijke zonde” (S33-A58)***

Deze Hadith vertelt ons dat deze drie eigenschappen in strijd zijn met de islam. Een moslim kan zich niet bezighouden met deze drie zaken. De Boodschapper van Allah (s.a.w) heeft duidelijk weergegeven dat mensen, die deze drie eigenschappen bezitten, niet tot zijn Oemma behoren.

De Profeet (s.a.w) zei: ***“Er is tot jullie gekomen de ziekte van de naties voor jullie, jaloezie en haat. Dit is de ‘scheerder’. Ik zeg niet dat het de haren scheert, maar het scheert (vernietigt) het geloof. Bij Degene in wiens Hand mijn ziel is, jullie zullen het Paradijs niet betreden totdat jullie geloven, en jullie zullen niet geloven totdat jullie van elkaar houden. Zal ik jullie zeggen wat de liefde tussen jullie zal versterken? Verspreid de (groet met) salaam onder jullie.” (Thirmidhi)***.

Een mens die afgunstig is, wilt niets liever dan dat zijn medemens ongelukkig is. Iemand die een ander mens geen geluk toewenst, kan geen gelovige zijn. Hij dient te weten dat Allah (s.w.t) de Eigenaar van alle goederen is en dat alleen Hij deze bezittingen aan mensen geeft. Degene die afgunstig is, handelt in strijd met ethische normen en waarden die door de islam worden gehanteerd.

We vragen Allah om ons te verzoenen met al het goede en om ons te beschermen tegen het kwade, de gevaren en de ziekten. Hij is de Alhorende, de Alwetende, Amien

En Allah (s.w.t) weet het het best.