

Vrijdag 27-09-2019

De Khotba van vandaag gaat over het volgende:

Nakomen van het verbond (rechten van Allaah)

Allaah subhanahoe wata3ala zegt: **“En vervul het verbond van Allaah. Dit is, hetgeen Hij jullie vermaant, opdat jullie er lering uit trekken”** (Al-An'aam: 152)

Beste moslims,

Allaah subhanahoe wata3ala heeft ons opgedragen het verbond na te komen. En wat behoort tot het nakomen van het verbond is het eenmaken van Allaah en Hem te aanbidden en geen deelgenoten toe te kennen aan Hem subhanahoe wata3ala en om onze harten te zuiveren en over onze tongen te waken voor het ongeloof en zaken die hierop lijken. Of dit nu een gezegde, een daad of overtuiging is.

Onze zielen hebben zich al overgegeven aan het een maken van Allaah in zijn daden, namen en eigenschappen.

Allaah subhanahoe wata3ala zegt: **“En toen jullie heer van Adams kinderen een nageslacht uit hun lendenen voortbracht, en hen deed getuigen over henzelf:” Ben ik jullie Heer niet?”** Antwoordden zij: **“Ja, wij getuigen.”** Zodat jullie op de Dag der Opstanding niet zouden zeggen: **“Wij waren ons hiervan niet bewust”** (Al-A'raaf: 172)

En van het nakomen van het verbond behoort ook dat wij zuiver dienen te zijn in onze aanbidding en dat wij geen deelgenoten toekennen in het aanbidden van Allaah.

Allaah subhanahoe wata3ala zegt: **“Laat daarom degene die op de ontmoeting met zijn Heer hoopt, goede daden verrichten en bij de aanbidding van Zijn Heer geen deelgenoten toekennen in de aanbidding”** (Al-Kahf: 110)

En wat tot het verbond met Allaah hoort is het overgeven aan alles wat Allaah bevolen heeft en het weren van alles wat Allaah verboden heeft, en hier behoort ook het stoppen bij de grenzen die ons opgedragen zijn.

Wij dienen ook handelen met Zijn boek en ons vast te klampen aan de Soennah van de Profeet Salla Allaahu 3alayhi wassalaam.

De daden van een gelovige worden ook geaccepteerd behalve als die zijn gebaseerd op de Koran en Soennah.

Het toekennen van een deelgenoot aan Allaah en het niet volgen van het boek horen tot de grote verbrekingen van het verbond en dus ontrouweden.

Allaah subhanahoe wata3ala zegt: **“O jullie die geloven. Wees Allaah en de boodschapper niet ontrouw en wees niet ontrouw aan het jullie toe vertrouwd tegen beter weten in”** (Al-Anfaal: 27)

Het is ook aan de mensen van kennis om de mensen te onderwijzen en de boodschap verder te verkondigen wat er is neergedaald en hier ook niet van af te keren. Het goede juist te stimuleren en het slechte juist te veranderen en te bestrijden en niemand te vrezen naast Allaah. Want zij zijn de erfgenamen van de Profeet Salla Allaahu 3alayhi wassalaam.

Allaah subhanahoe wata3ala zegt: **“En toen Allaah een verbond sloot met degenen die het boek gegeven was zei Hij: Jullie zullen dit aan de mensen bekend maken en het niet verbergen. Maar zij verwaarloosden dat voor minimaal gewin. Kwaad was hetgeen zij hiervoor in ruil namen”** (Aal’li-Imraan: 187)

Beste broeders en zusters,

Degene die gelooft dat Allaah de enige is die het recht heeft aanbeden te worden en dat Mohammed zijn boodschapper en dienaar is, en het verbond van Allaah nakomt is verplicht trouw te zijn in zijn verbond met iedere dienaar van Allaah op ieder vlak. Want het nakomen van het verbond met Allaah en het ontrouw zijn jegens een verbond kan niet samen zijn in het hart van een moslim:

Het is overgeleverd van Abdoellah ibn Amr r.a. dat de Profeet Sallaa Allaahu 3alayhi wassalaam zei: **“Er zijn vier karaktereigenschappen; diegene die ze allemaal bezit is een pure hypocriet, en degene die een van ze bezit, heeft een karaktereigenschap van hypocrisie, tot hij het opgeeft. Wanneer hem iets toevertrouwd is, verbreekt hij het vertrouwen. Wanneer hij spreekt, liegt hij. Wanneer hij een verbond aangaat verbreekt hij het en wanneer hij discussieert, zoekt hij toevlucht tot slechte taal”** (Al-Boekhaari en Moeslim)

Beste Moslims,

Kom jullie beloftes na dit is een van de eigenschappen van de Profeten en Boodschappers. Allaah subhanahoe wata3ala zegt: **“En gedenk Ismail in het Boek. Hij was getrouw aan zijn belofte En hij was een boodschapper en profeet”** (Maryam: 54)

De Profeet Salla Allaahu 3alayhi wassalaam zei: **“Ik ben slechts gestuurd om de goede karaktereigenschappen te perfectioneren”** (Al boekhari – Sahieh door Al-Albaani)

De vrome metgezellen maakten zichzelf deze eigenschappen eigen en verspreidden deze ook onder de mensen op de gehele aarde. Zij waren de beste mensen in het nakomen van beloften.

Zoals Ibn Mas3oud r.a., hij sprak geen belofte uit voor verrichten van iets tot hij zei : **In Shaa Allaah** : Oftewel : **Met de wil van Allaah**. Omdat hij bang was dat er een tussenkomst zal zijn om hem te weerhouden van het uitvoeren van zijn belofte.

Beste moslims,

Gedraag jullie naar de gedragsregels van jullie Profeet Mohammed Salla Allaahu 3alayhi wassalam jullie zullen slagen met een Paradijs. Dit zodat jullie gelukkig zullen zijn in het wereldse en in het hiernamaals.

Stichting Anour Madrasati

voor Cultuur, Opvoeding en Educatie

KvK : 58591761

IBAN : NL73ABNA0413704440



مؤسسة النور مدرستي
للثقافة والتربية والتعليم



www.anourmadrasati.nl

info@anourmadrasati.nl

Allaah subhanahoe wata3ala zegt: **“Wedijver met elkaar in het vragen om vergiffenis van jullie Heer en om het Paradijs, dat zo wijd is als de hemelen en de aarde, bereid voor de godvrezenden”** (Aali-‘Imraan: 133)

Moge Allaah subhanahoe wata3ala ons leiden naar zijn tevredenheid en ons gedrag verbeteren naar het gedrag van onze geliefde Profeet Sallaa Allaahu 3alayhi wassalaam.
Amien.