

Vrijdag 04-10-2019

*De Khotba van vandaag gaat over het volgende:*

## Al-Halaal (Het toegestane) en Al-Haraam (Het verbodene)

Abi Hurayra r.a. verhaalde dat de profeet vrede zij met hem zei: “**Allaah, de Almachtige is zuiver en accepteert alleen het zuivere. Allah heeft de gelovigen gezegd: O, Boodschappers! Eet goede dingen en verricht goede werken( Al-Muminoen-51). En Allaah, de Almachtige heeft gezegd: O, Jullie die geloven! Eet van de goede dingen, waarmee Wij jullie voorzien hebben(Al-Baqara-172). Daarna vertelde hij over een man, die een lange reis achter de rug had en met verwarde haren en kleren onder het stof, zijn handen ter hemel strekt ( en zegt ): O, Heer! O, Heer! Dit terwijl zijn eten , zijn drinken, zijn kleding en zijn voedsel Haraam was. Hoe kan hij ooit verhoord worden!”** (Overgeleverd door Muslim)

Beste Moslims,

Het toegestane is de verzadiging voor de zuiveren, degene die in Allaah gelooft en zijn boodschappers en in de laatste Dag en Allaah vreest. Deze persoon moet zijn handen niet wenden naar hetgeen Allaah subhanahoe wata3ala heeft verboden. Deze persoon eet alleen het toegestane en drinkt alleen het toegestane en kleed zich ook alleen maar met het toegestane en bevredigt zijn lusten ook alleen met hetgeen voor hem toegestaan is gemaakt. En hij bezit alleen het toegestane. Een van de gunsten van deze Oemmah is dat het toegestane veel is en het verbodene weinig is.

Allah subhanahoe wata3ala heeft ons de Profeet Mohammed Salla Allaahu 3alayhi wassalaam gezonden met de boodschap waarvan de essentie barmhartigheid is en opheffen van moeilijkheden en vernauwing, dit wat er voor de volkeren voor ons wel was.

Beste Moslims,

De verzen in de koran over het toegestane zijn veel en de verzen over het verbodene zijn weinig. En wie geen bewijs vindt dat er iets verboden is, daar is de oorsprong er dan van dat het toegestaan is.

Salmaan al Farisi verhaalde dat de Profeet Salla Allaahu 3alayhi wassalaam zei: “**Hetgeen wat Halaal is, is wat Allaah Halaal heeft verklaard in zijn boek. En hetgeen Haraam is, is wat Allaah Haraam verklaard heeft in zijn boek. En waar Allaah over heeft gezwegen is wat Allaah voor jullie vergeven(oftewel toegestaan) heeft”** (Als Hassan verklaard door Al-Albaani in Sahieh-At-Thirmidi)

Aboe Tha'labah al-Khoeshani DJoerthoem ibnoe Naashir overlevert dat de Boodschapper van Allah zei: “**Waarlijk, Allah heeft (religieuze) plichten opgelegd, verwaarloos deze dan niet. En Hij heeft grenzen vastgelegd, overschrijdt deze dan niet. En Hij heeft bepaalde zaken verboden verklaard, schendt deze dan niet. En Hij heeft over bepaalde zaken gezwegen uit genade voor jullie en niet uit vergeetachtigheid, zoekt deze dan niet op”** (Een goede overlevering. Overgeleverd door ad-Daaraqoetni en anderen)

Beste Moslims,

Wij zien dat de Islaam voor ons duidelijk heeft ingebakend wat toegestaan is en wat verboden is. Het is voor geen enkele persoon toegestaan om iets toegestaan te maken of om het verboden te maken. En wie zich hier wel aan schuldig maakt heeft zijn grenzen overschreden en schendt Allaah in zijn recht op alleen-Heerschappij.

Allaah subhanahoe wata3ala zegt: **“Hebben zij (afgoddienaren) dan medegoden, die hun een godsdienst hebben voorgeschreven welke Allaah verboden heeft?”** (Ash-Shura: 21) Het nuttigen van het verbodene is voor de gene die niet zuiver zijn. Degene die zich hier ook aan schuldig maken, dus het nuttigen van het verbodene zonder Allaah subhanahoe wata3aala te vrezen, deze mensen zullen niet volwaardig geloven.

Beste Gelovigen,

Het toegestane verboden maken en het verboden toegestaan maken is een kwalijke zaak.

Allaah subhanahoe wata3ala zegt: **“O Jullie die geloven. Maak de toegestane dingen die Allaah voor jullie toegestaan heeft gemaakt, niet verboden en overtreed niet. Waarlijk, Allaah heeft de overtreders niet lief”** (Al- Maa-ida: 87)

Allaah subhanahoe wata3ala zegt: **“Wie heeft het siersel van Allaah, die Hij voor Zijn dienaren heeft voortgebracht en zuiver voedsel verboden? Zeg: Zij zijn ook voor de gelovigen in het tegenwoordige leven en voor hen alleen op de Dag der Opstanding. Zo verklaren Wij de tekenen aan een volk dat begrip heeft”** (Al-A'raaf: 32)

Hetgeen voor ons verboden is, staat parallel aan hetgeen wat voor ons toegestaan is en ook beter voor ons is. (rente-handel, alcohol-sapjes etc.)

Als we de regels van de Islaam allemaal volgen dan zullen wij geen vernauwing voelen en ons goed voelen. Allaah wenst voor ons geen moeilijkheid maar slecht vergemakkelijking.

Allaah subhanahoe wata3ala zegt: **“Allaah wenst voor jullie het gemakkelijke en Hij wenst niet voor jullie het ongemak”** (Al-Baqarah: 185)

Elke algemene zaak met een zuivere intentie zal de dienaar voor beloond worden.

Zoals Omar ibnoel-Khattaab overlevert: **Ik hoorde de Boodschapper van Allah zeggen:**

**“Voorwaar, de daden worden beoordeeld op basis van de intentie en iedere mens zal alleen dat krijgen wat met zijn intentie samenhangt. Dus als iemand emigreert omwille van Allah en Zijn Boodschapper, dan is dat een (ware) emigratie omwille van Allah en Zijn Boodschapper . En als iemand emigreert omwille van een wereldse zaak of om een vrouw te huwen, dan is zijn emigratie omwille van datgene waarvoor hij is geëmigreerd”** (Bukhari en Muslim)

Moge Allaah ons leiden naar zijn tevredenheid en naar wat hij lief heeft.

Amien.