

Vrijdag 11-10-2019

*De Khotba van vandaag gaat over het volgende:*

## Het verbod op het nuttigen van het eigendom van een weeskind

Allaah subhanahoe wata3ala zegt: **“En nader het eigendom van de wees niet aan dan op de beste wijze tot hij zijn meerderjarigheid heeft bereikt . En vervult het verbond; want je zult omtrent het verbond ondervraagd worden”** (Al-Israe: 34)

Beste Moslims,

Het nuttigen van het eigendom van een weeskind is een groot onrecht en behoort tot de grote zonden. Allaah subhanahoe wata3aala heeft het naderen van het eigendom van een weeskind verboden. Laat staan dat je het nuttigt of verspilt.

Allaah subhanahoe wata3ala heeft met zijn zachtaardigheid en barmhartigheid het bezit van een weeskind beschermd. Allaah maakt ook duidelijk in Zijn boek dat degene die zich hier aan schuldig maken ook een behoorlijke straf staat te wachten.

Allaah subhanahoe wata3aala zegt: **“Voorzeker, zij, die het eigendom van wezen onrechtvaardig verteren, verteren slechts vuur in hun buik en zij zullen in een laaiend Vuur branden”** (An-Nisaa: 10)

Wie kan het eigendom van een wees naderen nadat hij deze hevige belofte heeft gehoord? Dit zullen slechts degene zijn die niet volwaardig geloven in Allaah en zichzelf als het ware werpen in het Hellevuur met de dwalende.

Beste Moslims,

Het wees is een Sunna van Allaah dat zich keer op keer zal herhalen. Net zoals Mohammed Salla Allaahu 3alayhi wassalaam ook als weeskind is geboren en heeft ook iemand opgedragen om voor hem te zorgen. En nadat Hij Sallaa Allaahu 3alayhi wassalaam opgroeide tot een profeet heeft Allaah subhanahoe wata3ala hem ook herinnerd aan deze gunst en het goed zijn jegens de weeskinderen.

Allaah subhanahoe wata3ala zegt hierover: **“Vond hij jou niet als wees en beschermde jou? En vond Hij jou niet zoekende en leidde hij jou? En vond Hij jou niet in armoede en verrijkte jou? Daarom verdruk de wees niet. En snauw de bedelaar niet af. Maar maak de gunst van jouw Heer bekend”** (Ad-Dhuha: 6 t/m 11)

De profeet Sallaa Allaahu 3alayhi wassalaam heeft zijn Ummah ook opgedragen goed te zijn jegens de weeskinderen en heeft ons ook een belofte gemaakt met het samen zijn in het Paradijs.

Sahl ibn Sa'ad verhaalde dat de Profeet Sallaa Allaahu 3alayhi wassalaam zei: **“Ik en degene die voor een wees zorgt en hem voorziet, zullen zoals dit in het Paradijs zijn”, en hij zette zijn middelvinger en wijsvinger dicht bij elkaar”** (Al-Bukhari)

Het voor hem zorgen houdt in het voeden en het kleden en hem voorzien van zijn behoeften en het bewaken van zijn bezit als hij deze heeft.

Aboe Oemama Moge Allaah tevreden over hem zijn overlevert dat de profeet Salla Allaahu 3alayhi wassalaam zei: **“Degene die over het hoofd van een wees aait-omwille van Allaah- krijgt voor elke haartje waar zijn hand overheen is geweest een beloning (en) en degene een wees onder zijn hoede heeft en goed voor hem zorgt zal na mij zijn in het paradijs en illustreerde dit met zijn vingers”**

(De keten van deze overlevering is zwak verklaard door Ibn Haadjar. En Al Albani zei dat hij zeer zwak is. Het eerste gedeelte is niet authentiek en het tweede gedeelte wordt door verschillende overleveringen ondersteund waaronder sahieh alboekhaari en moeslim en de soena)

Beste Moslims,

Zoals Allaah ons opgedragen heeft opgedragen om voor het weeskind te zorgen en goed te zijn voor het weeskind heeft Allaah ook ons opgedragen om goed te zijn jegens de moeder van het weeskind. Dit omdat zij haar best heeft gedaan door dag en nacht voor haar kind te zorgen om het kind de Islamitische opvoeding mee te geven.

Er wordt ook in een overlevering (die als zwak is verklaard door Shaykh Al-Albani) verhaald dat de Profeet Sallaa allahu 3alayhi vertelde over een vrouw die aan het wedijveren was met de profeet voor het binnentreden van het Paradijs. Waarop hij Salla allaahu 3alayhi wassalaam zei Wie ben jij? Zij zei: Ik ben de moeder van een weeskind.

Beste broeders en zusters,

Het is dus een zeer belangrijke en verheven zaak om voor de weeskinderen te zorgen en het gezin hierbij te ondersteunen.

Moge Allaah ons allen leiden naar de waarheid en naar zijn tevredenheid.

Ameen