

Vrijdag 18-10-2019

De Khotba van vandaag gaat over het volgende:

Het rechtvaardig meten en wegen

Beste Moslims,

Allaah subhanahoe wata3ala zegt: **“En geeft de volle maat en het volle gewicht met rechtvaardigheid. Wij belasten geen ziel boven haar vermogen. En leef wanneer jij spreekt rechtvaardigheid na, zelfs wanneer het een bloedverwant betreft en vervult het verbond van Allaah. Dit is hetgeen hij jullie vermaant opdat jullie er lering uit mogen trekken”** (Al-An'aam: 152)

In dit vers beveelt Allaah subhanahoe wata3ala ons met het rechtvaardig zijn in het meten en wegen. Allaah subhanahoe wata3ala heeft vele verzen doen neerdalen over het niet rechtvaardig wegen en meten met de weegschaal en ons hiervoor gewaarschuwd.

Allaah subhanahoe wata3ala zegt: **“En geeft een volle maat wanneer je meet en weeg met een zuivere weegschaal; dat is goed en uiteindelijk het beste”** (Al-Isra: 35)

Allaah subhanahoe wata3ala zegt: **“Geef de volle maat en behoort niet tot hen die minder geven (bedriegers). En weegt met de zuivere weegschaal”** (Ash-Shuara: 181-182)

Allaah subhanahoe wata3ala zegt: **“Hij heeft de hemel hoog er boven verheven en een evenwicht bepaald. Opdat jullie het evenwicht zullen verstoren. Houdt de weegschaal naar recht en doet aan de maat niet tekort”** (Ar-Rahmaan: 7 t/m 9)

In al deze verzen beveelt Allaah ons om rechtvaardig om te gaan met het meten en wegen. Want het in mindering brengen op deze twee brengt een groot onrecht met zich mee. Want het is een onrecht die de rijke en de arme schaadt.

Abdullah ibn Omar verhaalde dat de profeet Salla allahu 3alayhi wassalaam zei in een overlevering: **“Het onrecht zijn verschillende onrechten op de Dag des Oordeels”**

Beste Moslims,

Allaah heeft het volk van Shoaib doen uit een vallen door het onrecht en het niet rechtvaardig meten en wegen. Deze mensen weegden niet met een eerlijke weegschaal. En na dat zij zijn geadviseerd vertoonde zij hoogmoed en weigerden zij. Waarop Allaah subhanahoe wata3ala hen vernielde. En Allaah heeft hun verhaald verhaald in zijn verzen zodat wij niet in de zelfde fout vervallen en de Profeet volgen in alles waarmee Allaah hem gezonden heeft.

Allaah subhanahoe wata3ala zegt: **“En tot Midian zei hun broeder Shoaib: O, mijn volk, aanbid Allaah. Jij hebt geen andere andere God dan Hem. En geef geen korte maar of licht gewicht. Ik zie jullie in voorspoed en ik vrees voor jullie de straf van een alles omvattende dag”** (Hud: 84)

Waarop zij antwoordden.

Zoals Allaah subhanahoe wata3aala zegt: **“Zij antwoordden: O Shoaib, beveelt uw gebed, dat wij hetgeen onze vaders aanbaden, zouden verlaten of dat wij zouden ophouden met ons eigendom te doen wat wij willen? U bent inderdaad verstandig, recht geleid. Hij zei: O mijn volk, wat meen je indien ik een duidelijk bewijs van mijn Heer heb en Hij mij een goede voorziening heeft geschonken? En ik wil niet, in tegenstelling tot jullie, mijzelf veroorloven, hetgeen ik jullie verbied. Ik wil alleen voor zover ik kan een verbetering aanbrengen. Alleen door Allaah ben ik hiertoe in staat. In hem vertrouw ik en tot Hem wend ik mij”** (Hud: 87-88)

Allaah subhanahoe wata3ala zegt: **“En de leidende mannen van zijn volk die niet geloofden zeiden: Als jullie Shoaib volgen, zullen je zeker een verliezer zijn”** (Al-A'raaf: 90)

Wanneer de Profeet emigreerde van Makkah naar Medinah en hij de mensen aantrof die niet eerlijk met hun weegschalen omgingen. Deed Allaah subhanahoe wata3ala het volgende vers dalen.

Allaah subhanahoe wata3ala zegt: **“Wee hen die anderen tekort doen. Wanneer zij voor zichzelf wegen nemen zij de volle maat. Indien zij voor anderen uitmeten of afwegen, geven zij minder (dan behoort)”** (Al-Mutaffifien: 1 t/m 3)

Toen de profeet vrede zij met hem dit vers aan hen opdroeg verrichten zij berouw en gingen rechtvaardig om met het wegen en meten.

Weet dat het niet rechtvaardig zijn met het wegen en meten leidt tot een grote bestraffing en dat het behoort tot de grote zonden.

Abudullah ibn Abbaas verhaalde dat de profeet vrede zij met hem zei: **“Vijf staan tegen over vijf. De boodschapper van Allaah werd gevraagd wat bedoel je met Vijf staan tegenover vijf? Hij zei: Als een volk de belofte niet nakomt, dan zal hun vijand hen aanvallen(de vijand zal bezig met hen zijn) En als zij oordelen met een andere wet dan die van Allaah dan staat daar tegenover dat Allaah hen bestraft met armoede en als zedeloosheid bij hen verspreid dan zal er veel dood in hun midden zijn. Als zij geen Zakaat geven dan zal er geen regen zijn. En als zij niet met rechtvaardigheid wegen dan zal er niks uit de grond komen en zullen zij getroffen worden met hongersnood”** (Overgeleverd door Al-Albani vermeld in Sahih At-TarGhib)