

Vrijdag 25-10-2019

De Khotba van vandaag gaat over het volgende:

Al-Ghieba (Roddel) en An-Namiema (rond gaan met spraak)

Allaah subhanahoe wata3aala zegt: **“O, Jullie die geloven! Laat een volk het andere volk dat waarschijnlijk beter is dan zij, niet bespotten, noch vrouwen andere vrouwen, die misschien beter zijn dan zij. En belaster elkander niet, noch elkaar met scheldnamen benoemen. Kwaad is het geven van een slechte naam na de aanvaarding van het geloof, en zij die geen berouw tonen zijn de onrechtvaardigen”** (Al-Hujuraat: 11)

Allaah subhanahoe wata3ala zegt: **“O, Jullie die geloven! Vermijdt in het algemeen verdenking want achterdocht is een zonde. En bespioneer niet, noch belaster elkander. Lust iemand onder jullie het vlees van zijn dode broeder? Jullie verafschuwen het zeker. Vrees Allaah voorzeker, Allaah is de berouwaanvaardende, Genadevolle”** (Al-Hujuraat: 12)

Al-Ghieba(roddel) is dat je iets zegt over een persoon in zijn afwezigheid (en op waarheid gebaseerd is). En als het niet zo is , dan is dit een valse beschuldiging. En als je het recht in zijn gezicht zegt, dan is het uitschelden. Deze daad is een kwalijke daad en een van de grote oorzaken voor het uit een drijven van het broederschap binnen de Islaam. Deze daad maakt ook een einde aan het de liefde die Allaah Azza wajjal geschapen heeft tussen zijn dienaren.

Imaam Moeslim heeft overgeleverd dat Abu Hurayra verhaald heeft dat de profeet sallaa Allaahu 3alayhi wassalaam heeft gezegd: **“Weten jullie wat Al Ghieba (roddel) is? Zij zeiden: Allaah en zijn boodschapper weten het beter. Hij zei: Dat is dat je jouw broeder benoemt met hetgeen hij verafschuwt: Men zei: Hoe zit het wanneer in mijn broeder hetgeen zit wat ik over hem zeg. Hij zei: Als hetgeen wat je over hem zegt zich in hem bevindt dan heb je over hem geroddeld. En als dat niet in hem bevindt dan heb je al boehtaan over hem verricht”**. (Alboehtaan is een leugen en een roddel)

Allaah subhanahoe wata3ala zegt: **“O, Jullie die geloven! Vermijdt in het algemeen verdenking want achterdocht is een zonde. En bespioneer niet, noch belaster elkander. Lust iemand onder jullie het vlees van zijn dode broeder? Jullie verafschuwen het zeker. Vrees Allaah voorzeker, Allaah is de berouwaanvaardende, Genadevolle”** (Al-Hujuraat: 12)

Allaah subhanahoe wata3aala zegt: **“En zij, die de gelovige mannen en vrouwen lastig vallen zonder dat deze er schuld aan hebben, dragen voorzeker de schuld van laster en een openlijke zonde”** (Al-Ahzaab: 58)

Beste moslims,

De zittingen van de moslims broeders en zusters behoren geen roddel te bezitten. De geleerden geven ook aan dat je de vlees van je broeder of zuster niet dien te eten met het roddelen of het slechte of een leugen. Of het gesprek van de vrouwen waarin zij over elkaar praten of over haar uiterlijk om elkaar onderuit te halen. De tongen van de mensen zijn gevaarlijk.

Abdollah ibn Omar verhaalde dat de profeet Sallaa Allaahu 3alayhi wassalaam zei: **“Degene die stil is, is gered”** (Sahieh verklaard door Al-Albani)

Vrees Allaah beste broeders en zusters en houd jullie tongen bezig met het gedenken van Allaah en laat jullie broeders en zusters met rust en roddel niet over hen.

Allaah subhanahoe wata3ala zegt: **“En geef geen gehoor aan een verachtelijke eedaflegger. Lateraar en met rondspraak rond gaande (Mashaa’ien bienamiam). Tegenhouder van het goede, overtreder, zondaar. Laatdunkend bovendien een berucht misdadiger”** (Al-Qalam: 10 t/m 13)

An-Namiemah is een kwalijke daad en een van de grote zonde en van de lage daden die de oorzaken voor het uit een drijven van het broederschap binnen de Islaam zijn. Deze daad maakt ook een einde aan de contacten van de geliefden en zorgt voor veel verdeeldheid tussen de moslims en vrienden en vriendinnen.

De roddelaar zorgt voor veel miscommunicatie en kan een oorzaak zijn van ruzies en slechtspraak over en met elkaar.

De Islaam maakt ook duidelijk en verafschuwt de roddelaars zoals vele bewijzen.

De roddel is een vervloekte duivel omdat hij een einde maakt aan broederschap en saamhorigheid.

Beste broeder en zuster, vandaar dat de roddelaar behoort tot de slechte van het schepsel. Weet ook dat degene naar jou roddelt ook over jou roddelt. Als je een verstand hebt neem je niets van een roddelaar aan en zeg je tegen hem, spreek niet tegen mij met deze zaken en minderheden van mijn broeders. Maar ik hou ervan om mijn broeders te verwelkomen en te ontmoeten met een open hart.

Moge Allaah ons weerhouden van het roddelen en het slechte ervan en waken over onze tongen.

Alhamdullilahi Rabbie Al3alamien.