

Vrijdag 15-11-2019

De Khotba van vandaag gaat over het volgende:

Gedrag van de Profeet ﷺ (1)

Allaah subhanahoe wata3ala zegt: **“Voorwaar jullie hebben in de Boodschapper van Allaah een prachtig voorbeeld voor ieder die Allaah en de laatste dag vreest, en die Allaah vaak gedenkt”** (Al-Ahzaab: 21)

Aboe Hurayra r.a. verhaalt dat de Profeet zei: **“Ik ben slechts gestuurd om de goede manieren te vervolmaken”** (Silsilah As-Sahiehad, Al-Albani)

Beste moslims,

Je ziet dat de zon schijnt en haar licht verlicht de wegen, je ziet de maan en de sterren hoe zij de duisternis verlichten en de reizigers hun weg laten zien in het donker.

Deze zaken (de maan, de zon en de sterren) leiden ons en verlichten de wegen. Net zoals Allaah Subhanahoe wata3ala het gedrag van de Profeet ﷺ heeft geschapen om ons te leiden.

Allaah subhanahoe wata3ala zegt: **“Voorzeker, jij bent hoogstaand van karakter”** (Al-Qalam: 4)

Deze nobele karakteristieke eigenschappen oftewel de goede manieren die verspreid zijn over de gehele wereld.

In Sahih Moeslim zegt Aicha r.a. dan ook: **“Zijn gedragscode (ﷺ) was de Koran”**.

De Profeet ﷺ handelde met de Koran in alles wat hij deed, alsof de Koran dus op zijn benen liep.

Zij r.a. zei niet hij heeft de Koran gememoriseerd of hij begreep wat de Koran zegt. Sterker nog zei zij Zijn gedrag was de Koran.

Een van de karakteristieke eigenschappen van de Profeet ﷺ waren geduld, barmhartigheid en vergevengezindheid en ga zo maar door.

De Profeet ﷺ ging rechtvaardig met zijn karaktereigenschappen om. Als barmhartigheid niet geplaatst was op dat moment dan was de profeet niet Barmhartig en zo is het voor elke eigenschap te benoemen.

Het gedrag van de Profeet ﷺ is waaraan wij ons eigen gedrag oftewel het gedrag van de mensheid aan moeten afwegen. Hierbij vragen wij onszelf af: Is dit het gedrag wat de Profeet liet zien?

Beste Moslims,

Een van de meest verheven karakteristieke eigenschappen die het belangrijkste zijn bij moeilijke tijden en bij een beproeving is het geduld.

Allaah subhaanahoe wata3ala zegt: **“Wees daarom geduldig, zoals bezitters van standvastigheid onder de Boodschappers geduldig waren. En vraag niet om (de bestraffing) voor hen te bespoedigen. Op de dag dat zij (de ernst van de bestraffing) zien die hen was beloofd, (bekruipt hen het gevoel) dat ze niet langer dan een uur van de dag (op aarde) hebben doorgebracht. (Deze Koran is voldoende als) duidelijke boodschap. Er wordt dan (niemand) vernietigd behalve het volk dat verdorven is”** (Al-Ahqaaf: 35)

Allaah subhanahoe wata3ala zegt: **“En heb geduld (verdraag) met wat zij (de ongelovigen) zeggen; en verlaat hen op gepaste wijze”** (Al-Muzzammil: 10)

In al deze verzen en nog meerdere, beveelt Allaah subhanahoe wata3ala Zijn Profeet ﷺ om geduldig te zijn ook standvastig te blijven in zijn geduld.
De Profeet ﷺ was geduldig en heeft 13 jaar Qoeraysh uitgenodigd naar het woord: La illaaha Illa Allaah.

Dit terwijl zij hem schade wilden aandoen door hem te beschuldigen van bezetenheid, leugens en tovenarij.

Allaah subhanahoe wata3ala zegt: **“Alif, Laam, Raa. Dit zijn de verzen van het Boek vol wijsheid. Is het vreemd voor de mensen dat Wij, een man uit hun midden openbaarden: Waarschuw de mensen en geef blijde tijdingen aan degenen die geloven, dat zij ware rang bij hun Heer zullen hebben. De ongelovigen zeggen: Voorzeker, deze is een openlijke tovenaar”** (Yunus: 1-2)

Allaah subhanahoe wata3ala zegt: **“En zij zeggen: O jij tot wie de vermaning is neergezonden , je bent voorzeker bezeten. Waarom breng je ons geen engelen indien je tot de waarachtigen behoort?”** (Al-Hijr: 6-7)

Dit is een sunnah van Allaah subhanahoe wata3ala met zijn boodschappers Zij zijn een voorbeeld voor hun volkeren en verdedigers van het woord van La illaaha Illa Allaah.
Allaah subhanahoe wata3ala zegt: **“Voorzeker, de boodschappers voor jou werden verloochend en gekweld, niettemin bleven zij geduldig in datgene, waarvoor zij waren verloochend; totdat onze hulp tot hen kwam. Er is niemand die de woorden van Allaah kan veranderen. En er zijn reeds tijdingen omtrent de boodschappers tot jou gekomen”** (Al-An'aam: 34)

Toen de Profeet ﷺ emigreerde van Mekka naar Medinah beval Allaah subhanahoe wata3ala de Profeet ﷺ degene te bestrijden die hem bestreed in zijn geloof(oftewel voor jezelf opkomen en voor jouw geloof). Dit betekent dus dat wanneer iemand jouw niets aan doet je geen reden hebt om voor jezelf op te komen.

De Profeet ﷺ was standvastig en veranderde niet in zijn standvastigheid. Hij was ook geduldig met het kwaad wat hem werd aan gedaan. Hij accepteerde ook niets wat Qoeraysh hem aanbood. Zij gingen naar zijn Oom Abie Talib en probeerden hem via die manier te bestrijden omdat hij een hoog aanzien bij ze had.

Allaah subhanahoe wata3ala zegt: **“En wanneer er tot hen wordt gezegd: Volgt hetgeen Allaah heeft geopenbaard, zeggen zij Nee, wij zullen datgene volgen wat wij onze vaders zagen volgen. Zelfs als hadden hun vaders in het geheel geen verstand en volgden zij ook de rechte weg niet?”** (Al-Baqarah: 170)

Dus als hun voorouders geen verstand hadden en maar wat deden dan zouden zij ze dus gewoon hierin volgen. Toen Qoeraysh deze woorden hoorden zijn ze naar de oom van de Profeet gestapt en zeiden zij dat hij zijn Neef (de Profeet) moest vertellen te veranderen en af te zien van wat Hij zegt. Of zij zouden hem gaan bestrijden of hen allebei.

De Profeet ﷺ bleef te allen tijde standvastig in het uitnodigen naar het een maken van Allaah, wat er ook tegen hem gezegd werd. Dit resulteerde in het verspreiden van de Islaam over de gehele wereld.

Als wij de Profeet ﷺ als voorbeeld namen en ook standvastig waren dan zouden wij gelukkig zijn in het wereldse en in het hiernamaals. En daarom dienen wij standvastig te zijn en te willen zijn net als de Profeet ﷺ.

Moge Allaah ons standvastig maken op de waarheid en onze voetsporen de voetsporen van de Profeet Mohammed laten volgen.