

Vrijdag 22-11-2019

De Khotba van vandaag gaat over het volgende:

Gedrag van de Profeet ﷺ (2)

Allaah subhanahoe wata3ala zegt: **“Voorwaar jullie hebben in de Boodschapper van Allaah een prachtig voorbeeld voor ieder die Allaah en de laatste dag vreest, en die Allaah vaak gedenkt”** (Al-Ahzaab: 21)

Aboe Hurayra r.a. verhaalt dat de Profeet ﷺ zei: **“Ik ben slechts gestuurd om de goede manieren te vervolmaken”** (Silsilah As-Sahiehad, Al-Albani)

Allaah heeft de Profeet ﷺ ons gestuurd om ons gedrag te vormen. En zodat hij ons kan wijzen naar de juiste weg, zoals wij dienen om te gaan met onze handelingen. Het gedrag van de Profeet ﷺ is over de gehele aarde verspreid. Iedere verstandige heeft door dat dit gedrag is dat leidt naar de waarheid.

Allaah subhanahoe wata3ala zegt: **“Het wordt aangestoken met olie van een gezegende boom, een olijfbom. Die van het oosten noch van het westen is, welks olie bijna zou lichten, zelfs al raakte vuur haar niet. Licht op licht. Allaah leidt tot Zijn licht wie Hij wil. Allaah geef gelijkenissen voor de mensen; Allaah heeft kennis van alle dingen”** (An-Nur: 35)

Beste broeders en zusters,

Het is voor ons belangrijk om vast te houden aan het gedrag van de Profeet ﷺ. Hij is het beste voorbeeld voor ons. Een van de geleerden zei: Een van de tekenen waaraan je kan zien dat iemand houdt van Allaah is het volgen van de Profeet is het volgen van zijn gedrag, zijn daden, bevelen en zijn Soennah.

Allaah subhanahoe wata3ala zegt: **“Zeg; Indien jullie Allaah liefhebben, volg mij, Allaah zal jullie liefhebben en jullie zonden vergeven. Allaah is Vergevingsgezind, Genadig”** (Aali-Imraan: 31)

Oftewel zeg O, Mohammed ﷺ als jullie daadwerkelijk van Allaah houden volg mij dan.

Ibn Kathier zegt over dit vers: Iedereen die beweert dat hij van Allaah houdt maar de Profeet ﷺ niet volgt, hij liegt. Totdat hij in alle opzichten de Profeet ﷺ volgt.

Wij dienen ons dus vast te houden aan zijn Sunnah en aan zijn gedrag dus want het is een verlichting voor ons en het is een herinnering voor degenen die Allaah vrezen.

De Sahaaba en de Tabi3ien vierden geen specifiek feest om het gedrag van de Profeet ﷺ te gedenken. Dit omdat zij elke dag de regels en wetten van Allaah handhaafden en de Sunnah van de Profeet ﷺ tot leven brachten. Dit betekent dus dat het ook niet van de Sunnah is om een feest te vieren of om dit een 3eid te noemen.

En het niet te beperken tot een bepaalde dag of dagen. Want deze dagen gaan voorbij en houden op. Het leven van de Profeet houdt niet op na zijn dood. Zijn Soennah zet voort. Het is dus voor iedere Moslim belangrijk om de Profeet ﷺ iedere dag te gedenken. En zichzelf het gedrag aan te nemen van de Profeet ﷺ in zijn leven. De zaken zijn helaas veranderd, en het geloof is een soort van afweging geworden en de Soennah is ingerolen voor innovaties en opgedeeld in verschillende groepen. Vele mensen aanbidden Allaah met hun eigen begeerte. Maar helaas niet op de manier zoals de Profeet het ons heeft aangeleerd en heeft laten zien. Een van de grote zonden en fouten die men kan maken is het volgen van zijn begeerte.

Allaah subhanahoe wata3ala zegt: **“Heb je degene gezien die zijn eigen begeerte tot zijn Heer maakt. En die Allaah liet dwalen, ondanks zijn kennis, en wiens oren en wiens hart Hij heeft verzegeld en wiens ogen hij bedekt heeft? Wie zal hem buiten Allaah om kunnen leiden? Willen jullie hier dan geen lering uit trekken?”** (Al-Jaathiyah: 23)

Allaah subhanahoe wata3ala zegt: **“En als zij jou niet antwoorden weet dan dat zij slechts hun eigen begeerten volgen. En wie dwaalt meer dan die zijn eigen begeerten volgt zonder de leiding van Allaah. Voorwaar Allaah leidt de onrechtvaardige mensen niet”** (Al-Qasas: 50)

Hoe onze staat ook is en deze zal voor niemand verborgen zijn. Wij dienen het boek van Allaah te volgen en een voorbeeld te nemen aan de Profeet ﷺ in zijn gedrag en handelen.

Beste broeders en zusters,

Een van de volgende karakteristieke eigenschappen is nederigheid. De Profeet ﷺ was nederig en hield er niet van om boven zijn metgezellen uit te steken of beter te zijn. En hij keurde het af dat zijn metgezellen voor hem opstonden.

Aboe Oemamah r.a. verhaalt : De Profeet ﷺ is naar ons toe getreden leunend op zijn stok. Wij stonden vervolgens voor hem op. En Hij zei: **“Sta niet voor mij op zoals de niet Arabieren voor elkaar opstaan om elkaar te prijzen”** (Aboe Dawood heeft deze hadith overgeleverd met als oordeel dat er een zwakte in de keten zit)

De Profeet ﷺ was oprecht in zijn handelen en hij maakte ook grappen met zijn metgezellen en sprak slechts enkel de waarheid hierin.

Dit zijn enkele karakteristieke eigenschappen die duidelijk maken hoe het gedrag van de Profeet ﷺ en hier dienen wij een voorbeeld aan te nemen.