

Vrijdag 29-11-2019

De Khotba van vandaag gaat over het volgende:

Beproevingen

Allaah subhanahoe wata3ala zegt: **“Wij hebben de mens geschapen uit een gemengde levenskiem en hebben hem horende en ziende gemaakt om hem op de proef te stellen”** (Al-Insaan: 2)

Beste broeders en zusters,

De Soennah van het leven vanaf het moment dat Allaah de wereld heeft geschapen is dat alles continu verandert en dan zaken niet meer hetzelfde zijn zoals zij waren. Dit is het leven zoals je het ziet met je ogen en zoals jij deze een rust of in onrust beleeft.

Het behoort tot de kunde van allaah dat hij het leven kan schapen zonder dat er iets verandert en zonder dat er ramspoeden zijn, zoals de mensen dit wensen maar dit niet doet. Dit is immers allemaal in zijn handen en met zijn wijsheid.

Dit is echter niet zo gesteld opdat de Soennah van het beproeven en het testen van de mensen gepraktiseerd wordt.

Daarom is het van belang dat de mens wordt beproefd in zijn leven voor zijn imaan en zijn geloofsleer(Aqiedah)/overtuiging en zelfs met zijn ledematen en gezondheid en bezit.

Allaah subhanahoe wata3ala zegt: **“Alif Laam Miem. Denken de mensen dat zij (met rust) zullen worden gelaten, alleen omdat zij zeggen “ Wij geloven” zonder dat zij zullen worden beproefd? Wij beproefden degenen die voor hen waren. Daarom zal Allaah ook hen die waarachtig zijn onderscheiden en de leugenaars kenbaar maken”** (Al-'Ankabut: 1-3)

Allaah subhanahoe wata3ala zegt: **“En denk niet dat degenen die blij zijn met wat zij gedaan hebben en die er van houden geprezen te worden voor wat zij niet gedaan hebben; Denk niet dat zij aan de bestraffing kunnen ontspannen, En voor hen is er een pijnlijke besraffing”** (Aali-'Imraan: 188)

De boodschappers en profeten en hun volgers zijn beproeft in het wereldse leven met verschillende beproevingen en ramspoeden, dit om hun Imaan te beproeven. Iedere keer wanneer zij beproeft werden, steeg hun Imaan en werden standvastiger in hun geloof in hun Heer.

De winst kwam van allaah

Allaah subhanahoe wata3ala zegt: **“En voorzeker, de Boodschappers van voor jou werden inderdaad verloochend en zij waren geduldig met het verloochenen en de kwelling, totdat Onze hulp tot hen kwam. En er is niemand die de Woorden van Allaah kan veranderen en voorzeker, er zijn al berichten over de boodschappers tot jou gekomen”** (Al-An'aam: 34)

Dit was de geliefde van Allaah en de laatste boodschapper der boodschappers en profeten. Zij beschuldigden hem en vielen hem aan totdat zij hem een keer op een dag sloegen en zijn hoofd bloedde.

Allaah kon ervoor zorgen dat de Profeet niets zou overkomen, echter is dit een wijsheid waarin hij middels de Profeet een voorbeeld laat komen. En zo heeft de Profeet geduld getoond en uiteindelijk de overwinning behaald met de wil van Allaah.

Allah subhanahoe wata3ala zegt: **“Voorwaar, wij zullen onze boodschappers en degenen die geloven zeker helpen, in het wereldse leven en op de Dag dat de getuigen zullen opstaan”** (Ghaafir: 51)

Zoals de Profeet geduld moest hebben moesten zijn metgezellen geduld hebben. Zij waren is arme dienaren van Allaah en zijn vervolgens uitgroeid tot grote leiders.

Allaah subhanahoe wata3ala zegt: **“En Wij wilden de onderdrukten in het land een gunst schenken. En Wij maakten hen tot leiders en Wij maakten hen tot erfgenamen”** (Al-Qasas: 5)

Neem bijvoorbeeld Bilal r.a. als voorbeeld hoe hij beproeft werd met de steen op zijn borst en hij bleef standvastig in zijn geloof. En zei: **Door dit geduld en deze standvastigheid is hij uitgroeid met de wil van Allaah tot de gebedsoproeper van de Profeet en heeft zo de overwinning behaald.**

Allaah subhanahoe wata3ala zegt: **“En Wij zullen jullie zeker beproeven totdat Wij toetsen wie van jullie de strijders en de geduldigen zijn. En wij beproeven jullie daden”** (Mohammed: 32)

De Profeet heeft gezegd nadat hij werd gevraagd over wie het meest/hardst beproefd werden: **“Degenen die het zwaarst beproefd worden onder de mensen zijn de Profeten, dan de beste na hen en daarna de beste na hen”.**

Wees dus standvastig in jouw beproeving want hoe meer Imaan hoe meer en hoe sterker de beproeving. Laat de beproeving jou niet meeslepen en gedenk Allaah.

De Profeet zei: **“De grootheid van de beloning gaat gepaard met de grootheid van de beproeving. Voorwaar wanneer Allaah van een volk houdt beproeft hij hen. Al wie tevreden is met hem is tevredenheid. En wie ontevreden is met hem is ontevredenheid”** (Hassan / Al-Albani)